



HAZİRAN 2021 • Sayı 210 • Fiyatı 10.00 TL

Süper Fener

GAZETESİ

CEMİL TURAN

UMUT ETMEK İSTİYORUM

BEDRİ BAYKAM

EN AZ 9 PUAN FARKLA
KAZANILACAK SEZON
NASIL KAYBEDİLDİ?..



ALİ KOÇ

"GELECEK SEZONA ÇOK DAHA
GÜÇLÜ VE EMİN BİR ŞEKİLDE
BAŞLAYACAĞIZ"

38. BAŞKANIMIZI SEÇİYORUZ

ŞAKİR ECZACIBAŞI VE ALİ KOÇ

CENGİZ TOKGOZ

BEKLEDİK DE GELMEDİN

HARUN ATA



JAK BENZONANA

**ŞAMPİYONLUK KUPASI
KRALİÇELERİN ELLERİNDE**

Zafer Gönçüler



**FENERBAHÇE'DE KÖKLÜ BİR
DEĞİŞİKLİK GEREKİR**

ATILA BARTIN

UMUTLAR YENİ
SEZONA KALDI

LEVENT DONDURAN

ŞAMPİYONLUĞU
KİM HAKETTİ!..

we go...

Green
Chemicals

KNOW-HOW You Can Trust On...

WET-Treat® MET-Treat® OIL-Treat® WASTE-Treat® MINE-Treat® GREEN ADH-Tech® GEO-Treat®

- Yüksek kalite ve sürdürülebilir ürünler.
- Aralarında doktora dereceleri bulunan yerli ve yabancı mühendislerden oluşan uzman bir ekiple, ileri teknoloji Ar-Ge laboratuvarları.
- Tüm dünyadaki partnerlerimiz için üstün teknik özellikli, düşük maliyetli kimyasal şartlandırma programları.
- 400'ün üzerinde çevre dostu ve müşteriye özel tasarlanan ürünler.
- Kalitemizi belgeleyen ISO sertifikaları.
- Yüksek servis kalitesi & problem çözümü.
- 1995'den beri...



GREEN Chemicals, Kocaeli Sanayi Odası tarafından tüm Marmara Bölgesi'nde 2015 yılının "En Başarılı Kimya Firması" Seçildi!

www.green-chemicals.com
0 (262) 781 8000



Kalbi sarı lacivert için atanların kredi kartı: DenizBank FB Bonus!

Sen de DenizBank FB Bonus kullan;
harcamanla takımına destek ol, birçok ayrıcalıktan yararlan.
Fenerbahçe taraftarına hayat Deniz'de güzel!

Kartın yoksa
FB yaz,
T.C. kimlik numaranı
3280'e gönder!

FENERBAHÇE



I ♥ bonus

DenizBank



4

FENERBAHÇE



ARKA SIRA: İYANÇEYİCİ, ONUR, SEVKE, ONDER, ENGİN, COŞKUN, CEM, TUNA, EMİN, FUAT
 1. SIRA: ŞİNAŞ, ERHAN, ERMAN (tercihman), YUSUF GÜLLÜOĞLU (menajer), YAVUZ, SABRİ KIRAZ (menajer), KALOPEROVIC (teknik direktör), RESAT BERKANVER (doktor), NEDİM GÜNER (genel takım antrenörü), ALPASLAN NACİ, SERKEF (malzemeçi)
 3. SIRA: ERCAN AKTÜNA (idareci), BAŞARAN UÇUSOY (idareci), KAZIM BAYÜLKEN (idareci), ALİ DİNGKÖK (idareci), RECAİ ASLAM (idareci), ESKEF AYDIN (2. başkan), FARUK İLGAZ (başkan), YÜKSEL GÜNAY (genel sekreter), ENGİN BERKER (muhasep başkanı), SEVKET USTAĞLU (idareci), ALTAN AYANOĞLU (idareci), MUZAFFER SELVİ (idareci) ON SIRA: ANTİC, BÜLENT, ZAFER, İSMAIL, K. COŞKUN, CEMİL, SERKAN, BAHİRİ, HACİL, YENAL

1977-78 ŞAMPİYONLUK HATIRASI

Zafer Göncüler: Fenerbahçe'de köklü bir değişiklik gerekir.

Ayaktakiler:

Alpaslan
Eratlı,
Nevruz Şerif,
Cem
Pamiroğlu,
Zafer
Göncüler,
Cemil Turan,
Adil Eriç.

Oturanlar:

Engin Verel,
Ender Konca,
Yenal Kaçıra,
Ersoy
Sandalcı,
Aydın Çelik.



1976-1977 sezonunda Türkiye 1.Ligi'ni 2.sırada tamamlayan Fenerbahçe. Sezona Ilie Datcu yönetiminde başlayan sarı-lacivertlilerde daha sonra göreve Toma Kaloperovic geldi.j

RÖPORTAJ: YASEMİN YILMAZ

Ankaragücü'nde oynadığı futbolla 3 büyüklerin radarına girip Fenerbahçe'yi tercih eden, sarı-lacivert formamızı 6 yıl terleten ve teknik adam olarak da hizmet eden Zafer Göncüler'le Fenerbahçe'yi, Türk futbolunu, kulüp yönetimini konuştuk.

■ Hocam öncelikle geçmişe gidelim, futbola tanışmanız nasıl oldu?

■ Ben ailem ile Ankara'da Hacettepe Lokali'nin karşısında oturuyordum. Lokalin sahibi oranın idarecisiydi. Bizim mahalleden 5-6 kişiyi genç takıma yazdırmak için götürdü. O şekilde **Hacettepe** genç takımında futbola başladım.

Hacettepe den sonra **Gençlerbirliği** genç takımına geldim. O arada hem genç takımında hem A takımında idmana çıktım. A takımında idmana çıkıp genç takımında oynadım. Zaman zaman A kadrosuna da aldılar.

Gençlerbirliği Kırıkkale'den bir futbolcu alacaktı. O zaman Gençlerbirliği 1. Lig'deydi. Ondan sonra beni onun karşılığında verdiler. Ben 1 sene orada oynadıktan sonra **Ankaragücü** ve **Beşiktaş** istedi. Beşiktaş'ta o zaman antrenör, **Gündüz Kılıç**'ti. Bizi oraya götürdüler. Çok da bilgili bir insandı. Dedi ki; "Oğlum

burası Beşiktaş kulübü. Çok da gençsiniz, 18 yaşındasınız. Biz sizi takip edelim. Size de yazık olmasın burada.” Ondan sonra **Ankaragücü** bizi hemen kapdı.

O DÖNEMDE FUTBOLCU KAÇIRMA OLAYLARI MEŞHURDU

Melih Atacan’la beraberdik. Bizi Erdek’e kampa götürdüler. Erdek’te 15 gün makine kimya da tuttular bizi kimse kaçırmayın diye. O dönemde futbolcu kaçırma olayları meşhurdur. İmzaya kadar orada kaldık ve sonra imza attık. Ankaragücü’nde amatör olarak başladım. Her maçta da oynuyordum. Devre arasında profesyonel yapalım dediler ve orada profesyonel oldum.

ÜÇ BÜYÜKLERDEN TEKLİFLER VARDI FENERBAHÇE’Yİ TERCİH ETTİM

3 sene orada oynadım. 1974 sezonunda Ankara’ya **Emin Cankurtaran** geldi. O zaman bizi çok kulüp istiyordu. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe’de istiyordu. Kulüplerde o zamanlar, 2 sene imza atıyorduk, 2 sene de uzatma hakları vardı. Kulüplere tabiiydik yani. Kulübün istediği 800.000 TL’dir. O zaman Hürriyet’te manşettim. 2 tane de futbolcu istiyorlardı sonra 2 futbolcudan vazgeçtiler. 800.000 TL’ye **Fenerbahçe**’ye gittim. 6 yıl Fenerbahçe’de oynadım.

■ **Fenerbahçe’de kimlerle oynadınız o dönemlerde?**

■ Fenerbahçe de o dönemde kalede **Yavuz Şimşek** vardı. **Serkan, Yılmaz, Ziya, Ender Abi, Niyazi**, orta sahada **Ersoy**, ben, **Selahaddin, Raşit** baba vardı. İleride **Cemil, Osman, Ender, Aydın**. 6 sene oynadım Fenerbahçe’de. 1980’de Fenerbahçe’den 7 kişi Sakaryaspor’a gittik. Sakarya’ya gidenler **Tuna**, kaleci **Fuat, Coşkun, Yenal, Emin, Kazım, İbrahim, Bahri, Necdet Niş** vardı.

ÇOŞKUN ÖZARİ DÖNEMİNDE MİLLİ TAKIMDA HEP VARDIM



■ **Toplamda 11 kez milli formayı giydiniz doğru mu?**

■ Millî takım kadrosunda çok bulundum **Coşkun Özari** zamanında. O zamanlar millî maçlarda azdı. Seçildiğim kadar oynamadım ama, Coşkun Özari zamanında hep vardım. 11 veya 13 kez millî takımdaydım.

■ **Futbolculuk sonrası uzun dönem teknik direktör olarak Türk futboluna hizmet ettiniz.**

■ Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe başladım. İlk Sakarya’da başladım yardımcı antrenör olarak. Ondan sonra çeşitli kulüplerde çalıştıktan sonra, 1. Lig’de Sakaryaspor, Ankaragücü, Gençlerbirliği’ni çalıştırdım. 1995 yılında 1,5 sene. Fenerbahçe’de menajerlik yaptım. Teknik direktör olarak çalıştım.

Daha sonrada Ankara’da Fenerbahçe spor okullarını açtım. 3 yıl boyunca devam ettirdim.

ALTYAPILARDAN FENERBAHÇE’DE İSİM OLMUŞ İDOL KİŞİLERİN MUTLAK SURETLE GÖREV ALMASINDA YARAR VAR

■ **Günümüze gelirsek Fenerbahçe’nin son 6-7 senesini nasıl yorumlarsınız?**

■ Son anlarda kaçan şampiyonluklar var. Ben bunlardan en çok **Trabzon maçına ve Denizli maçına üzüldüm.**

Ama mutlak suretle profesyonel bir ekip kurmak gerekir. İdareciler bu işin finansörü ama bunun yanında mutlak suretle profesyonel kadro, iyi bir scout ekibi gerekir. Fenerbahçe’nin eski değerleri var. Ama maalesef onlar gelir oraya yetki verirler ama yetkisizdirler. Öyle bir problem var her zaman için. İsim olarak gelirsiniz oraya ondan sonra da maalesef değerlendirmezler. Altyapılardan Fenerbahçe’de isim olmuş idol kişilerin mutlak suretle görev

almasında yarar var. Yabancıyla olacak iş değil. Gönderirsin eğitimini verdirsin yurtdışında o kişilere. Altyapıları incelerler gelirler. Bence böyle bir köklü değişiklik yapmak gerekir.

BİZİM BİR YAPIMIZ VAR VE O YAPIYA UYGUN

ANTRENÖR GETİRMEK ŞART.

TEKNİK ADAM GETİRMEK ŞART.

■ **Mustafa Denizli Altay’ı Süper Lig’e çıkardı, siz ne düşünüyorsunuz?**

■ Çok gurur verici bir şey oldu onun için. Çünkü Mustafa orada doğdu, orada büyüdü. Ve şimdi o büyüdüğü şehre emeği geçmiş olarak bugün bu karşılığı verdi. Hem tarihe geçti hem de yetiştiği kulübü tekrar 1. Lig’e getirmek çok gurur verici. Ben Fenerbahçe’nin o özelliklerinden bir de Fenerbahçe’ye her zaman şöyle diyorum; bizim kadromuz genellikle teknik yapılardan oluşur, teknik futbolculardan oluşur. Güney Amerika’da ki, Güney Brezilya’da ki antrenörler bizde daima başarılı oluyorlar. Futbolcu olarak deneyimleyip gördük. Bir de Yugoslav vardı eskiden. Ka-

leparoviç, Stankovic dönemi, Zico, Didi dönemi, bunlar bize uygun antrenörlerdi. Bizim bir yapımız var ve o yapıya uygun antrenör getirmek şart, teknik adam getirmek şart.

■ **Şenol Güneş’i beğeniyor musunuz?**

■ Şenol, prensipleri olan bir adam. Beraber aynı kurstaydık.

■ **Şenol, prensipleri olan bir adam. Beraber aynı kurstaydık.**

leparoviç, Stankovic dönemi, Zico, Didi dönemi, bunlar bize uygun antrenörlerdi. Bizim bir yapımız var ve o yapıya uygun antrenör getirmek şart, teknik adam getirmek şart.

■ **Şenol Güneş’i beğeniyor musunuz?**

■ Şenol, prensipleri olan bir adam. Beraber aynı kurstaydık.



ZAFER
F.B.

Gayet de başarılı. Basının oyuncuğu olmayan, belli çizgisi olan, karakteri düzgün bir Şenol Güneş görüyorum.

■ **Milli Futbolcular hakkında ne dersiniz?**

■ Avrupa'ya gidip de oynayan her futbolcumuzda bir değişim var. Bunun iyice incelenmesi lazım. Biz nerede yanlış yapıyoruz acaba, diye. Neden birden bire zirveye çıkıyorlar? Burak Yılmaz mesela oraya gitti, buraya gitti bir anda futbol yapısı değişiyor. İşte onu incelemek lazım. Neler yapıyorlar? O çocuklarla konuşmak lazım, senin için değişen ne, diye. Ama milli takımımızın yurtdışındaki oynayan futbolcularıyla ile kalitesi çok arttı. Bir defa yıllarca defans problemi vardı. Stoper problemlerimiz çok olurdu biliyorsunuz. Şimdi bakıyorum stoperler gayet iyi. Avrupalı bir oyun tarzıyla oynuyorlar. Bunların çok büyük bir katkısı var. Milli takımın başarılı olacağına inanıyorum.

■ **Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de başarılı oldu mu?**

■ Futbolculuğuna diyecek hiçbir sözüm yok. 10 maçta antrenörlük değerlendirmesi yapamam. Zaman zaman antrenörlükten sonra yardımcılığa kaldı bazen biliyorsunuz.

9 maçlık, 8 maçlık, 10 maçlık başarılar başarı olarak sayılmaz. Tecrübe olmadan bu iş olmuyor. Birkaç kulüpte çalışmak, tecrübe sahibi olmak daha önemli. Onun için biraz tecrübe kazanmasında yarar var. Bence sportif direktörlük görevinde devam etmeli. Ama tabii ki takdir yönetimin. Ben Fenerbahçe'ye yeniden oluşum ve yapılanma döneminde yabancı hoca getirilmesi kanaatindeyim.

UMUT ETMEK İSTİYORUM...



Fenerbahçe 3. Sezonunu da hüsrarla kapattı. Bu sezonun diğerlerinden ayıran en önemli şey ileriye dönük umut verici bir sezon oluşu..

Erol Bulut'tan sonra göreve gelen Emre Belözoğlu ile takımda yükselen bir grafik gördük. Oynanan oyun bence önümüzdeki sezon için de umut vericiydi. Daha önce yapılan hatalar gibi kadroyu çok bozmadan yapılacak yerinde transferlerle Fenerbahçe gelecek yıllara ambargo koyabilir.

Lig sonunda topa sahip olunarak oynanan oyun büyük takım kimliğiyle oldukça örtüştü. Özellikle İrfan ve Mert Hakan'ın neden transfer edildiğini de anladık. Bu tip hırslı ve yetenekli oyuncularla Fenerbahçe özlediği sonuçlara ulaşabilir.

Birkaç cümle de yönetimle ilgili söylemek istiyorum. Haziran ayında başkanlık seçimi var. Ali Koç bir kez daha aday oldu. Yaptığı basın toplantısında onun da dediği gibi başarısız bir 3 yılı geride bıraktı. Ali Koç büyük ihtimalle kongrede büyük bir sürpriz olmazsa başkan seçilecek. Fenerbahçeliler olarak ondan tek beklentimiz yaptığı hataları tekrarlamamalı hatalarından ders çıkarıp etrafında bulunanların tabiri caizse gazına gelmemeli. Bu durumlarda Fenerbahçe hem maddi hem manevi zarar görüyor. Geçtiğimiz 3 yıla bakarsak ilk yıllarda mali olarak olumlu şeylerin yapıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Sonrasında yapılan yanlış transferler mali durumu daha fazla bozdu. Özellikle futboldaki başarısızlık mali yapıda yapılan güzel hamlelerinde görülmesini engelledi.



Ali Koç'un yeni oluşturacağı söylenen yönetimin çok güçlü futbolu ve camiayı tanıyanlar tarafından olması lazım. Artık tecrübeli bir başkan olacak. Gelecek 3 yılsonunda umarım Fenerbahçe'ye başarı kazandırabilir.

Yazımın sonunda da Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Milli Takımımıza başarılar diliyorum. Umarım ilk önce gruptan çıkıp sonra da finale kadar yürürüz.

EN AZ 9 PUAN FARKLA KAZANILACAK SEZON NASIL KAYBEDİLDİ ?..

Fenerbahçe'nin bu sezonun nasıl geçtiğini analiz ettiğimizde gerçekten çok ilginç sahnelerle karşılaşırız. Aslında doğruyu söylemek gerekirse birazcık içimizi acıtan, çok büyük bir muhteşem sevinç ve zaferin köşesinden geçtiğimizi bize anımsatan anlar geliyor aklımıza.

Bu kadar kötü geçtiğine inandığımız bir futbol sezonunu yalnız son 2 haftada kaybetmiş olmamız oldukça inanılmaz ve gerçekten olağandışı bir tablo yansıtıyor.

En az 10-12 puanımızın açık hakem hatalarıyla yine aynen geçen sezon olduğu gibi gasp edildiğini bildiğimiz bir futbol sezonunda, kendi sahamızda Konyaspor-Gençlerbirliği-Göztepe-Beşiktaş-Malatyaspor-Galatasaray ve Sivas'a kaybettiğimiz, Hatayspor ve Antalyaspor'la berabere kaldığımız bir sezonda son 45 dakikasına kadar şampiyonluk şansının sürdüğünü düşündüğümüzde, Esasında açık ara puan farkıyla kazanmış olmamız gerektiği gerçeği ortaya çıkıyor! Mantık ve matematik bize bunu söylüyor.

Hadi diyelim ki diğer takımlar "bizim de puanlarımız çalındı" diyecek olanları düşünsek bile, aradaki fark en az net 5-6 puan. Kendi sahamızda o ve kaybettiğimiz yedi maçtan **yalnız birini kazanmış olsak** eder dokuz puan. Yalnız 3 puan farkla kaybettik. (2 puan artı averaj). Dolayısıyla insanın kahrolmaması mümkün değil.

Şimdi sıkı durun ve kemerleri bağlayın; çünkü şimdi söyle şimdi belki kendi içimizde kendi aramızda polemik ve tartışma yaratacak olabilir ancak Fenerbahçe'nin çıkarlarını düşündüğümde hatalarımızla yüzleşmemiz gerektiğine inandığımdan lafımı esirgemeyeceğim: Şu akıllamaz aritmetikte kaybettığımız



**BEDRİ
BAYKAM**

saçma sezonda bir başka mucizeye daha imza attık: Biz maçlarımızı ortalama en fazla 9 kişi oynadık! Lafı uzatmayayım: Senenin büyük çoğunluğunda, 5 forvetimiz, Cisse, Samatta, Thiam, Valencia ve Osayi Samuel'den ikisi, bazen üçü aynı anda oynadılar. Bu oyuncularımız, o kadar "şanssız-formsuz-beceriksiz veya emekli profilinde görüntü verdiler ki, gerçekten maçları ortalama 9'ar kişi oynadık. Yıl geçip gitmiş, neden nasıl, niçin formsuz veya verimsiz olduklarının dökümüne girmek istemiyorum. Sayfayı çevirdim. Bu 5 isimden en fazla Valencia ve/veya Thiam yedek kalabilir. Diğer üçü ve Ademi bana kalırsa derhal satılmalı...

Neyse, ana konudan uzaklaşmadan biz tekrar ligin değerlendirmesini dönelim:

Hakemlere, kendi sahamızdaki intiharvari maçlara ve maçlara futbol gerçeği olarak ortalama 8,5 veya 9 kişi çıkmamıza rağmen 2-3 puanla bu sezon için kaybedilen şampiyonluk demekki çok rahat Fenerbahçe'ye gelebilirdi.

Ama işte orada da karşımıza bir başka değerlendirme çıkıyor: Bu sene oynadığımız maçların yarısından çoğunda kötü bir futbol sergiledik. Çoğu zaman Fenerbahçe'nin adına şanına yakışmayan, sanki damarları tıkanmış bir türlü açılmayan, gol pozisyonlarına kolayca giremeyen, insanlara "Bu takım şampiyon olur ve hak eder" dedirtemeyen, taraftarı resmen ekran başında küstüren abartılı geri pas-

larla yüklü, sıkıcı olduğu kadar oynayana da seyredene de sıkıntılı bir futbol... Tabi bunda en büyük etken adı geçen beş forvetin, ceza sahası ve civarında topla buluştukların da yabancı madde görmüş gibi paniklemeleri ne yapacaklarını bilmemeleri ve amatörce paslar veya tesadüfen gelen fırsatları kollamaktan başka hiçbir şey yapamamaları ve futbol dileğiyle "kaval kemiği ile top durdurmaya çalışmaları" gibi faktörler devreye giriyor... Sonuçta pasaportları ne yazarsa yazsın "Afrikalılarımız" diye özetlediğim bu oyuncularımız bizi -hiçbir kötü niyet taşımadan- içerden sabote etmiş oldular... Sakın beni yanlış anlamayın, Afrika kökenli oyuncular çok severim ve onlardan tarihimizde çok da randıman aldık: Bakınız Sow-

Emenike-Webo gibi bizi açık ara şampiyon yapan 2014 kadromuz veya daha önce-



lerden aklımızdan silinmeyen Okocha, Johnson, Uche gibi yıldızlarımız... Ne var ki bu yıl takıma giren bu yeni isimler, onların yanına bile yaklaşamamayı unuttun, gölgeleri bile olamadılar!

Yani makalenin başından beri saydığım bütün bu handikaplara rağmen bu takımdan iki puan farkla şampiyonluk kaybetmiş olması gerçekten on puan farkla şampiyon kabul edilmesi anlamına gelir. Düşünün ki Beşiktaş forvette bizim o çaresizliğimize karşın, Aboubakar ve Larin gibi, kısa bir süre için olsa da Cenk Tosun gibi hayatlarının en formda ve en verimli futbolunu oynayan sporcularla sahaya çıktı. Galatasaray, Falcao'dan tam verim alamadığını görünce, Harika yeni transfer Mısırlı Muhammed ve Onyekuru'yu devreye soktu. Özellikle Muhammed gerçekten harikalar yarattı. Belki son hafta Fatih Terim bu oyuncuyu ilk 11'de oynatmış olsa, şampiyon Galatasaray olacaktı. Neden oynatmadığının yanıtını hala bilmiyorum ve anlamıyorum. Bu oyuncunun bizimle ilişkili ilişkisiz nedenlerle kapımızdan dönmüş olması yazık. Neyse, bu da onların sorunu diyerek takımımıza dönelim.

Bir takımın yazın yaptığı transferler oturmayabilir beklentilerin altında kalabilir Fenerbahçe'de olduğu gibi bunu anlayışla karşılarım bir noktaya kadar ama ligin ilk yarısı bittikten sonra bu forvetsizlik canları kulakları sağır edersesine çalarken, takımın teknik kadrosunun bir veya iki santrafor transferi için düğmeye basmaması yönetimin kapısını ısrarla çalmaması, affedilir gibi değil! Herhalde ortaokul talebeleri veya Fenerbahçe taraftarları sepetinden yapılacak herhangi bir tombala çekimi ile yorum yapacak vatandaş Fenerbahçe'nin acilen şu kadar hava kadar top kullanmayı bilen golcü kabiliyetli bir santrafor ihtiyacı olduğunu söyleyebilirdi! Her ne hikmetse bu yapılmadı, kimsenin itiraz

etmeyeceği iki ismi, alabileceğimiz Avrupa'daki ve Türkiye'deki en iyi orta sahalardan yani Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'yi kadromuza kattık. Buna kimsenin itirazı olamazdı ama santrafor alınmamış olmasını en ağır şekilde sürekli eleştirdim. Defans hattımıza baktığımızda, santrafor açığını göremeyen Teknik kadro az daha defansımızın da dağılmasına neden olacaktı. Sezon başlarken anlaşılmaz bir şekilde, geçen seneki performansı yok sayılarak, Serdar Aziz elden çıkarılmaya çalışıldı. Geçen sene Fenerbahçe'nin en iyi stoperi olduğunu dost düşman herkese kanıtlamış olan Serdar Aziz! Bu sütunlardan başlayarak elimden gelen tüm çabayla da buna mani olmaya çalıştım ve herhalde onun takımda kalmasında çorbada tuzum oldu. Gökhan'ın da çeşitli sakatlıkları nükseserken, Caner'in forma ve uyum grafiği inişli çıkışlı oldu.

Doğruyu söylemek yerine, gerekirse benim şikayetimi sürekli orta yapması değil yaptığı ortalarda çoğu zaman %25 ayar hatası olmasıydı: Çoğu orta forvetlerin üstünden geçti gitti veya takımını attı bir çok korner ön direğe gelemeden rakip defans tarafından kafayla uzaklaştırıldı. Novak az maç oynadı fakat bana kötü görünmedi takımda kalmasını uygun görüyorum. Devre arası takıma katılan Macar stoper Atilla Szalai herkesin kabul ettiği gibi takıma büyük bir katkı sağladı ve Serdar Aziz'le çok iyi bir uyum yakaladı.

Fenerbahçe'yi bu sezon başta orta sahası taşıdı. Bu-

rada öne çıkan iki isim Ozan Tufan ve Pelkas oldu. Bu isimleri Sosa, Mert Hakan ve İrfan Can takip ettiler. Takımı ikinci yarıda İrfan Can katılan Mesut arada uzun bir süre sakatlandığı için arzu edilen verime ulaşamadı. Hatta bence ikinci yarıda Fenerbahçe'nin sonlara doğru şampiyonluğa oynadığı son 3-4 maçta belki Mesut'u oynatmamak ve onu ideal bir şekilde yeni sezona Temmuz Ağustos'a bırakmak daha iyi olurdu. Bu düşünce bir çok taraftarımızın aklında önemli bir yer tuttu.

Kendi sahamızda kontrataktan yediğimiz goller Fenerbahçe'ye bu sene pes ettiren ana faktörlerden biriydi. Nedense özellikle Erol Bulut buna bir çare bulamadı. Forvetlerimizin yetersizliği yine Bulut'un bir türlü göremediği ve ısrarcı olduğu hastalarından birisiydi. İsrarla kötü oynayanları oynattı ve epey gol atmasına



rağmen ne Thiam'ı, ne de Ferdi'yi kullanmak istedi. Maalesef sıfır çeken oyuncular ileri uca doldurup sonra da başarısızlığı seyrederek "daha şu kadar maç var daha bu kadar maç var" diye sahte umutlar saçtı etrafa. Doğruyu söylemek gerekirse belki Erol Bulut ile yolların ayrılması 4-5 maç önce gelebilirdi ve Fenerbahçe'yi bu karar da kurtarabilirdi. Ama burada kızamıyorum yöneticilere çünkü bu çok hızlı alınabilir bir karar değil.

Emre Belözoğlu takıma geldikten sonra teknik ve kısa pasla oynayan bol orta saha oyunculu kadroyu tercih edip başarısız forvetleri geri çekti ve bu Fenerbahçe'nin o süreçte çok daha iyi skorlar almasının ana nedeniydi. Gustavo'ya 2. Yarılarda görev vermek de doğru bir karardı. Böylece takım sürekli geri döner bir havadan kurtuldu. Belözoğlu bir tek beraberite biten Malatya maçında bu karardan caydı ve yine o sözünü ettiğimiz formsuz forvetleri ileri uca doldurdu ve bunun bedelini ağır şekilde ödedi.

Sonra her şey Fenerbahçe'nin umduğu gibi giderken Galatasaray Beşiktaş'ı yenmişken, Fenerbahçe zar zor da olsa Ankaragücü'nün son saniyede alt ettikten sonra sıra Emre Belözoğlu'nun intiharına geldi. Takımın kazanırsa şampiyonluk bu modunun tavan yapacağı Sivas maçı oynanırken Beşiktaş Karagümrük'ten ilk gol yemişti. O anda gelecek bir gol Fenerbahçe'yi lider ve psikolojik şampiyon yapacaktı! Hem de bütün bu sıraladığımız sezonun şanssızlıklarına bahtsızlıklarına yanlış kararlarına ve sabotajlarına rağmen!!! Ne var ki Emre o maçı Serdar Aziz'i ilk onbire almadan çıkmıştı bir de üstelik Szalai'ı çıkarıp Gustavo'yu maça aldı. Ama şampiyonluk kaybetmek için bu hatalar yetmeyebilirdi(!) Bu nedenle 2-0 geriye düştükten sonra takımın her an maçı değiştirebilecek her yerden uzaktan goller atabilen, dripling yapabilen en önemli iki as oyuncusu Ozan Tufan ve Pelkas'ın oyundan alınması lazımdı. Maçın daha bitmesine 45 dakika varken bu iki yıldız çıkarıldı. İşte şampiyonluk Beşiktaş'a böyle hediye edildi.

O anda Belözoğlu'nu aklından neler geçti hiçbir zaman tam bilemeyeceğiz. Takımın iyiliğini istediği kesin. Ama bazen teknik direktörler akıl almaz bir şekilde "ben herkesten daha iyi bilirim" diye olmadık hamleler deneyerek şapkadan tavşan çıkarmaya çalışıyorlar! Yani dimyata pırince giderken evdeki bulgurdan oluyorlar. İşte herhalde yaşananlar yine de hem Fenerbahçe'nin hem Belözoğlu'nun bir şanssızlığıydı.

Benim açıkça üzülmediğim nokta şu: Başkanımız Ali Koç şanssız bir başlangıç yaptı Comolli ve Cocu olayıyla. Ardından yaşanan değişik süreçleri takımı devralan diğer teknik direktörlerimizin muhasebe-

sini yapmak istemiyorum. Ersun Yanal'ın da benzer intihar süreçlerinden geçerek Jailson'dan stoper yaratacağım diye takımı şampiyonluğa koşarken devre dışı bırakmış olmasını ben hala anlayabilmiş değilim. Aynen Koç'un ilk sezonunun ardından akılalmaz bir şekilde yönetimin Valbuena'nın gitmesine yeşil ışık yakması ve onu kadroda pahalı da bir fazlalık olarak görme gafına düşmesi gibi. Bu hata SÜPER YILDIZIN OLYMPIAKOSDAKI BÜYÜK BAŞARILARINA OLANAK SAĞLARKEN FENERBAHÇE'YE DE YERİ DOLDURULMAZ BİR DİNAMİK OYUN KURUCU GÜCÜN YOKLUĞUYLA ÇOK PAHALI BİR BEDEL OLARAK GERİ DÖNDÜ. Bu yıl, kadromuzda, Valbuena, Alex, ya da Miroslav Stoch gibi tek başına çok adette maç kurtaran oyuncu azlığının bedelini de ödedik... Ozan ve Pelkas, bu boşluğu doldurmaya en çok gayret edenlerdi.

Sürekli olarak yıldızları para dönüşü sağlamak için elden çıkarmaya çalışması ve hatta bunu gerçekleştirmesi, maalesef sarı lacivertlilerin vasat birtakım olarak belirmesine neden oluyor. "20 milyon Euro'ya bir futbolcu sattım" yerine, diyerek, o parayla beş oyuncu aldığınız zaman, iyi bir strateji izlemiş olmuyorsunuz. **Bu nedenle hep tekrarlamakta yarar gör-düm: Kimleri satın alacağınızdan çok, kimileri her ne pahasına olursa olsun takımda tutacağınızın kararlarını vermek çok daha**

önemli! Ve teknik direktör transfer hataları ve hakem çelmelemesine rağmen şampiyonluk tekrar önümüze kondu, onu da kendimiz elimizin tersiyle geri ittik. Acaba niye yaşandı Sivas maçı felaketleri? Yoksa şampiyonluğu hak etmediğimize mi inandık? Yok artık o kadar da değil! Ama emin olun anlamıyorum o gün olan bitenleri ve bu yüzden "fantezi gerekçeler" arıyorum.

Şimdi yeni sezona başlar-

ken artık başkan gerçekten hak ettiği şampiyonluk görmesini istiyorum. Döneminin en başından beri günde 20 saat çalışan hiçbir baskıya bir moral bozukluğuna prim vermeden bu tempoyu sürdüren fedakar bir Başkan, artık gülmeyi hak ediyor.

Fenerbahçe'nin geçmiş sezonlarda yaptığı yaptığı hataları göz önünde bulundursak, şimdi bu transfer sezonunda daha çok para eder diye Ozan Tufan veya Altay'ı astronomik fiyatlara bile elden çıkarmaya çalışması veya çok masraflı diye Serdar Aziz'i kadrodan dışlamayı düşünmesini aklımıza getirebiliriz. Emin olun bunlar da yeni intihar haplarımız olur! Ege diliyle "Yetti gari" diyoruz...

Yeni bazı vasat oyuncular alınması ihtimali ve bunun dedikoduları gerçekten şimdiden gözümü korkutuyor. Ama basında her çıkan asparagasa inanmadan, transfer sezonunda gerçekleşen haberleri dikkatle izleyeceğiz. Bu yıl 12 transfere değil, 4 noktasal as transfer ve belki iki gence ihtiyacımız var. Bunlar iki santrfor, (biri Vedat Muriq olabilir, diğeri ondan daha iyi, paraya kıyacağımız bir yıldız) , Gökhan'ın durumuna göre bir bek, yeni teknik ekibin Zanka kararına göre, o olmazsa bir ek stoper, ve bir düşüş gelirse sarsıcı bir kanat olabilir. Yazıyı çoğununuzun itiraz edebileceği iki kadro düşünceyle tamnamlayayım: **BEN OLSAM... Bu takıma dönecek olan Frey'i yedek**

forvet olarak da olsa kadroda tutarım, bir... ikincisi şu anda boşta olan Stoch'u bedavaya yakın bir bedele kadroya katar, her kritik çözülemeyen maçta çilingir olarak sahaya sürerim. Stoch'a iyi moral vermeyi bilen bir hoca, bedavaya 31 yaşında bir yıldız kazanır, benden söylemesi!

Artık Şampiyon olacak, taçlanacak kadroyu bekliyoruz...



UMUTLAR YENİ SEZONA KALDI



Son 3 aydır aynı şeyleri yazıp çiziyoruz. Şampiyonluk geliyor, Emre bu işte iyi gidiyor, takım iyi oynamaya başladı vs.

Sonra altın tepside sunulan şampiyonluk gitti 2.lık gitti, şimdide Emre gidiyor.

Fenerbahçe de yeniden yapılanma için kariyerli bir yabancı teknik adam şart diye diye dilimde tüy bitti. Birçok arkadaşım karşı çıktı. Ama gerçek bu. Emre hem sportif hem yardımcı antrenör olarak görev yapabilir. Fenerbahçe'nin geleceği için en doğru yol budur kimse küsüp gücenmesin. Bu yol belki de Ali Koç başkanın şimdiye kadar yapacağı en doğru iş diyebilirim.

3 Sezon önce Aykut Kocamanlı, Josef Souzalı takıma birkaç nokta transferleri yapılsaydı, Fenerbahçe bugün çok daha iyi durumda olurdu. Vizyon ve yenilik gibi düşünceler maddi ve manevi kayıplara uğramamıza neden oldu.

Şimdi deniliyor ki Aziz Yıldırım da ilk 3 senede başarılı olmadı. Ama başarıyı getirecek hamleler yaptı stad yenilenme projesi en başta olmak üzere daha birçok

tesis hizmete sunuldu. Bugün bu tesisler madden çok değerlendi. İnşallah elden çıkarılması düşünülmaz.

Fenerbahçe'ye bir çivi çakandan Allah razı olsun.

Ali Koç yeniden başkan adayı oldu. Eyüp Yeşilyurt isimli bir kongre üyemiz aday olduğunu açıkladı.

Kendisi ile öğrendiğim kadarı ile maksadının Fenerbahçe'nin yalnız olmadığını her zaman aday yada adaylar çıkabileceğini buradan göstermek olduğunu vurgulamak için aday olduğunu açıkladı. Kendisine de buradan başarılar diler cesaretinden dolayı kutlarım.

Ali Koç tekrar başkan seçilecektir kuşkusuz ona da buradan başarılar dileriz.

Fenerbahçe de erkek basket takımının Avrupa da şampiyon olmanın yolunu açtıktan sonra yine bir Türk takımı Efes Avrupa şampiyonu oldu. Kendilerini kutlarım.

Bizim takımımız sezona kötü başladı, iyi gidiyordu, kötü bitirdi. Neticede yine sloganımız İnşallah seneye tüm branşlarda şampiyon oluruz...





BEKLEDİK DE GELMEDİN

Fenerbahçemiz için çok önemli bir kongre gündemi daha başladı. Bu sürecin camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.

Kaybettiği kongre öncesinde adaylığını açıklarken Sayın Aziz Yıldırım şöyle demişti; **“Yargıtay kararı çıktık-tan sonra bir maddi manevi hesap-laşma yapılması lazım. Yargıtay kararı tamamen bundan kurtuldu-ğumuzu gösterir. 3 yıl başkan olmak için değil, bu hesaplaşmayı yapmak için adayım. Bu sürecin**

mücadelesini Metris' te benimle ya-şayanlar yapar. Yaşamayanlar bunun peşini bir süre sonra bırakır. Ben sırf bu hesabı sormak için ar-kadaşlarımla birlikte adayım. Üç yıl sonra bir daha aday değilim. Ancak bir şekilde görev alırım, bana ihti-yaç olursa alırım. “

Bu sözleri unutmayan 4644 ten ka-lanlarda hep bir umut vardı. Aziz Baş-kan bu seçimlerde aday olacak onu destekleyenlere yapılan haksız uygu-lamalara dur diyecek. Ama olmadı bu-

güne kadar maalesef sesi çıkmadı. Onu destekledi diye işlerine son veri-lenler, taşrada ki tanınmayan ve logo kullanması yasaklanan dernekler hayal kırıklığına uğradı. Yıllarca veri-len emekler boşa gitti.

Türkiye' nin Anadolu da kurulan ilk derneği Aziz Yıldırım'a oy verdi diye hiçbir toplantıya çağırılmadı. Türlü da-leverelerle 20 yılı aşkın süredir yaptık-ları Futbol Okulu yetkisi ellerinden alındı. Buna rağmen seçilmişin emrin-deyiz diyenlere hain muamelesi ya-pıldı. Konya, Antalya derneklerinin logo kullanımı yasaklandı. Rahmetli Serkan ağabeyin oğlunun işine son verdiler. Gereğesi hep aynı AZİZ YIL-DIRIM' a oy verdiler.

Derneklerde baktılar ki olmuyor peş peşe açıklamalarını yaparak mev-cut yönetimi desteklemediklerini ve yanlışlarını açıkladılar. Yönetimi bir telaş aldı. Hemen bilgi güncellemesi diye üyelere mesaj göndererek üyelerin hangi derneğe üye olduklarını sor-dular. Derneklerde üyelerine güncellemeyi yapmalarını ama dernek belirtmemelerini istediler. Dolayısıyla yönetimin güncellemesi amacına ulaşmadı.

Şimdi yönetim merak içerisinde dışladıkları derneklerin ne yapacağını merak ediyorlar. Hiç merak etmeyin onlar için **“ASIL OLAN FENER-BAHÇE”** sadece FENERBAHÇEMİ-ZİN yüksek menfaatleri doğrultusunda üzerlerine düşeni yapmaya hazır bek-liyorlar.





ŞAMPİYONLUĞU KİM HAKETTİ!..

Geride kalanlara dönüp bakmamak; masaya tekrar yatırmamak; altını üstünü, sağını solunu eşeleme-
mek temel prensibimdir...

Giden gitmiş, biten bitmiş, her şey geçmiştir çünkü...

Ancak, geride öyle bir sezon bıraktık ki, dönüp bakmasak bile, kafamızda o sezonu evirip çevirmekten kendimizi alamıyoruz...

Ben şahsen öyleyim...

Ligin noktalanığı an herkesin bey-ninde şekillenip dilinden dökülen aynı şeydi... O da Beşiktaş'ın şampiyonlu-
ğu hakettiği idi...

Şampiyonluklar, aslına hakedilen birşey değildir... Öyle olsaydı, hake-denler mutlaka o mutlu sona ula-
şırdı... Şampiyonluk dediğimiz, aslında kazanılan bir şeydir. Sadece sizin çabanız, emeğiniz yetmeyebilir. Şansın payı olduğu kadar, ligdeki hakem hatalarının da, rakiplerin yap-tığı sürpriz hataların da payı vardır bunda. Yani haketmeyen de şampiyon olabilir demeye getiriyorum... Ya da hakeden de şampiyon olamayabilir...

Sondan doğru bakın ligin zirve-sine...

Fenerbahçe sadece Sivasspor'a kaybetmeseydi bile elini kolunu sallayarak şampiyondu...

Son hafta kim ne sonuç alırsa alsın, Fenerbahçe atı alıp Üsküdar'ı geçmişti...

Hadi geçtik Fenerbahçe'yi... Gala-tasaray Beşiktaş'la oynadığı son der-bide bir gol daha atsaydı Beşiktaş'ın şampiyon olma şansı sifıra iniyor muydu inmiyor muydu...

Aslına bakarsanız geride bıraktığı-mız sezonun son düzlüğünde o her-kesin "haketti" dediği Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra geliyordu...

Sonuç olarak Fenerbahçe 90 daki-kalık Sivas sürpriziyle şampiyonluğu elinin tersiyle itti, Galatasaray özellikle Fatih Terim'in derbi planlamasındaki hatasıyla zirveyi ikram etti ve Beşiktaş öyle şampiyon olabildi...

Haa buradaki en yaralı takım hiç kuşkusuz Fenerbahçe oldu... Ligin ikinciliğini de ıskalayan çubuklu forma, hakettiği şampiyonluğu bir yana bırakın, Şampiyonlar Ligi'ni de ıskaladı...

Buradan alınacak çoook ders var... Yönetim için de, teknik adam için de, futbolcular için de...

Yeni sezon öncesi bu dersi ne denli alıp almadıklarını da birlikte gö-receğiz.

SERGEN FENER'E GELİR Mİ!..

Bunu ben uydurmuyorum. Kuşlar bunu konuşuyor valla...

Özellikle Sergen Yalçın'ın Beşik-taş'a olan kırıngınlığından dem vuranlar var... Sezon başında Beşiktaş'ta işle-rin iyiye gitmediği dönemde, Beşiktaş yönetimi el altından bir teknik adam arayışına girmiş ve buna en çok kinle-nen de Sergen Yalçın olmuş...

Bu gerçekten hareketle, Ali Koç'un Yalçın konusunu aklının bir köşesine yazdığı ve hatta görüşmek için hamle yaptığı da kuşların söyledikleri ara-sında.

Profesyonel dünyada bunlara "im-kansız" demek, zaten akıl dışı değil mi... Haaaa olur, ya da olmaz, onu bil-mem. Ama siz de düşünün bakalım. Teknik patronluğunda Sergen Yal-çın'ın olduğu bir Fenerbahçe'yi izlemek ister misiniz istemez misiniz.

Unutmadan... "O Beşiktaşlı" diyenlere diyorum ki, Emre

Belözoğlu da Galatasaraylı değil mi...
TÜRKİYE!.. TÜRKİYE!..

Dergiyi elinize ne zaman aldığınızı bilmiyorum. Ya gün sayıyorsunuz, ya da maçlar başladı bile...

11 Haziran'ta İtalya-Türkiye maçı ile start alacak olan "bir yıl ertelemeli" Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kötünün iyisi bir gruptayız...

Galler, İsviçre, İtalya ile mücaele edeceğimiz grup, aslına kötünün iyisi bir grup...

Yenilenen ve Şenol Güneş'in elinde güzel şekillenen genç ve dinamik bir Türk Milli Takımı için sorun bu gruptan çıkabilmekte...

Çünkü eleme maçlarına daha ba-şarılı olabilecek bir futbol mantalite-sine sahip teknik heyeti ve bu maçları kolay eyleyecek bir yüreğe sahip fut-bolcularımızla, gruptan çıkarsak, Dünya Türkiye'yi konuşacaktır...

Yakın geçmişteki Fransa, Hollanda ve Norveç maçları ile zaten Dünya'nın gözü üzerimizde...

Ben bu takımın final oynamasına hiç şaşırım doğru...

Yeter ki, birazcık şansımız ve tri-bünlerden yükselecek kardeşlerimizin "Türkiye... Tür-kiye..." sesleri olsun...





JAK
BENZONANA

Şampiyonluk Kupası Kraliçelerin Elllerinde...

Fenerbahçe Öznu Kablo Play Off finalini ezeli rakip Galatasaray ile oynadı. Saha avantajını elinde bulunduran Fenerbahçe iki maçı sahasında oynadıktan sonra üçüncü maçı

rakip sahaya gitti. Üç maçını da farklı kazanan Kraliçeler 3-0 ile 2020-2021 sezonu lig kupasını müzesine götürdü. Bu sezonun ilk maçından son maçına kadar Fenerbahçe yenilgi yüzü görmedi ve rakiplerinin hepsini farklı yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Bu başarı ile Türkiye liginde 15. Şampiyonluğuna ulaştı. Tüm maçlarda oynayan Lagupova ve Kayla Mc Bride çift haneli sayılara çıkarak takımı sırtladı. Ancak aynı başarıyı Türk statüsünde oynayan yabancı ve yerli oyunculara göremedik. Tabi ki bunun bir eksiklik olduğunu düşünüyorum, umarım kısa zamanda bu eksikliği çözeriz diye tahmin ediyorum. Oyun kurucu pozisyonunda yabancı ve yerli oyuncular bu sezon çok yeterli katkı alamadık, özetle delici bir oyun kurucu olmadığı için ve potaya direk gidilemediğinden bu işi skorer 2 ve 3 numaralar yapmak durumunda kaldı. Dolayısı ile şutlar girmediği bölümde sıkıntı yaşandı. Play off maçlarında ve Euroleague de bunun eksikliği çok gördük.



Ancak Lig şampiyonluğu kupasını ezeli rakibin sahasında kaldırmak ve orada şampiyon olmak için ayrı bir keyfi oldu diyebiliriz. Bu satırlardan Fenerbahçe Öznur Kablo takımı oyuncularını ve teknik ekibini tebrik ediyor bizlere yaşattıkları bu güzellikler için teşekkür ediyorum. Gelecek 2021-2022 sezonunda gördüğüm ve analiz ettiğim kadarı ile, yabancı bir oyun kurucu, 5 pozisyonunda oynayan skor gücü yüksek boyalı alanda güçlü bir oyuncunun yanında, yerli liginizin kaliteli bir oyun kurucusu ile yapılacak takviye bize Euroleague şampiyonluğunu getirecektir. Artık bu kupayı almak ve müzeye götürmek gelecek sezondaki en büyük hedef olmalıdır. Hatta yapılacak planlamada baz olarak alınması gereken hedef Euroleague şampiyonluğu olmalıdır. Tüm Fenerbahçeliler o günü heyecanla beklemektedir.

dan 3 oyuncu sayı katkısı yapınca seri 1-0 ile başladı. Ancak sahamızda oynadığımız ikinci maçta istediğimiz şekilde oynayamayınca, De Colo'nun olmaması, yerli oyuncularımızdan alamadığımız yeterli katkı (18 sayı atan yerli oyuncularımız, rakip takım 23 sayı atan yerli oyuncuları).Seri 1-1'e geldi.

İzmir'e taşınan seride, Fenerbahçe Beko yerli oyuncuların iyi oynaması ve toplamda atılan sayının 29/16 olması maçı Fenerbahçe'ye getirdi. Melih müthiş bir patlama yaparak sahanın en skorer oyuncusu oldu. Bu galibiyetle seride skor 2-1'e geldi. Fenerbahçe 4. Maçta ya galip gelecek turu atlayıp finale kalacaktı, ya da yenilgi ile ayrılıp son maçı İstanbul'da oynayacaktı, yerli oyuncuların müthiş katkısı ile 40 sayı-9rib-7as ile (yerli oyuncu katkısı 22 sayı rakipte) maçı kazanan Fener-



Fenerbahçe Beko, Play Off çeyrek finalinde Darüşşafaka Tekfen ile eşleşti her iki maçı kazanan Fenerbahçe Beko 2-0 ile yarı finale kaldı. Yarı finalde ligin kuvvetli takımlarından olan Pınar Karşıyaka ile eşleşen takımımız saha avantajı nedeniyle ilk iki maçı sahasında oynadıktan sonra diğer iki maçı rakip sahada oynadı. Ataşehir de ilk maçtan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe Beko ikinci maçta yenilgi ile ayrılınca seri 1-1'e geldi. İzmir'e taşınan serinin 3. Maçında Fenerbahçe 2-1 yaptıkdan sonra, 4. Maçta da galip gelen takımımız seriyi 3-1'e getirerek finale kaldı.

Maçların analizini yaparken önemli tespitlere ulaştım. Sizlerle paylaşmak istiyorum; ilk maçta, De Colo, Pierre, Barhel, Vesely, Guduric beşlisinde sadece Guduric aksadı diğerleri gereken(sayı-asist-rib) her şeyi yaptı, yerli oyuncular-

bahçe rakibini 3-1 yenerek finale kaldı ve finalde Efes'in rakibi oldu. Bu karşılaştırmayı yapmamın nedeni yerli oyuncuların özellikle liginizde oynanan maçlarda(yabancı kısıtlaması) ne kadar önemli olduklarını göstermek istedim. Özetle demek istediğim, yerli oyuncu seçerken yabancı oyuncuları dinlendirmek için değil katkı versin maçın kazanılmasında önemli rol oynasın diye olmalıdır. Dolayısı ile kaliteli ve iyi mücadele edecek oyuncular seçilmelidir. Anadolu Efes de oynayan Sertaç Şanlı en güzel örnek teşkil etmektedir.

Bu arada İzmir de oynanan iki maçta da olağanüstü bir başarı ortaya koyan Kaptan Melih'e soruyorum; Niye bütün sezon bu kadar etkili oynamadın?

Sarı Lacivert Sevgi İle Kalın.



TÜRK FUTBOLUNA ALTYAPI İÇİN ÖRNEK MODELLER İSTİYORSUNUZ.

BİZ BUNU YAPMAYA TALİBİZ, PARAMIZ DA VAR, YETER Kİ BU TAHSİSİ BİZE YAPIN.

Fenerbahçe Başkanı **Ali Koç**, düzenlediği basın toplantısında başkan adaylığını açıkladı. En az 2 dönem olması gerektiğini her zaman söylediğinin altını çizen Koç, "Gelecek sezona çok daha güçlü ve emin bir şekilde başlayacağız" dedi.

SEÇİMDEKİ ADAYLARI FENERBAHÇE'Yİ DİLLERİNDEN DÜŞÜRMÜYOR

Bir rakibimiz seçimlere gidecek önümüzdeki haftalarda ve çoklu aday ama hiçbir aday dilinden Fenerbahçe'yi düşürmüyor. Ama Fenerbahçe'de seçim olduğundan aynı refleksleri, aynı söylemleri Fenerbahçe'nin adaylarında göremiyorsunuz. Veya 3 takım şampiyonluğa oynuyor ve bu sezon hakikaten olağandışı bir sezondur, pandemi sebebiyle demiyorum, gidişatı ve son dakikaya, son haftaya kadar 3 takımın da ipi göğüsleme şansını ben uzun zamandır hatırlamıyorum. Hele bu 3 takım, 3 büyük takım olduğu zaman; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, daha da enteresan bir lig. Ama dikkat edin hep imalar ve bana göre iftiralar, algılar hep Fenerbahçe üzerinden. Dikkat edin. Bizim oynayacağımız rakiplerle ilgili, onlara teşvik primi verilmiş, bir kulübün çimcisinden en üst seviyesine kadar böyle bir söylem dilinde oluyorsa tabii bu bir stratejinin ürünüdür. Üzüldük, şaşırmadık, üzüldük. Ama bunların Türk futbolunun markasına, değerine, futboldaki kardeşliğe, büyük resme hitap etmeyen unsurlar.

EMRE BELÖZOĞLU ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU

Ne yazık ki hoca konusunda hedeflediğimiz ve arzuladığımız kan uyuşmasını henüz yakalayamadık. Bu istikrar sağlandığı taktirde bir makinanın çarkları aynı istikamette döndükçe başarının gelmesi daha kolay oluyor. Bu değişiklikleri yaptıkça takım sinerjisinden sahada oynanan futboldan alınan neticelere kadar aslında pek çok şey zincirleme etkileniyor.



Biz de isterdik aynı hocayla bugün devam ediyor olmak, olmadı. Dolayısıyla buradaki hedefimiz, planlarımız doğruydu ama gerçekler istediğimiz gibi gerçekleşmedi. Ben Emre Belözoğlu'na müteşekkirim. Ve burada huzurunuzda kendisine bugüne kadar bizden önceki hizmetleri de dahil olmak üzere yaptığı tüm hizmetler için teşekkür etmek istiyorum. Ne demek istiyorum? Ben Emre'yi yöneticiyken tanıdım. Yöneticilikten sonra da tanıdım. Ama Başkan olduktan sonra ve o bize kaptan olarak döndükten sonra ve aradan geçen o süre zarfında harcadığımız mesai, iyi gün kötü gün çok daha yakinen tanıma fırsatım oldu. Olduğu için de çok memnu-

num. Ve kendisinden ne istediyseniz bugüne kadar saf duygularla elinden gelenin en iyisini yapmak üzere yoğun mesailer harcayarak söz konusu Fenerbahçe ise hiçbir şeyden fedakarlık etmeden, zamanı geldiğinde kendi cebinden de bazı ihtiyaçları karşılamak üzere elini taşın altına koydu. Onun için müteşekkirim. Ben Emre ile ilk sezonun ortasında sıkıntılar yaşarken istişare etmek için görüştüm. O zamanlar sene sonu futbolu bırakıp İtalya'ya gidip... yani kendisine bir kariyer planlaması yapmıştı. Onları anlatmıştı. Fakat bazen evdeki hesap çarşıya uymaz derler ya, o sezon sonunda bize Ersun Hoca'nın da arzusuyla kaptan olarak döndü. Ondan

6-7-8 ay sonra kaptan, teknik direktör olarak kendini buldu. Sezon bitti ondan iki ay sonra Sportif Direktör olarak kendini buldu ki bence burada averajın, beklentinin çok üstünde bir performans sergiledi. Tabii ki yaptığımız transferlerde bazı yanlışlar olabilir ama süreç yönetimi açısından, network açısından, temaslar açısından, kısıtlı imkanlara rağmen belki de gelmesi mümkün olmayan oyuncuların gelmesini sağlaması açısından, harcama limitlerine uyum sağlama açısından ve buna sadece transfer olarak bakmamak lazım. Yani pek çok konuda büyük artılar getirdi. Sonra 7 ay sonra birden bire kendini Sportif Direktör, Teknik Direktör olarak buldu. En büyük hayali ileride kariyerinde teknik direktörlük olan bir insanın bu riski alma mecburiyeti yoktu. Son derece de riskli bir göreve soyundu. Bir saniye bile düşünmedi. O geldikten sonra 10 maçlık periyotta yanılmıyorsam o 23 puan aldı, aynı 10 maçlık periyotta Erol Hoca 21 veya 22 puan almıştı. Ama sahada gördüğümüz futbol bizlerin, Fenerbahçelilerin beklentisine çok daha yakın bir seviyedeydi. Ve biz şampiyonluğu Sivas maçında kaçırdık. Niye kaçırdığımıza biraz sonra geliriz. Dolayısıyla ne istendiyse, ne beklendiyse elinden geleni yaptı. İleriyeye dönük teknik direktörlük konusunda bana göre 3 alternatifimiz vardı: Bunlardan biri Emre ile devam etmek, biri yabancı bir teknik direktör tecrübeli ve heyecanlı çok iyi bir antrenörün altında tecrübe kazanması yani çift taraflı; hem Emre'nin tecrübe kazanması aynı zamanda hocanın da böyle bir kişinin mevcudiyetiyle Türkiye'ye çok daha çabuk hakim olabilmesi, üçüncüsü de yepyeni bir teknik direktör, yabancı teknik direktör. Yabancı diyorum çünkü şu an baktığımız zaman mevcut şartlar, olabilecek tek ismi Emre Belözoğlu olarak görüyorum Türkiye'de. O nedenle yeni bir antrenör olursa yabancı lafını söylüyorum. Pek çok bugün beğendiğimiz, eskiden çok iyi futbolcu olmuş, çok çok iyi hoca olmuş insanlar, kişiler, kimlikler o noktaya gelene kadar ciddi bir altyapı tecrübeleri, asistan hoca tecrübeleri, profili daha düşük hocalık yapmayla deneyim kazanmışlar.

BU SENE BELKİ YİNE 15 MİLYON EURO'LUK SATIŞIMIZ OLABİLİR.

Bizim takımımız daha evvelki iki sezonda olduğu gibi baştan kurgulanmaya ihtiyacı olmayan, daha evvel ifade ettiğim gibi %70'i hazır. Belki reddedemeyeceğimiz bazı teklifler alacağımız oyuncularımız için, elden çıkarma açısından hiç şu an kafamızda olmayan teklifler gelebilir ama gelmediği takdirde bizi temel olarak şampiyonluğa götüreceğini, takımın bel kemiği olacağını düşündüğümüz

oyunculara kolay kolay bir hamle yapmayacağımızı, bunun üstüne 4 ya da 5 nokta atışı –gençleri saymıyorum, birkaç genç alıp kiralayacağız- nedir o 4-5 adet? Minimum 1 stoper, 1 kanat, 2 forvet, belki bir sağ bek, sol bek, fırsat transferleri var karşımızda. En azından bunları yapacağız. Şansımıza yolladığımız oyuncular yurt dışında iyi işler çıkarıyorlar. Bu sene belki yine 15 milyon Euro'luk satışımız olabilir. Bizi şampiyon yapacağına inandığımız kadronun bu sezon başında bunları düşünerek, bu saiklerle kurduğumuz ve birkaç sene çok fazla müdahaleler yapmadan götüreceğine inandığımız kadro bence şu an elimizde. Bu artıları, doku nuşları yapıp bir de elden çıkarmak istediklerimizi elden çıkardığımız takdirde bence Fenerbahçelilerin gurur duyacağı ve 1-2 sene arka arkaya şampiyonluğu getirecek yapılanmamız hazır diye düşünüyorum. Bu önümüzdeki sezonla ilgili." diye cevapladı.

AVRUPA'DA PARMAKLA GÖSTERİLEBİLECEK ÖRNEK BİR TESİSE KAVUŞTURMA HAYALİMDİ.

Çok arzu edip de 3 sene sonra başaramadığım, bir tesis sözü vermişim. O da ne yapıp altyapıya, A Takıma modern, Avrupa'da parmakla gösterilebilecek örnek bir tesise kavuşturma hayalimdi. Bunun için girişimlerimiz oldu. Bunun için 7 milyon Euro bütçemiz var. Paramız da hazır. Diyeceksiniz ki nereden? Adını koymak isteyen insanlar var. Belirlediğimiz bir arazi var. Başvuruları da yaptığımız bir arazi var. Ama hiçbir şey olmazsa ben ayrılmadan o arazi olacak. Ve inşallah bunun sayesinde Dereağzını'da diğer tüm olimpik branşlara ayırabileceği... İnanılmaz sıkışmış vaziyetteyiz. Mesela bugün biz bu sezona yeni bir bina, yeni bir yetiştiririz diye düşünüyorduk, yetiştiremedik. Şimdi Samandıra'da ek inşaatla 12 oda çıkarmaya çalışıyoruz çünkü yetmiyor. Benim bahsettiğim yer Samandıra'ya yakın bir yer. Parası da hazır. Yetkililere buradan sesleniyorum. Türk futboluna altyapı için örnek modeller istiyorsunuz. Biz bunu yapmaya talibiz, paramız da var, yeter ki bu tahsisi bize yapın. Planlarımız da var. Yani mimari çizimlerimiz de var. Ne kadar sürer? Düğmeye bassan 1 sene sürer. Ama sadece Fenerbahçe değil Türk futbolunu hak ediyor. Bakın Sayın Aziz Yıldırım Şükrü Saracoğlu stadını yaptıktan sonra Türkiye'de statlar modernleşti. Neredeyse hepsi devlet eliyle. Ama fitili ateşleyen Fenerbahçe Spor Kulübü'dür. O zamanın imkanlarıyla kendi alın teriyle, kendi emeğiyle Türkiye'nin en modern stadını yapmıştır. Şimdi her yerde stat var.

Belki de bizim stadımız eski kaldı. Ama bu tesis göreceksiniz bunu fitilleyecek. Bu ateşi yakacak. Bir sürü kulüp aynı yolda gidecek. O yüzden benim en büyük hayalim o.

TALEBİMİZ TFF'NİN KENDİ TARİHİNE, CUMHURİYETİMİZİN TARİHİNE

SAHİP ÇIKMASI

Ben son 19 şampiyonluğumuzun 16'sını yabancı hocalardan bahsetmişim. Sanmayın ki 59 öncesi şampiyonlukları göz ardı ettiğimizi. Ama bugün bizim 59 sonrasındaki 19 şampiyonluğumuzun 16'sı az önce de ifade ettiğim gibi yabancı hocalarla. Fenerbahçe Spor Kulübü, çok basit, yalın, net, tamamen verilere, bilgilere ve tarihi gerekçelere dayanarak bir talepte bulunuyor. Ne diyor? Türkiye Futbol Federasyonu ki o da Cumhuriyetimiz gibi 1923'te kurulmuş. Ondan beri 59 yılına kadar federasyonun düzenlemiş olduğu ulusal turnuvaların sayılmasını istiyoruz. Aynı dönemde İstanbul Ligi de var, biz onlar sayılsın demiyoruz. Biz, şu 3 farklı isimde Türkiye Futbol Birinciliği veya Milli Küme ya da Federasyon Kupası adı altında düzenlenmiş turnuvalar var. Bakın bu turnuvaların bazılarında bugünkü Süper Lig'de oynayan şehir sayısından daha fazla şehir takımları oynamış. 59 öncesi bunların iki tanesinde Beşiktaş'ın bugünkü sayılan iki şampiyonluğu ondan öncesinde, iki kere sayılmış Federasyon Kupası'nda, diyeceksiniz ki Avrupa'ya gitti vs. karşı argümanlar veriliyor. Dolayısıyla aslında bizim bugün talep ettiğimiz Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendi tarihine hatta bir adım daha öteye gideyim Cumhuriyetimizin tarihine sahip çıkması. Bu mantıkla hareket edersek dememiz lazım ki, '3 puanlı sistem var artık, 2 puanlı şampiyonalara sayılmasın.'. Belki yarın bir gün maçlarda yapay zekalı hakemler olacak diyeceğiz ki, 'eski hakemlerin yönettiği ligler sayılmasın.'. Yok böyle bir mantık. Dolayısıyla biz buradan Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendi geçmişine, tarihine hatta bir adım daha ötede cumhuriyetin tarihine sahip çıkmasını talep ediyoruz. Bu talepleri de çok kuvvetli argümanlar ve gerekçeler ile destekleyerek hem yurt içi hem yurt dışı diyoruz ki 'hak-kımızı verin'. Tabii bunu sadece biz değil 6 kulüple beraber yapıyoruz.



Nihat Öztürk

“Aziz Yıldırım Türk Futbolu için bir kazanç ve örnek alınması gereken bir başkandır...”

Röportaj: Atila BARTIN

İDOLUM CEMİL TURAN'DI

■ Nihat Bey sizin Fenerbahçeliliğiniz bildiğim kadarı ile çok eskiye dayanıyor bize bundan bahseder misiniz?

■ Benim Fenerbahçeliliğim çocukluğuma dayanıyor, o zaman Cemil Turan-Alparslanların en popüler olduğu dönemlerde Cemil Turan aşkı ile Fenerbahçeli oldum diyebilirim.

Ben Ağrılı'yım, Cemil Turan'ı ulaşılmaz bir efsane olarak düşünürken Dereağzı'nda onu görüp sarıldım. Bu benim en mutlu günüm olmuştu. Fenerbahçelilik bir aşk, sevgi ve dostluk olarak yüreğimize işlemiş. Ailemizin yüzde sekseni Fenerbahçeli sadece bir kardeşim var o Beşiktaşlı, buradan Beşiktaş'ın şampiyonluğunu da kutluyorum.

■ Fenerbahçe'de siz bir dönem yöneticilik de yaptınız örneğin altyapı derneği ve Fenerbahçe altyapısında bir komite kurmuşunuz. O yıllar neler yapmıştınız çalışmalarınız amacına ulaştı mı? Yönetimde hangi isimler vardı?

ALTYAPIDAN İLK FUTBOLCULARI BİZ ÇIKARDIK

■ Yönetici olarak ilk olarak, Davut Dişli'nin başkanlığını yaptığı altyapı derneğinin de bulundum. Burada çok güzel dostluklar yaşadık. Bunun yanısıra arkadaşlarımızla çeşitli sosyal etkinliklerde bulunarak Fenerbahçe'mizin adını hissettirdik. Özellikle Anadolu'da okullara ve öğrencilere dokunduk. Gereksinmelerine katkıda bulduk. Bunları Fenerbahçe adına yaparken büyük mutluluk yaşadık.

Sonrasında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yöneticisi İlhan Ekşioglu'nun himayesinde 2003 yılında Futbol Altyapı'da bir komite kurduk buranın başkanı da Tahir Kıran'dı.

Bu komitenin amacı Fenerbahçe futbol altyapısına futbolcu yetiştirmektir. Bunda da çok başarılı olduk takriben 17 futbolcu yetişmesini sağladık. Burada bu oyuncuların yetişmesinde maddi ve manevi destek olduk. Komitede bulunan arkadaşlarımdan İsmail Kaya, Oktay Sert, Hamza Tozkoparan, Dursun Gündoğdu, Ali Kıratlı, Raif Ali Dinçkök ile büyük başarı sağladık.

■ Spor severler sizlerin sayesinde altyapı da hangi oyuncularını tanıdı?





■ Komite esnasında altyapıya kazandırdığımız futbolculardan hatırladıklarım, *Semih Şentürk, Olcan Adın, Can Arat, Bilal Kısa, Recep Niyaz, Volkan Babacan, Mert Günok, Fahri Tatan ve Mithat*.

AZİZ YILDIRIM GELECEĞİ GÖREN BAŞKANDI

■ Aziz Yıldırım döneminde yaptığı işlere bakarsak Aziz Bey nasıl bir başkandı?

■ Aziz Yıldırım futbol ve futbolun içini çok iyi bilen bir başkandı. Fenerbahçe düşmanlarına hiç aman vermedi onlarla her kulvarda savaştı hiçbir şeyin altında kalmadı Fenerbahçe'yi daima savundu. Diğer kulüplerin de maddi olarak gelir sağlamasına katkıda bulundu. Çok ileri görüşlü bir başkandı. UEFA çatırdayacak dedi ve oldu. 3 Temmuzda ülke elden gidiyor dedi ve neler yaşandığını hepimiz biliyoruz. 3 Temmuz yaşanmasaydı Fenerbahçe rakiplerine en az 10 yıl geride bırakırdı. Ben onun üzerine bir başkan tanımıyorum ister Ali Koç olsun ister başkası. Benim son dönemde futbola ilgim azaldı şevkim, tadım kaçtı kendimi sanki bir boşlukta gibi hissediyorum. Son 3 sezonda aklımıza gelmeyecek başarısızlıklar yaşadık. Kaybettiğimiz şampiyonluklarda da çok büyük oyunlar oynandı ve bizi engellediler. Seçim döneminde Aziz Yıldırım'a çok ayıp ettiler hangi menfaatler uğruna sattılar hala çözemiyorum. Şimdi ise çok pişmanlıklar içinde olduklarını görüyorum.

BEN FUTBOLUN İÇİNDEN GELDİM

■ Hiç Fenerbahçe Kulübü Başkanı olmayı düşündünüz mü?

■ Fenerbahçe başkanlığı tabii herkesin hayalidir. Bu görev maddi ve manevi güç ister. 25 milyon taraftarın temsilcisi başı olmak çok zor bir görev. O nedenle hiç düşünmedim, ama yöneticilik yapmak en büyük idealim. İmkan olursa her zaman düşünürüm, çok arzu ediyorum.. Netice de futbolun içinden geldik. Bir dönem **Sivasspor'** da görev yaptım. **İsmail Kartal'**ın teknik direktörlüğü **Mecnun Otyakmaz'**ın başkanlığında Sivasspor'u Süper lige çıkarttık.

FENERBAHÇEYİ YÖNETEMEDİLER

■ Ali Koç dönemini de değerlendirir misiniz?

■ Ali Koç iyi bir insan, iyi bir Fenerbahçeli. Ama yönetemedi. Futbolun başına işi bilen duayenleri getirecekti, etrafında bir sürü iş bilmez kulübü ve camiayı tanımayan müdürleri getirdi ve yalnız kaldı. Son 3 yılda olan Fenerbahçe ve bizlere oldu. Bakalım bundan sonraki dönemde neler olacak. Umarım hatalarından ders çıkarır. Fenerbahçe de futbol başarısız olunca diğer branşlar fazla ilgi görmüyor. Pandemi olmasaydı Fenerbahçe'nin bu başarısızlığına seyirci noktayı koyar yönetimi değiştirirdi. Yapılan transferler çöpe atılan paralar. 4 Sene

öncesinde yapılan kupaşlarla kaybedilen şampiyonluklar, son 3 senede Ali Beyin yönetimi, bu sezonla 8 senelik kayıp. Bu durum Fenerbahçe'nin tarihinde bir ilk.

KULÜBE DIŞARDAN MÜDAHALE OLMAMALI

■ Yerli ve yabancı oyuncuların en çok beğendikleriniz hangileri?

■ Alex en başta beğendiğim futbolcu, kaleci Altay, Rapaç, İbrahimiç diyebilirim.

■ Mesut Özil için ne dersiniz?

■ Mesut Özil Avrupa da isim yapmış bir oyuncu. Ama artık yaş olmuş 36, Fenerbahçe burada hata yaptı. Bu Acun'un bir kazığı diyebilirim önceden de söylediğim gibi Ali Koç yanında bulunduklarına dikkat etmeli gaza gelmemeli. Fenerbahçe'ye bir tane Alex gibi Lugano gibi futbolcu getireceksin getirebiliyorsan onu yap. Alex'in gitmemesi lazımdı burada Aziz başkan bir hata yaptı olmasa iyi olurdu.

TÜRK SPORU İYİ YÖNETİLMİYOR

■ Yöneticiler sürekli şöyle derler

Fenerbahçe futbol kulübü değil bir spor kulübüdür bunun anlamı nedir?

■ Çünkü Fenerbahçe'de sadece futbol değil atletizm, boks, kürek, basketbol, yüzme, masa tenisi, yelken şubeleri var. Bu branşlarda da ülkenin amiral gemisi... Bu branşlarda milli takımlara, olimpiyatlara giden oyuncular olduğu içindir ki Fenerbahçe bir spor kulübüdür..

Türkiye de futbol hem federasyon hem kulüpler tarafından çok kötü yönetiliyor, adil bir yönetim yok. Doğal olanakta ekonomik sıkıntılar baş gösteriyor. Futbol için dünyada konuşulan rakamlar 200 milyar dolar gibi çok büyük bir bütçeler.

■ Şimdi de sizin işinizle ilgili bilgi alabilir miyiz, neler yapıyorsunuz?

■ Bizim Tunceli Pülümür'de krom madenimiz var. Bir de kargo ve lojistik firmamız var. Türkiye'de iki büyük firmanın İstanbul, Ankara,

İzmir çıkışlarını biz dağıtıyoruz. Onun dışında şimdilik bir yatırımımız yok. Amerika'ya ihracatla ilgi bir çalışmamız var. Pandemi döneminde kargo ve lojistik olarak tavan yaptık diyebiliriz.

■ Son olarak bu güzel sohbetimizi sonlandırmadan önce ne söylemek istersiniz?

■ Tabii yine Fenerbahçe, Ali Koç Aziz Yıldırım'a danışmalı; onun fikirlerinden istifade etmeli, bu Fenerbahçe'nin menfaatine olacaktır.





KONUŞULMAYANLAR ARTIK KONUŞULUYOR



21

EMRE'Yİ KIZDIRAN TEKLİF

TIKLA İZLE



Fenerbahçeli duayen gazeteci arkadaşlarımızdan Yalçın Türk, Deniz Derinsu, Ali Can, Yılmaz Dirim ve Atilla Barın gibi tecrübeli kişilerden oluşan LEGEND FUTBOL Youtube ve sosyal medyada yayına başladılar. Bağımsız, Özgür, Gerçek haber anlayışı ile yola çıkan arkadaşlarımızın en önemli düşünceleri kanallarının her kesime her fikre saygılı ve açık olduğunu vurgulamaktadırlar.

ABONE OLARAK DESTEK VEREBİLİRSİNİZ.
 Twitter(legendfutboltv)-
 Instagram(legendfutboltv)-
 youtube(legendfutbol)





2001/2002 SEZONU

Sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme ihtimalinden dolayı daha iddialı ve daha güçlü bir takım kurmak için istifadan vazgeçen **Başkan Aziz Yıldırım** ve yönetim kolları sıvadı. Türkiye Süper Ligi'nin fark yaratan yıldız isimleri birer birer transfer edilmeye başlandı. Siirt Jetpaspor'dan **Ceyhan Eriş**, Bursaspor'dan **Ümit Özat**, Trabzonspor'dan **Oktay Derelioğlu**, Samsunspor'dan **Ali Akdeniz**, Gaziantepspor'dan **Hakan Bayraktar**... Şampiyon takımdan ise sadece iki isimle yollar ayrıldı. 4-3'lük unutulmaz Gaziantepspor maçının devre arasında stadi terk ederek, gözden düşen **Elvir Baliç** (tekrar Real Madrid'den kiralanmadı) ve sakatlık dolayısıyla çok fazla forma şansı bulamayan **Celil Sağır**.

LİGE REVİVO'NUN ÜÇ GOLLE MERHABA DEDİĞİ SAMSUNSPOR GALİBİYETİYLE BAŞLADIK

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde İskoçya'nın ünlü takımı Glasgow Rangers'la eşleşen Fenerbahçe Glasgow'daki ilk maçtan 0-0 beraberlikle döndü. Kadıköy'deki maçta ise rakibini **Revivo** ve **Serhat**'ın gollerıyla 2-1 mağlup ederek, tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Lige ise Revivo'nun üç golle merhaba dediği Samsunspor galibiyetiyle başladı. Fakat Fenerbahçe ilk altı haftanın sonunda sadece üç galibiyet alabildi. Bu dönemde Galatasaray deplasmanından da 2-0 yenik döndü. Büyük umutlarla başlanan Şampiyonlar Ligi'nde de işler beklendiği gibi gitmedi. 11 Eylül 2001 günü Fenerbahçe kafesi Almanya'da Leverkusen maçını bekliyordu ama tüm Dünya'yı sar-

san ABD'deki ikiz kulelere düzenlenen '11 Eylül Saldırısı'yla' tüm Avrupa Kupası maçları ertelendi. Böylece sarı lacivertliler ilk maçlarını Leverkusen yerine Barcelona'yla oynamak zorunda kaldı ve sahadan 3-0 mağlup ayrıldı, ikinci maçta ise Olympique Lyon'a 1-0 yenildi. Yıllar sonra yaptığı açıklamada teknik direktör Mustafa Denizli "**Bu fikstür değişikliğinin bütün planlarını bozduğunu ve Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlığa kapı açtığını**" ifade etti. Galatasaray yenilgisi sonrası ligde toparlayan Fenerbahçe yedi maçlık bir seri yakaladı fakat Şampiyonlar Ligi'nde mağlubiyetler devam etti. Leverkusen'e 2-1, Lyon'a 3-1 ve yine Leverkusen'e 2-1 mağlup oldu. Gruptaki son maç öncesi Fenerbahçe henüz puanla tanışmamıştı. Avrupa arenasına fiilen veda edilmiş olsa da, Barcelona deplasmanından alınacak bir puan moral açısından çok anlamlı olacaktı fakat dakikalar 90+2'yi gösterirken Rivaldo'nun frikikten attığı gol moral kırıntılarını da tarumar etmişti. Fenerbahçe, Slovakya'nın Kosice takımından sonra Şampiyonlar Ligi'nden puan alamayan ikinci takım olarak eve döndü. Ligdeki iyi gidişat Kadıköy'de oynanan Beşiktaş maçıyla son buldu. Ronaldo'nun iki golüne karşılık Abdullah'ın golü yetmemiş, geçen sezondan beri devam eden yirmi dört maçlık kendi evindeki galibiyet serisi de son bulmuştu.

ÜST ÜSTE YAŞANAN YENİLGİLER YÖNETİMİ KIZDIRMAYA BAŞLAMIŞTI.

Bir hafta sonra rakip Trabzonspor'du. Hüseyin Avni Aker'de de tarife değişmiş, sarı lacivertliler 2-1 mağlup olmuştu. Lider Galatasaray'la puan farkı da dörde çıkmıştı. Fenerbahçe'nin silkinip geçen

sezonki şampiyon



t a k ı m gibi oynayaçağı umulurken, bir şokta Türkiye Kupası'nda yaşandı. 4. Tur maçında Denizlispor'a 2-1 yenilen sarı lacivertliler bu kupaya da erkenden veda etti. Üst üste yaşanan yenilgiler yönetimi kızdırmaya başlamıştı. 3-1'lik Bursaspor galibiyetinin sevinci sadece bir hafta sürdü. İlk yarının son maçında Diyarbakırspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet Aziz Yıldırım için bardağı taşıran son damla oldu. Bu maçın ardından Fenerbahçe'yi şampiyon yapan ilk yerli hoca unvanına sahip **Mustafa Denizli**'nin görevine son verildi. Sarı lacivertliler devre arasına lider Galatasaray'ın beş puan gerisinde, ligde üçüncü sırada girdiler.

'KOSKOCA FENERBAHÇE NASIL OLURDA BÖYLE KARIYERSİZ BİR İSME EMANET EDİLEBİLİRDİ'

Teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe yönetimi, birçok isimle görüşülmesine rağmen kariyerinde pek de kayda değer başarısı olmayan Dokuz yıldır 1860 Münih'i çalıştıran, kulübü üçüncü

ligden alıp, önce Bundesliga'ya çıkararak bir önceki sezonda Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna kadar taşıyan Alman Çalıştırıcı Werner Lorant'la anlaştı. Lorant'ın teknik direktör olarak açıklanmasıyla birlikte, eleştirilerde yoğunlaştı. "Koskoca Fenerbahçe nasıl olurda böyle kariyersiz bir isme emanet edilebilirdi". Werner Lorant'la opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzalandıktan sonra eleştirilere yanıt veren Başkan Aziz Yıldırım "**isme ve kariyere göre değil Fenerbahçe'nin ihtiyacına göre teknik direktör getirdik, kariyeri olmayan Gordon Milne ve Brian Birch Türkiye'ye geldiklerinde takımlarını üst üste şampiyon yaptılar.**". Diyerek camiayı ve taraftarı rahatlatmıştı. Antrenör **Oğuz Çetin** görevine ediyordu. Çetin'in a l -

manca bilmesinin hoca seçiminde etkili olduğu da konuşuluyordu. Futbolcu transferi içinde çaba harcayan yönetim Real Mallorca'dan **Fatih Akyel'i** ve **Sao Caetano**'dan Vicente **Simao**'yu kadroya dâhil etti. Devre arası kampının ikinci aşamasını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe burada özel bir turnuvaya katıldı. Yaptığı maçların ikisini kazanırken, birini ise penaltılar sonucunda kaybetti. Hazırlık maçlarında oynanan futbol umutları yeşertmeye yetmişti.

İkinci yarının ilk üç haftasında alınan iki yenilgiyle birlikte tehlike çanları tekrar çalmaya başladı ama ardından sarı lacivertli takım altı maç üst üste kazanınca tekrar şampiyonluk havasına girildi. Bu dönemde oynanan Galatasaray maçı, sezon sonunda çok büyük önem arz ediyordu. 16 Şubat 2002 akşamı Fenerbahçe, sarı kırmızılıları Şükrü Saracoğlu Stadyumunda ağırladı, 27.

Dakikada kornerden gelen topa, muthiş bir vuruş yapan Rapaç takımını 1-0 ö n e

geçirdi. Karşılaşmanın son bölümünde ise kırmızı kartlar havada uçtu. Hakem Ali Aydın 76'da Batista'yı ve Hasan Şaş'ı, 62'de Emre Aşık'ı, 80'de Bülent Korkmaz'ı oyundan ihraç etti fakat Fenerbahçe girdiği gol pozisyonlarını bonkörce harcayınca sekiz kişi kalan Galatasaray'a gol atma başarısını gösteremedi ve karşılaşma 1-0 sona erdi. Bu demek oluyordu ki ikili averajda artık avantaj sarı kırmızılılara geçmişti. 27. Hafta geldiğinde Fenerbahçe bir kez daha kösteklendi, önce Malatyaspor'a, iki hafta sonra da Gençlerbirliği'ne ikişer puan bıraktı. Ligin bitimine beş hafta kala liderle üç puanlık fark devam ediyordu. Artık bir süre avı başlamıştı, Fenerbahçe pusuya yatmış, Galatasaray'ın takılmasını bekliyordu. Bu süreçte Beşiktaş'ı Serhat'ın iki golüyle 2-0; Trabzonspor'u Revivo'nun iki, Serhat'ın bir golüyle 3-1 yeniyordu. Ligin bitime bir hafta kala Fenerbahçe Bursaspor deplasmanında, Galatasaray ise Kocaelispor deplasmanındaydı. Sarı lacivertli futbolcuların ayakları oynuyor, kulakları İzmit'ten gelecek gol haberini bekliyordu. 50. dakikada Revivo'yla 1-0 öne geçtiler fakat Kocaelispor'da 1-0 mağlup durumdaydı, maçın bitimine iki dakika kala Galatasaray'ın o sezonki sürpriz golcüsü Radu Niculescu sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. Bu sonuçla sarı kanarya sükûtu hayale uğradı. Çünkü Galatasaray, bir yıl aradan sonra tekrar şampiyonluk tacını takmış, üstelik şam-

23

p i -
y o n l u k
sayısında da
öne geçip, üçüncü yıldızın
sahibi olmuştu.

Sezonu attığı 70 golle, şampiyonun üç puan gerisinde 75 puanla ikinci olarak tamamlayan Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hakk kazandı. 16 gol atan Serhat Akın, kariyerinin en başarılı sezonunu yaşarken, Haim Revivo da attığı 13 golle sezonun en iyi isimlerinden biri oldu.



Moda Başpınar Sokak'tan Günümüze Sarı- Lacivert'i Yönetenler

II. Abdülhamit devrinin son günleri yaşanmakta takvim yaprakları 1907 yılını göstermekteyken artık Türk gençleri de futbol oynamaya başlamıştı.

Kadıköylü gençlerden, **Hariciye Nazırı Asım** ve Server Paşa'ların torunu Londra Sefareti Başkâtibi Nuri Bey'in oğlu **Ziya Bey** ile Harekat Ordusu Feriki Şevki Paşa'nın oğlu **Ayetullah Bey** ve de ünlü edebiyatçı Sami Paşazade Sezai Bey'in yeğeni **Enver Necip** (Okaner) Bey, Necip Bey'in *Moda Başpınar Sokak 3 numaralı evde* yaptıkları görüşme neticesinde kuracakları takım hakkında kimi kararlar almışlardı. Görüşmeler sonucunda maddi destek sağlayan devrin zenginlerinden Saint Joseph mezunu Mühendis **Nurizade Ziya Bey**'e kulübün kurucu



Nurizade
Ziya Bey

başkanlığı, Osmanlı Bankası memurlarından Ayetullah Bey'e katiplik görevi, Bahriye Subayı Necip Bey'e de kaptanlık ve veznedarlık görevi verilmişti.

İşte sarı-lacivertli kulübün ilk başkanı Ziya Songülen bu şartlarda göreve gelmiştir. 1907'den bu yana da kulüp Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olmuş yalnızca futbolda değil, bir çok branşta ülkeye önemli spor adamlarını kazandırmıştı.

Yalnızca kulüplerinin değil ülkenin de sporuna yön veren Fenerbahçe Başkanlarını ve dönemlerindeki başarılarını sıralayarak onları yad ediyoruz...



Amatör Dönem (1907-1957)

İsim	Başlangıç	Bitiş	Turnuvalar (Kupa)
Ziya Songülen	1907	1908	
Ayetullah Bey	1908	1909	
Tevfik Haccar Taşçı	1909	1910	
Galip Kulaksızoğlu	1910	1911	
Osman Fuat Efendi	1911	1912	İstanbul Futbol Ligi (1)
Hamit Hüsnü Kayacan	1912	1914	İstanbul Futbol Ligi (1)
Hulusi Salih Paşa	1914	1915	İstanbul Futbol Ligi (1)
Mehmet Sabri Toprak	1915	1916	
Dr. Nazım Bey	1916	1918	
Refik Ahmet Nuri Sekizinci	1918	1919	
Ömer Faruk Efendi	1920	1923	
Nasuhi Baydar	1924	1927	İstanbul Erkekler Voleybol Ligi (1)
Muvaffak Menemencioğlu	1928	1932	İstanbul Erkekler Voleybol Ligi (3)
Sait Selahattin Cihanoğlu	1932	1933	İstanbul Erkekler Voleybol Ligi (1)
Hayri Celal Atamer	1933	1934	İstanbul Futbol Ligi (1) Türkiye Futbol Şampiyonası (1) İstanbul Erkekler Voleybol Ligi (1)
Şükrü Saraçoğlu	1934	1950	Millî Küme (6) İstanbul Futbol Ligi (6) Türkiye Futbol Şampiyonası (2) İstanbul Futbol Kupası (1) Başbakanlık Kupası (2)
Ali Muhittin Hacı Bekir	1950	1951	Başbakanlık Kupası (1)
Osman Kavrakoğlu	1951	1953	İstanbul Futbol Ligi (1)
Bedii Yazıcı	1953	1954	
Zeki Rıza Sporel	1955	1957	İstanbul Futbol Ligi (1) Türkiye Basketbol Şampiyonası (1) İstanbul Basketbol Ligi (3) Türkiye K. Basketbol Şampiyonası (2) İstanbul K. Basketbol Ligi (3) Türkiye K.Voleybol Şampiyonası (2) İstanbul K. Voleybol Ligi (2)



Profesyonel Dönem (1957-günümüze)

İsim	Başlangıç	Bitiş	Turnuvalar (Kupa)
Agah Erozan	1958	1959	İstanbul Futbol Ligi (1) Türkiye Basketbol Şampiyonası (1) Türkiye Kadınlar Basketbol Şampiyonası (1) İstanbul Kadınlar Basketbol Ligi (2) Türkiye Kadınlar Voleybol Şampiyonası (2) İstanbul Kadınlar Voleybol Ligi (2)
Medeni Berk	1960	1960	
Hasan Kamil Sporel	1960	1961	Türkiye Futbol Ligi (1) Türkiye Kadınlar Voleybol Şampiyonası (1) İstanbul Kadınlar Voleybol Ligi (1)
Razi Trak	1961	1962	Türkiye Futbol Ligi (1)
İsmet Uluğ	1962	1966	Türkiye Futbol Ligi (2) Türkiye Basketbol Şampiyonası (1) İstanbul Basketbol Ligi (2)
Faruk Ilgaz	1966	1974	Türkiye Futbol Ligi (4) Türkiye Kupası (2) Cumhurbaşkanlığı Kupası (2) Balkan Kupası (1) Başbakanlık Kupası (1) Basketbol Erkekler Türkiye Kupası (1) İstanbul Basketbol Ligi (1) İstanbul Erkekler Voleybol Ligi (3) Türkiye Kadınlar Voleybol Şampiyonası (3) İstanbul Kadınlar Voleybol Ligi (5)
Emin Cankurtaran	1974	1976	Cumhurbaşkanlığı Kupası (1)
Faruk Ilgaz	1976	1980	Türkiye Futbol Ligi (1) Türkiye Kupası (1) Başbakanlık Kupası (1)
Razi Trak	1980	1981	
Ali Haydar Şen	1981	1983	Türkiye Futbol Ligi (1) Türkiye Kupası (1) Başbakanlık Kupası (1)
Faruk Ilgaz	1983	1984	
Fikret Arıcan	1984	1986	Türkiye Futbol Ligi (1) Cumhurbaşkanlığı Kupası (1) Başbakanlık Kupası (2)
Tahsin Kaya	1986	1989	Türkiye Futbol Ligi (1)
Metin Aşık	1989	1993	Başbakanlık Kupası (1) Türkiye Basketbol Ligi (1) Basketbol Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası (3) Basketbol Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası (1)
Güven Sazak	1993	1994	
Hasan Özaydın	1994	1994	
Ali Haydar Şen	1994	1998	Türkiye Futbol Ligi (1) Cumhurbaşkanlığı Kupası (2)
Aziz Yıldırım	1998		Türkiye Futbol Ligi (6) Türkiye Kupası (2) Türkiye Süper Kupası (3) Başbakanlık Kupası (1) Türkiye Basketbol Ligi (6) Basketbol Erkekler Türkiye Kupası (3) Basketbol Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası (3) Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (11) Basketbol Erkekler Türkiye Kupası (9) Basketbol Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası (10) Türkiye Erkekler Voleybol Ligi (4) Voleybol Erkekler Türkiye Kupası (2) Voleybol Erkekler Türkiye Süper Kupası (2) Avrupa Erkekler CEV Challenge Kupası (1) Erkekler Voleybol Balkan Kupası (1) Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi (3) Voleybol Kadınlar Türkiye Kupası (1) Voleybol Kadınlar Türkiye Süper Kupası (2) FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası (1) Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi (1) Avrupa Kadınlar CEV Kupası (1) Avrupa Erkekler EuroLeague Şampiyonluğu
Ali Koç	2018		Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (2) Türkiye Kupası Erk. Basketbol (2)

Juventus'tan Ayrılmak İstedğini Açıkladı

RONALDO YOL AYRIMINDA



Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, İtalyan ekibiyle yol ayrımına geldi.

Şampiyonluk ünvanını Inter'e kaptıran Juventus bu sezon Serie A'da aradığını bulamadı. Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalmaktan son haftada kurtulan siyah - beyazlılara Cristiano Ronaldo'dan kötü haber geldi.

İtalyan Il Messaggero'nun haberine göre, Portekizli yıldız, takım arkadaşlarına takımdan ayrılmak istediğini söyledi.

Sporting ve Manchester United talip olabilir

Real Madrid'e dönmesi şu anda mümkün

gözükmeyen Ronaldo'yu eski takımları Sporting ve Manchester United kadrosuna katmak isteyebilir. İki ekip de yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya elelen, ligde de lider Inter'in gerisinde kalan Juventus'ta Cristiano Ronaldo, yeni bir meydan okuma isteyebilir.

Serie A'da bu sezon 33 karşılaşmada forma giyen 36 yaşındaki oyuncu 29 gol atarken iki kez de asist yaptı.

Ronaldo bu sezon tüm kulvarlarda ise 36 gol atıp, dört asist yaptı. Juventus'ta üçüncü sezonunu tamamlayan yıldız isim toplamda 101 gol atıp, 22 asist yaptı.

5 oyuncu değişikliği kuralı için yeni karar

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), olağan olarak gerçekleştirdiği toplantıda Mayıs 2020'den bu yana yürürlükte olan 5 oyuncu değişikliği kuralı geçerlilik süresinin 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

26

Benzema'nın dönüşü forma satışını patlattı

Karim Benzema'nın Fransa Millî Takımı'na geri dönüşü oldu. Yıldız oyuncunun 5 yıl sonra kadroya davet alması birçok futbolseveri mutlu ederken, Fransa'da milli takım forma satışı adeta büyük bir patlama yaşadı.

Didier Deschamps'ın Benzema'nın yer aldığı kadroyu açıklamasının ardından Unisports verilerine göre, forma satışları yüzde 2 bin 400 arttı.

Brezilya Millî Takımı tarihi boykotun eşiğinde

Brezilya futbolu tarihi bir boykotun eşiğinde. Pandemi şartlarında Copa America'nın ev sahipliğini alan futbol federasyonuna tepki gösteren milli futbolcular, dev turnuva da forma giymeyi düşünmüyor. Sambacıların boykot kararını milli takım teknik direktörü Tite açıkladı. Düzenlediği basın toplantısında oyuncuların büyük kısmının Copa America'da oynamaya sıcak bakmadığını söyleyen deneyimli teknik adam, takım kaptanı Casemiro'nun da boykot kararını desteklediğini belirtti. Futbolcuların konu hakkında görüşünü federasyon başkanına ilettiğini açıklayan Tite, kararın bir hafta içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağını sözlerine ekledi. Coronavirüs salgınında 470 binden fazla insanın hayatını kaybettiği Brezilya'da, Copa America'nın ülkeye alınması halk tarafından sert tepki gördü.





Şampiyonlar Ligi kazananı Chelsea 9 YIL SONRA TEKRAR ŞAMPİYON

Manchester City ile Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya geldi. İstanbul'dan alınarak Portekiz'in Dragao Stadı'na verilen dev finalde kazanan, 1-0'lık skorla Chelsea oldu ve mavi-beyazlı takım şampiyon oldu.

Chelsea'ye Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu getiren gol, 42. dakikada Alman yıldız Kai Havertz'ten geldi.

Tarihinde daha önce 2 kez final

oynayan ve 2012 yılında kupayı müzesine götürerek Chelsea, 9 yıl sonra bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü oldu.

Devre arasında Chelsea'nin başına geçen ve geçtiğimiz sezon PSG ile kupayı finalde kaybeden Alman teknik adam Thomas Tuchel, bu kez mutlu sona ulaşarak Şampiyonlar Ligi'ni kariyerinde ilk kez kazanma başarısı gösterdi.



Avrupa Ligi Şampiyonu Villarreal YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİLER

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon İspanyol temsilcisi Villarreal oldu. Penaltılara kalan karşılaşma nefes kesti.

UEFA Avrupa Ligi'nde kazanan, Manchester United 'ı penaltılar sonunda deviren Villarreal oldu.

Villarreal yenilmeden Şampiyonlar Ligi'ne

Tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası finali oynayan Villarreal, sezon boyunca yenilgi yaşamadı.

Sivasspor, Maccabi Tel Aviv ve Karabağ'ın bulunduğu grupta yola başlayan 'Sarı Denizaltılar' grup aşamasında sadece bir maçta berabere kaldı, diğer müsabakalarını kazandı.

Son 32 turunda Salzburg'u, son 16'da Dinamo Kiev ve

çeyrek finalde Dinamo Zagreb'i ikişer kez yenen Villarreal, yarı finalde Arsenal'i kendi sahasında yendi, Londra'da berabere kaldı ve finalin yolunu tuttu.

Finalde Manchester United'ı mağlup eden Villarreal, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını da elde etti. İspanyol ekibi finali kaybetseydi, önümüzdeki sezon Konferans Ligi'nde yer alacaktı.

Öte yandan Villarreal'in 18 yaş 218 günlük oyuncusu Yeremi Pino, Avrupa kupalarında final oynayan en genç İspanyol oyuncu unvanını Iker Casillas'ın (19 yaş ve 4 gün) elinden aldı.



Şakir Eczacıbaşı ve Ali Koç

Bu sayımızdaki başlığımız böyle. **Şakir Eczacıbaşı** ile **Ali Koç**.

Kiminiz "Ne alaka" diyebilirsiniz. Yazayım sonra karar verin.

Koç Ailesi'nde **Rahmi Koç** Beşiktaş'a dışarıdan destek veriyor. Aileden **İnan Kıraç** ise Galatasaray'ın arkasında. Başkan olabilecek kapasite ve mali durumda iken asla işin içine girmediler.

Allah rahmet eylesin, binicilikten tanıştığım **Mustafa Koç** Fenerbahçe için yapılan onca baskıya rağmen kabul etmedi.

Türkiye'de yöneticilik, hele Fenerbahçe'de yöneticilik ateşten gömlek.

Ama Ali Koç'un hırslı ve Fenerbahçe aşkı ağır bastı ve Aziz Yıldırım ile girdiği başkanlık yarışını açık farkla kazandı.

Ali Koç'un koltukta oturduğu sezonlarda henüz bir başarı yok. Aziz Yıldırım'ın ilk 3 yılı da aynı Koç gibi geçmiş idi.

Şimdi bir kongre daha var. Ali Koç yeniden aday olacakmış. Hayırlı olsun.

Ali Koç'un kulüpten 277.545.768 lira alacağı olduğu söyleniyor. Tabii kulübün geliri de var.

Elbette bu kadar büyük paraların bağışlanması söz konusu değil. Zaten Ali Koç ve yönetimi hayli para alış verişinde oldu ve Fenerbahçe'ye umulanın üzerinde gelir sağladı. Bu arada da tamamına yakının işe yaramadığı 64 transferin yapıldığını da üzümlere belirtiyim.

İlk günlerde de yazmıştım. **Emre Belezoglu**'nun siyasi

görüşüne tamamen karşıyım. Kafa yapısı değişti mi bilemem. Değişmedi ise, ileride kokusu çıkar. Üzülürüm.

Ben şahsen Emre Belezoglu'nun birinci antrenör olmasına karşıyım. Madem Emre kalsın diyorsunuz, iyi bir antrenörün yanında 1-2 yıl staj görmesi gerekiyor idi. Öyle futbolu bırak, takımın başına geç. Ben kabul edemem.

Burası Fenerbahçe. Prensibi olmalı.

Kissadan Hisse

Uzun yıllar önce idi. 70 li yılların sonu, 80 li yılların başı. Eczacıbaşı basketbolda fırtına gibi esiyordu. Şampiyonluklara ambargo koymuştu.

Ezeli rakibi Galatasaray ise tüm çabaya rağmen Eczacıbaşı'nı durduramıyordu.

Basketbol mabedi olan Spor ve Sergi Sarayı'nda maçlar oynanıyordu.

Eczacıbaşı Kulübü'nde basketbol ve voleybol efsanesini yaratan İşadamı **Şakir Eczacıbaşı** da tribünde çekirdek çılatıyordu. Ünlü çekirdek çılatması.

Bir ara Galatasaray yöneticilerinden **Tuğrul Demir**, Şakir Eczacıbaşı'na "Başkan senin saltanatına son vereceğim" dedi.

Şakir Eczacıbaşı o kendine has gülüsü "Kih kih kih" diyerek sordu: Nasıl yapacaksın o işi.

Tuğrul Demir kasılarak "Parayı buldum. Artık şampiyonluk bize gelecek" dedi.

Şakir Bey'den bir "Kih..Kih" daha.

Ve noktayı koydu:

"Şampiyonluk para ile değil, kafa ile olur."

Not:Nur içinde yatsınlar.CT

Yukarıda başlıkta Türk Voleybolu'nda devrim yapmış bir isim olan rahmetli Şakir Eczacıbaşı'yı gündeme getirdim.

K i s s a d a n Hisse başlığı ile bu yazıya bağlamak istiyorum.

Okuyalım da gelmiş geçmiş en iyi spor yöneticilerinden birinin kulüp için unutulmaması gereken görüşü ne imiş okuyalım. Anlayan veya ders alan olursa ne ala. Nur içinde yatsın.

Ayın Mayını



Utandılar mı acaba?

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) Avrupa Konfederasyonu seçimlerinde aday göstermediği Özkan Mutlugil'i CEV Başkanı Alexandr Boriçiç yeni oluşturduğu bir çalışma grubu kurdu ve Mutlugil'i onun başına getirdi.

Böylece Fenerbahçe'de de forma giymiş olan Özkan Mutlugil, tüm engellemelere rağmen yine Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) bünyesinde "Gelişim Çalışma Grubu"nda yönetici olarak, hem de bu komisyon başkanı olarak görev yapacak.

Özkan Mutlugil, bir de Uluslararası Voleybol Federasyonu'nda (FIVB) yeniden finans komisyonunda görev aldı.

Bir laf vardır, yükselen Türk'ü başka Türk ayağından aşağıya çeker.



Galatasaray'ın ayıbı



Galatasaray vefat eden üyelerine Fenerbahçe kadar saygılı olamıyor.

Eski voleybolcu ve Galatasaray Yüksek Divan Kurulu Üyesi **Ahmet Besler** vefat etti. Allah rahmet eylesin. İyi ve gerçek İstanbullu idi. Herkese başsağlığı diliyorum.

Galatasaray Kulübü nedense bu vefata ilgisiz kaldı. Fenerbahçe Kulübü vefat eden her YDK üyesi için gazetelere ilan verirken, Galatasaray'ın kendi internet sitesinde bile bu vefatı duyurmaması voleybol camiasında ayıplandı.

Ben de ayıpladım.
Nur içinde yatsın.

Voleybol Arjantinli'ye Teslim



Başarılı antrenör **Erkan Toğan** ile yollarını ayıran Fenerbahçe, erkek voleybol takımının başına ünlü bir Arjantinli getirdi. Daha önce de Fenerbahçe'de görev yapmış olan Daniel Castellani ile 2 yıllık sözleşme yapıldı.

Bu üçüncü gelişinde Castellani'den çok şey bekleniyor.

Çünkü Arjantinli'nin Fenerbahçe'deki başarı karnesi çok iyi.

2013-2014 CEV Challenge Kupası Şampiyonluğu

• 2011-2012 Türkiye Ligi Şampiyonluğu

• 2011-2012 Türkiye Kupası Şampiyonluğu

• 2011-2012 Süper Kupa Şampiyonluğu

• 2010-2011 Türkiye Ligi Şampiyonluğu

RED KİT VE TOM MİKS GELİYOR

İstanbul büyük bir ülke gibi. yönetmek zor. Bu görev Trabzonspor'un Özkan sümer yönetimindeki isimlerden biri olan Ekrem İmamoğlu'nda. İmamoğlu Trabzonspor'da basketbol şubesini kullanarak faaliyet konusundaki beceresini göstermişti.

İ m a m o ğ l u
şimdi de İ-
t a n -



bul'a hizmet ediyor. Bence iyi de ediyor. Çocukluğumuzun kahramanlarını bugünkü çocuklara da göstermek için İmamoğluların sıvadı.

Red Kit, Tom Miks, Çelik Bilek, Zagor, Mandrake, Tarkan, Kara Murat, Yüzbaşı Volkan ve diğerleri... Türkiye'nin ilk Gezici Çizgi Roman Kütüphanesi "Okur Gezer" çok yakında İstanbul meydanlarında çıkacak otobüs kütüphanelerinde olacak.

Bizler çocukluğumuzu yaşarken, bugünün küçükleri de güzel şeyler öğrenecek ve okuyacaklar.

Teşekkürler başkan.

Ne istersen ye!

Çünkü:

1- Koşu bandının mucidi 54 yaşında öldü

2- Jimnastiğin mucidi 57 yaşında öldü

3- Dünya vücut geliştirme şampiyonu 41 yaşında öldü

4- Dünyanın en iyi futbolcusu Maradona 60 yaşında öldü

Tamam mı? Anlaştık mı?

Bak şimdi:

1- KFC mucidi 94 yaşında öldü

2- Nutella markasının yatırımcısı 88 yaşında hayata gözlerini yumdu

3- Sigara üreticisi Winston, 102 yaşında öldü

4- Afyonun mucidi 116 yaşındayken ama afyondan dolayı değil; bir depremde öldü.

5- Hennessy (konyak içkisi) mucidi 98 yaşında öldü

6- Afgan yemeklerinin mucitleri (Qabeli, Manto ve Chapli Kebab) hâlâ yaşıyor.

Şimdi soru şu:

"Bu doktorlar, egzersizin yaşamı uzattığı sonucuna nasıl ulaştı?"

Tavşanlar her zaman zıplar ama hepi topu 2 yıl yaşarlar. Ancak yaşamı boyunca hiç egzersiz yapmayan kaplumbağa familyası tamı tamına 125 yıl yaşıyor.

Sonuç?
Hayatın tadını çıkar Yemene bak..



Bir alkış da temizlikten

Siz hiçbir maç sonrasında soyunma odasını temisleyen bir takım gördünüz mü?

Futbol, basketbol ve voleybol takımları maçlarını oynar, tüm pislekleri ortaya saçar ve sonra da çekip giderler



Samsun'dan bir arkadaşımız yollamıştı.

Samsunspor-Altınordu maçından sonra konuk takımın odasına girenler

hayli şaşırılmışlar. Çünkü soyunma odası tertemiz imiş.

Demek ki Altınordu yalnız futbolcu yetiştirmekle kalmıyor, "İGmandan gelir" diyerek temizliğe de önem veriyor.

Bunun için de Altınordu'ya alkışlar. Teşekkürler başkan.



Bu yolculukta bagaj almıyoruz. Gittiğiniz yerde paraya ihtiyaç olmayacak..! KEŞKE bu kadar çalmasaydınız !!

Özlem Becerek voleyboldan disk atmaya geçip beş Türkiye rekoru kırdı

Beden eğitimi öğretmenini yönlendirmesiyle voleyboldan disk atma branşına geçen 16 yaşındaki Özlem Becerek, iki yılda yıldızlar Türkiye rekorunu beş kez kırmayı başardı.

Beden eğitimi öğretmenini yönlendirmesiyle voleyboldan disk atma branşına geçen 16 yaşındaki Özlem Becerek, iki yılda yıldızlar Türkiye rekorunu beş kez kırmayı başardı.

Uşak'ta yaşayan Özlem Becerek, okulun voleybol takımında oynarken, beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle disk atma branşına geçti.

Özlem, bir ayda hazırlandığı Okullararası Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olunca, milli takıma seçilme başarısı gösterdi.

Milli sporcu, 2017 yılında Antalya'da düzenlenen yarışmada disk atmada Dilek Esmer'e ait 48,52'lik Türkiye rekorunu 49,94'e çıkarmayı başardı. Daha sonra düzenlenen çeşitli yarışmalarda rekoru 4 kez daha geliştiren Özlem Becerek, mesafeyi 52,75'e çıkardı.

Özlem, 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya

kazanırken, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen 2018 Yaz Gençlik Olimpiyatları'nda ise bronz madalya alarak, atletizm branşında Gençlik Olimpiyatları'nda Türkiye'ye ilk madalyayı kazandıran sporcu oldu.

Antrenör Özden: "En büyük hedefimiz olimpiyatlarda yarışmak"

Atletizm Milli Takım Antrenörü İhsan Özden de sporcusunun geleceğinin parlak olduğunu dile getirerek, antrenman yaşı henüz iki yıl olmasına karşın Özlem'in kısa sürede güzel başarılar elde ettiğini anlattı.

Özden, sporcusunun 2018 yılında yıldızlar disk atma Türkiye rekorunu beş kere kırdığını ifade ederek, "Türkiye'nin Gençlik Olimpiyatları'nda atletizm tarihindeki ilk madalyasını Özlem aldı. Bizim için ümit verici şeyler oldu. Önümüzde daha önemli yarışlar var. En büyük hedefimiz olimpiyatlarda yarışmak. İstikbali parlak, olimpiyatlarda yarışabilecek bir sporcu." şeklinde konuştu.

Özlem Becerek, asıl hedefinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu vurgulayarak, "2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.



Süper Fener

Yerel- Süreli - Aylık Yayınlanır

Bu gazete basın meslek ilkelerine uymakta olup Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı izniyle yayınlanmaktadır. Yayınlanan ilan ve yazıların sorumluluğu sahiplerine aittir.

SÜPER FENER GAZETESİ
HAZİRAN 2021- YIL: 18 – SAYI 210

İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü

Atila BARTIN

Genel Yayın Yönetmeni

Uğur ÖZKAN

Yayın Kurulu Başkanı

Cengiz TOKGÖZ

Yayın Koordinatörü

Serdar ERCAN

Reklam Koordinatörü

Bade DİKMEN

badedikmen@fennergazetesi.com

Tel: 0541 316 61 70

YÖNETİM

Ercan Özel Eğitim ve Turizm Ltd. Şti. Atatürk Mah.
Erzincan Sok. No: 30 Ataşehir-İstanbul
Tel: 0551 292 1907 info@fennergazetesi.com

KATKIDA BULUNANLAR

Cemil TURAN-Bedri Baykam-
Yalçın TÜRK - Jak BENZONANA -
Dilek YILMAZ Numan ATAY-
Köksal ÖZBEK - Barış ÖZKAN

ANKARA

Harun ATA

Sinan Caddesi No: 28/6 DİKMEN

Tel: 0312 230 1907

İZMİR

Aykut OKTAR

fenner1907@hotmail.com.tr

İSVİÇRE

Ümit DÜZGÜN

Badstr.3 5722 Graenichen Schweiz

duzgunumit@hotmail.com

Tel: 0041 76 322 45 16

TEMSİLCİLİKLER

U.S.A

Hakan SAYIN

9101 East Bay Harbor Drv. Unit 105

Bay Harbor Islands FL 33154

Tel: +1(305) 467 09 91

AVUSTURYA

Nuri ATARLAR.

BREMENMAHD 16/41 6850

DORNBIRN/AVUSTURYA

Tel:0043.681.815.987.98.

KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

Erçin ÇOBAN

Turgut Arca sok. No: 8 Metehan

Lefkoşe Tel: 0533 8381907

BASKI

Zeynel Abidin AKKOÇ

Acıbadem Copy Center Acıbadem

Cad. Ekşiöğlü Sitesi No:144/B1

Kadıköy/İstanbul Tel: 0216 340 36 30



ASİL KATAFOREZ


METAL SAN.TİC.A.Ş.

Dilovası Makine İhtisas ve İmes Organize Sanayii Bölgesi'nin

ilk ve tek
Kataforez Kaplama yapan tesisimiz.


Sektöre katkı sağlayacak teknolojik laboratuvarımızla ve tedarikçimiz Boysis ile birlikte devreye alacağımız tesisimizle Mart 2021'de üretime başlıyoruz...



 [asilkataforez](#)

 [AKTL ASİL KATAFOREZ](#)

 [asilkataforez](#)

 [AKTL ASİL KATAFOREZ](#)



Let's Coat the World Together
Dünyayı Birlikte Kaplayalım

Çerkeşli OSB Mahallesi İmes Organize Sanayi Bölgesi 20. Cadde No:11 G23A17D2A Pafta 625 Ada 25 Parsel Dilovası-Kocaeli
info@asilktl.com www.asilktl.com

0216 906 10 10



BİL KOLEJİ
Dünya İnovasyon Okulu

ATAŞEHİR KAMPÜSÜ -2
İlkokul/Ortaokul

TÜRKİYE'DE BİR İLK

BİL LEARN HİBRİT EĞİTİM PLATFORMU

Başarının Sınırı Yok!

BİL Koleji 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı
Avantajlı Erken Kayıtlar Başladı.

*BİL Eğitim Kurumlarında, öğrencilerimizin kendi öğretmenleri ile yaptıkları derslerinin yanında genel merkezden Anlık Ölçme Değerlendirmeli-Çevrimiçi-Etkileşimli canlı dersleri olan Dijital Öğretimde çığır açan **Türkiye' de bir ilk** Hibrit Öğrenme Platformu "**BİL LEARN**" sistemi kullanılmaktadır.

[f](#) [i](#) [@](#) bilkolejlatasehir2 [t](#) bilatasehir2 | 0216 455 26 26 | www.bilokullari.com.tr

