



Süper Fener

OCAK 2022 • Sayı 217 • Fiyatı 10.00 TL



AYGÜN ÖZİPEK
ARADIĞINIZ TFF'YE
ULAŞILAMIYOR



LEVENT DONDURAN
TÜRK FUTBOLU DA
TÜRK LİRASI GİBİ!



CENGİZ TOKGÖZ
KOÇ'UN İLK DEVRE
NOTU ZAYIF



CEMİL TURAN
ZAYIF ÇOK PEKİYİ YOK



YALÇIN TÜRK
FENERBAHÇE SORUN
SARMALINDAN ÇIKMALI



ATILA BARTIN
FENERBAHÇE
YÖNETİCİLERİ
İLE AKLANDI



BÜLENT ARSLAN
BÜTÜN İŞLERİ BAŞKAN
HALLETMEYE ÇALIŞIYOR,
BAZI YÖNETİCİLERSE...



VOLEYBOLCULARIMIZ DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ

FENERBAHÇELİ
OLMANIN GURURU!
HEM DE BUGÜN...

BEDRİ BAYKAM



MERZİFON BELEDİYE BAŞKANI ALP KARGI



TEKNİK DİREKTÖR
NE KADAR
İYİ NİYETLİ DE OLSA
O MAYA
BAZEN TUTMAZ...

ÖZEL
RÖPORTAJ



Nurettin Yıldız

ALİ KOÇ ANTRENÖR LİSANSI OLAN
ESKİ FUTBOLCULARDAN

**DANIŞMA KURULU
OLUŞTURMALIDIR**

we go...

Green
Chemicals

KNOW-HOW You Can Trust On...

WET-Treat® MET-Treat® OIL-Treat® WASTE-Treat® MINE-Treat® GREEN ADH-Tech® GEO-Treat®

- Yüksek kalite ve sürdürülebilir ürünler.
- Aralarında doktora dereceleri bulunan yerli ve yabancı mühendislerden oluşan uzman bir ekiple, ileri teknoloji Ar-Ge laboratuvarları.
- Tüm dünyadaki partnerlerimiz için üstün teknik özellikli, düşük maliyetli kimyasal şartlandırma programları.
- 400'ün üzerinde çevre dostu ve müşteriye özel tasarlanan ürünler.
- Kalitemizi belgeleyen ISO sertifikaları.
- Yüksek servis kalitesi & problem çözümü.
- 1995'den beri...



GREEN Chemicals, Kocaeli Sanayi Odası tarafından tüm Marmara Bölgesi'nde 2015 yılının "En Başarılı Kimya Firması" Seçildi!

www.green-chemicals.com
0 (262) 781 8000



Kalbi sarı lacivert için atanların kredi kartı: DenizBank FB Bonus!

Sen de DenizBank FB Bonus kullan;
harcamanla takımına destek ol, birçok ayrıcalıktan yararlan.
Fenerbahçe taraftarına hayat Deniz'de güzel!

Kartın yoksa
FB yaz,
T.C. kimlik numaranı
3280'e gönder!

FENERBAHÇE



I❤bonus

DenizBank

ENBD

DenizBank



Fenerbahçe'nin 1982-83 sezonunda ligde, Türkiye Kupası'nda ve Donanma Kupası'nda şampiyonluğu kazanan kadrosu. Teknik Direktör Branko Stankovic...



Ayaktakiler:
Selçuk Yula,
Hasan Özdemir,
Nurettin Yıldız,
Müjdat Yetkiner,
Cem Pamiroğlu,
Alpaslan Eratlı.
Oturanlar: Er-
doğan Arıca, Arif
Kocabıyık, Mehm
et Hacıoğlu,
Önder Çakar,
Osman Denizci.

4



1982-83 ve 1984-85 lig şampiyonluğu, 1982-83 Türkiye Kupası, 1984 ve 1985 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1982, 1985 ve 1986 TSYD Kupası ve 1982, 1983, 1984 ve 1985 Donanma Kupası şampiyonluklarında imzası olan, Yaşar Duran'la tatlı rekabetle aynı dönemde kalemizi koruyan, Fenerbahçe ve milli takımlarımızda antrenör olarak futbolumuza yıllarca hizmet eden **Nurettin Yıldız**'la eskileri, günümüzü ve futbol yaşamını konuştuk...

Röportaj: Atila BARTIN

Ali Koç antrenör lisansı olan eski futbolcuları bir araya getirerek danışma kurulu oluşturmalıdır.

■ Futbol ve kalecilik nasıl başladı?

■ Mahalle ve sokak aralarında top oynarken ben hep kaleye geçirdim. Büyüklerim **"Sende yetenek var"** diyerek, beni Çırağan'da olan Beşiktaş Stadi'na seçmelere gönderdiler. Ama **kaleci değil santrafor olarak** seçmelere katıldım. 70 kişi içinden seçildim 2 gün devam ettim sonrasında malzemem olmadığı için gidemedim. Ondan bir ay sonra GS seçmelerini duydum ve oraya katıldım. Bana hangi mevkiide oynarsın diye sorduklarında, ağızdan kaleci çıktı. Seçmelere yaklaşık katılan 100 kişi vardı. Sabah 9'dan akşam 5'e kadar bekledik, son olarak 3 kişi kalmıştık. Bizi sırayla birkaç şut ve yan toplarla denediler. Sonra seçmelerin sonunda 2 kişi olarak seçildik, bir tanesi kaleci olarak ben, diğeri de Santo isimli arkadaşım. Ertesi günü bizi antrenmana çağırdılar ve **1971 yılında kalecilik hayatım** böylece başlamış oldu.

■ Hangi yıllarda hangi takımlarda oynadın?

■ 1971-1977 yıllarında GS'da amatör olarak sonrasında 1977-1981 yıllarında ilk profesyonel olduğum takım olan Edirnespor'da oynadım. 1982-1988 Fenerbahçe, 1988-1990 Adanaspor,

Sonra tekrar 1991-1992 yıllarında Fenerbahçe, 1992-1993 Gaziantep, 1993-1994 Sakaryaspor ve burada futbolu bıraktım.

YAŞAR'LA HEP BİRBİRİMİZE DESTEK OLDUK KARDEŞ KADAR YAKINDIK

■ Yaşar Duran ile aynı kaleyi korudunuz rekabetiniz nasıldı?

■ 1981- 1987 Yıllarında Fenerbahçe kalesini Yaşar Duran ile birlikte koruduk. O yıllarda Fenerbahçe başka kaleci almadı. Yaşar Duran benim çok yakın arkadaşım, onunla rekabetimiz tatlı bir rekabetti. Kalede hangimiz oynarsak hep birbirimize destek olduk kardeş kadar yakındık. Onunla hala görüşüyoruz. O Antalya'da ben Fethiye'de yaşamlarımızı sürdürüyoruz...

KALECİ ANTRENÖRÜ DİYE BİR OLAY YOKTU Kİ!

■ Fenerbahçe'de oynadığınız dönemlerde çok başarılı performanslarınızı izledik. Başarılı kariyerinizi neye borçlusunuz,



genç kalecilere neler söylemek istersiniz?

■ Kaleciliğin en önemli unsuru yetenektir, ikincisi çok çalışmaktır. Bizim oynadığımız dönemlerde her şey çok kısıtlıydı. İki çift eldiven ile sezonu bitirirdik. İki ya da üç kaleci kazağımız vardı ve Yaşar ile beraber değiştirerek giyerdik. Şimdi meslektaşlarımız çok şanslı farklı materyaller kullanıyorlar ve sınır yok. Belki de bunlardan memnun bile olmayabilirler.

Kısıtlı imkanlara rağmen çok çalışıyordum o dönemde kaleci antrenörü diye bir şey yoktu. Maddi durumlarda pek o kadar iyi sayılmazdı. Daha çok takımla birlikte çalışıyorduk. Arkadaşlarımızla aramız o kadar iyiydi ki, kimde para varsa beraber gider harcardık, beraber eğlenirdik. Hatalarımız olsa da kimse kimseyi kırmazdı, o nedenle çok iyi motive olurduk. Sonuçta Türkiye'nin en büyük takımının kalesini korumak kolay değil; büyük mesuliyetti. Çok çalışarak hata yapmamaya özen gösterirdim.

EDİRNEŞPOR İLE FENERBAHÇE'NİN BEN DE ÇOK ÖZEL YERLERİ VARDIR.

■ Antrenör olarak nasıl bir süreç yaşadın?

■ Antrenörlüğe futbolu bıraktıktan sonra beraber oynadığım takım arkadaşım **İlyas Tüfekçi** ile başladım. 1994-1995 yılında Karabükspor'a gittik. 1995-96 İzmirspor'da yine beraber çalıştık. 1996-2000 yıllarında **A Milli takımda Mustafa Denizli**'nin yardımcılığı ve kaleci antrenörlüğü yaptım. 2000-2003 yıllarında yine Mustafa Denizli ile **Fenerbahçe de 1,5 yıl** yardımcısı olarak çalıştım. Daha sonra 1,5 yıl da Fenerbahçe'de **Werner Lorant** ve **Oğuz Çetin** ile beraber çalıştık. 2005-2006 yıllarında Mustafa Denizli ile İran'a gittik. 2006-2013 A Milli takımını **Gökhan Keskin** ile beraber çalıştırdık.



■ Edirnespor hep senin için önemliydi neden?

■ Edirnespor ile Fenerbahçe'nin ben de çok özel yeri vardır. Edirnespor'da profesyonel olmam sebebi

ile onun gönlümdeki yeri apayrı. GS altyapısında yetiştim GS A Takımında 7-8 maç oynadım, yedek de çıktım. Ama amatörüm profesyonellik teklif ettiler kabul etmedim. 1977 senesinde Edirnespor'a gidip profesyonel oldum. Her futbolcunun kalbinde muhakkak bir takım yatar. Küçükülüğünden beri hasta bir Fenerbahçeliydim, hayalim Fenerbahçe de oynamaktı.

1981 yılında **Edirnespor'da yılın futbolcusu** seçildim. Beni ligin bütün kulüpleri istedi ama benim gönlüm Fenerbahçe'deydi sonunda hayallerim gerçek oldu.

■ Uzun ve başarılı kariyerde çok önemli isimlerle birlikte oynadın.

■ Yerli yabancı birçok oyuncu ile oynadım. Saysam bitmez. Benim için özellerden rahmetli **Selçuk Yula, Erdoğan Arıca, Sedat Balkanlı, Hüseyin Çakıroğlu** mekanları cennet olsun unutamadıklarımızdır.

■ Fenerbahçe de yaşadığın şampiyonluklar ve kupalar?

■ Fenerbahçe de ikisi lig, Türkiye kupası şampiyonluğu, dört Cumhurbaşkanlığı kupası şampiyonluğu, çok sayıda turnuvalarda (TSYD, DONANMA) gibi kazandığımız şampiyonluklar ve kupaları kulübümüzün müzesine taşıdık.



BORDEAUX BAŞKANI ALAYCI BAKIŞLARLA GÜLÜMSERKEN MAÇ SONU ŞAŞKINLIĞINI UNUTAMAM

■ Unutamadığım anılar var mı?

■ Unutamadığım birçok anı var ama en önemlilerinden birkaçı şöyle; Fransa da 3-2 yendiğimiz **Bordeaux** maçı. Bordeaux takımı Avrupa'nın devi diyebiliriz. Başkanı maç başlamadan önce bir kadeh şarapla yerini alması sanki maçı kazanmış bir eda ve alaycı tavırlarla bize bakıp gülüyorlardı. Çıktık ve 3-2 yendik İstanbul'da da 0-0 berabere kalıp tur atladık. Avrupa basını çok şaşırılmış sonucu defalarca teyit ettirmişlerdi.

İkinci olay da Bordeaux'dan Sonra rakibimiz **Göteborg** olmuştuk bizi çok ciddiye alıp bizlere gözdağı vermek için hava alanında 4 oyuncumuzu pasaport bölümüne aldılar. Sanki ka-

Avrupa'dan 35-40 yaşında emekliliği gelen oyuncularını alırsan başarılı olamazsınız.

çakçı gibi üstlerini soyup öyle aramışlardı. Hakemde Doğu Alman'dı belli ki onu da bağlamışlardı. Hakem haksız yere verdiği kartlarla maçı 4-0 kaybetmemizi sağladı. İstanbul'da 2-1 yenmemize rağmen turu geçemedik.

■ Fenerbahçe sizce nasıl düzlüğe çıkar?

■ Bura da iş başkana düşüyor. **Ali Koç** kulübü bir fabrika gibi kendi şirketi gibi yönetiyor. Altyapıdan üst yapıya kadar hocaların hepsi yabancı, bu insanlar Samandıra'nın yakınından bile geçmemişlerdir. Ben bu takımda hem futbolcu hem antrenör olarak çalıştım emek verdim.

Ali Koç antrenör lisansı olan eski futbolcuları bir araya getirerek danışma kurulu oluşturmalıdır. Onların fikirlerini almalıdır. Altyapıya da eski-



den olduğu gibi eski Fenerbahçeli futbolcuları getirerek yetişen oyunculara motivasyon sağlamalıdır. Kendin oyuncu yetiştiremezsen gidip Avrupa'dan 35-40 yaşında emekliliği gelen oyuncularını alırsan başarılı olamazsınız.

■ Milli Takım için neler söylersiniz?

■ Milli takımda en doğru yapılan iş, gençleştirmeye gidilmesidir. Litvanya maçında son anda attığımız golle yüzler güldü ve yolumuza devam ediyoruz. Gurubumuz kolay, buradan rahat çıkarız diyorum. Hoca da iyi takımı motive ediyor ben başarılı olacaklarına inanıyorum. Onların başarılarından bizde gurur duyarız.



www.merzifonorganik.com



Merzifon Organik



merzifonorganik

ARADIĞINIZ TFF'YE ULAŞILAMIYOR



Fenerbahçe yönetimi TFF'ye 1959 öncesi şampiyonlukların verilmesi için yaptığı başvurunun üzerinden aylar geçmesine rağmen hala bir sonuç alamadı

NEDEN SONUÇ ALINMIYOR?

1 -Nihat Özdemir ile Başkan Ali Koç arasında yaşanan sıkıntılar yüzünden mi dosya bir türlü işleme alınmıyor?

2 - Bu konuda eski Başkan Aziz Yıldırım atak yaptı ama seçimi kaybettiği için başvuru yapamadı. Sayın Ali Koç'u seçimi kazanması sonrası bu konu ile ilgili başvuruyu yaptı. Bu başarı onun döneminde yaşanmasın diye mi verilmiyor?

malıdır. 30 milyonun üzerindeki Fenerbahçe taraftarı hakkı olan şampiyonlukların bir an önce verilmesini istiyor. Fenerbahçe yönetiminde iken bu konu ile ilgili itiraz dilekçelerinin altına imza atan Sayın Nihat Özdemir neden bu konuda suskun kalıyor?

Neden çıkıp hala net bir cevap vermiyor? Neden bu konuda soru sormak isteyen gazeteciler toplantılara davet edilmiyor?

KOÇ DEVREYE GİRDİ

Son bir senedir Ferdi'nin hangi milli takımı tercih edeceği yazılıpçiziliyor hatta TV Programlarında bile bu konu detaylı masaya yatırılıyordu. Ferdi'nin önünde Kanada milli takımı, Hollanda milli takımı ve A milli takımı seçme hakkı duruyordu. Başkan Ali Koç'un sık sık futbolcuyla konuşması ve geleceği ile ilgili düşüncelerini aktarması sonrası Ferdi A Milli takımı tercih etti. Bu konuda Başkan Ali Koç'un payı çok fazla

O KUPA ALINACAK

2010/2011 yılında yaşanan kumpaslar sonrası büyük sıkıntılar çeken ama bu sıkıntıların üstesinden gelen Fenerbahçe yönetiminin o dönemde oynatılmayan Süper Kupa maçı için yaptığı başvuru için TFF ilk kez tamam dedi ve kupanın oynaması için yeşil ışık yaktı. O dönemde yaşanan sıkıntıları çok iyi bilenler bunu unutmasınlar O Kupa alınacak ve şanlı müzede en güzel yere konulacak. Yönetim, teknik kadro ve camia bu kupanın önemini çok iyi bilmektedir. O yüzden O KUPA ALINACAKTIR..

Artık bu saatten sonra varılan tablo bedel ister, hesap ister... Bir şeyler

ister de gönül okşama, boş vaat kaldırmaz bu tablo...
Olursa erken müdahale çare olur!



3 - Nihat Özdemir TFF Başkanlığı döneminde bu sorunu almak istememesi için mi verilmiyor ? bu karar...

Fenerbahçe yönetimine bir an önce TFF Başkanı Nihat Özdemir net açıklama yapmalı ve bu konu kapan-

FENERBAHÇE YÖNETİCİLERİ İLE AKLANDI

3 Temmuz 2011'de Türkiye ve Avrupa da başarılar yakalamış, şaha kalkmış bir Fenerbahçe, belli güçlerin de yardımları ile rotasından çıkarıldı. Bu çok büyük bir şok'tu.

Sportif ve finansal açıdan büyük bir darbe yiyen Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kaynaklarının kurutulması yanında, yöneticilerinin de suçlanarak bir yıl hapis yatması görülmemiş bir dramdı.

Bu dönemde taraftarın ce camianın nasıl bir direniş sergilediğini asla unutmak mümkün değildir. Görülen davalarda beraat etmiş yöneticilerin Yargıtay'ın beraat kararı ile suçsuz oldukları tescil edilmiş oldu, bu yalan dosya tarihin karanlıklarına gömüldü.

Şimdi hesap zamanı.

Bizlere bu travmaları yaşatan kişi ve kuruluşlara maddi ve manevi tazminatlar ödetilmelidir. Bunun takipçileri şu an yönetim kurulunda oturanlardır. Umarım biran önce davalar açılır ve hesap görülür. "Galatasaray'dan dost olmaz"....

Ali Koç Başkan Fenerbahçe'de finansal borçları Türk Lirası bazında ödenmesini bir takvime bağlarken kendi şirketlerini de sponsor yaparak kulübe belli bir gelir akışını sağladı.

Başta futbol olmak üzere olarak diğer branşlarda başarı oranı oldukça düştü.



Bir örnek vermek gerekirse, Erkek Basketbol Takımının başında Obradović varken takım emin ellerde Avrupa'da finaller oynadı sonunda da Avrupa Şampiyonu oldu.

İşi bilen insanlarla çalışmak hem yönetimi rahatlatır hem de taraftarın mutlu olmasını sağlar.

Fenerbahçe futbol takımı her zaman lokomotif. Diğer branşlarda yaşanan şampiyonluklar futbolun yerini hiçbir zaman

tutmaz. O nedenle öncelikle Fenerbahçe futbol takımının başına **bu işin duayeni**, kendini **başarıları ile ispatlamış** hoca getireceksin. Hoca talebini isteği ile en az bir yıldız oyuncu transfer edeceksin. Bizde bunların hiç biri yapılmadı. Zaten yönetime gelen eleştiriler hep aynı merkezde. Umarım yönetim bu eleştirileri ciddiye alır ve işi bilen profesyonellerle çalışır.

İkinci yarıda ben bunların dikkate alınacağını düşünüyorum. En azından önümüzdeki yılın yapılandırılması için bir başlangıç olur.

Bu arada tribünler 2018 de birilerinin yaptırmış olduğu hatalara ve tuzaklara düşmesin. Bizler o dönemde yapılanların cezasını bölünerek ödüyoruz.

Fenerbahçe kişilerin değil Fenerbahçeliyim diyenlerin kulübüdür. Seçilenleri görevleri sürecinde desteklemek bizim görevimizdir.

İkinci bir 3 Temmuz bu kulüp kaldıramaz.





**BEDRİ
BAYKAM**

10

FENERBAHÇELİ OLMANIN GURURU! HEM DE BUGÜN...

Koyduğum başlığı, bugünkü şartlarla değerlendirerek yadırgayabilirsiniz. Emin olun, ortada bir çelişki yok. Biraz düşünürseniz, Fenerbahçeli olmanın gururunu illa futbol takımımızın yaşadığımız yıllara yayılan başarısıyla orantılı bir duygu olmadığını kendiniz de görürsünüz.

2021’de artık sonsuza dek unutmaya-
cağımız yeni bir sürecin ilk adımı. “Ne
mutlu Fenerbahçeliyim diyene!”

O gün ve ertesi gün FBTV’de önce
Lube Ayar ardından *Alp Eralp* ile
programlar yaptım. Değerli sunucula-
rımız *Gökmen Takinacı* ve *Turhan*
Seven dahil hepimiz o gün gurur duy-
duk Fenerbahçeli olmaktan. Aynen

Lütfü Arıboğan ve *İlhan Helvacı*’nın
UEFA’yı fax ve e-mail yağmuruna
tutan takımın taraftarları ile aynı rengi
taşıdıklarını çok iyi biliyoruz. Peki Tür-
kiye Futbol Federasyonu’nun veya
UEFA’nın acaba hiç aklına geldi mi
bütün bu suçlamaları yaşayan Fener-
bahçe Spor Kulübü’nün bir veya iki
yöneticisinin de bu Müfettiş Mösyö ile

Futbolda şampiyonluğun birkaç
puan veya birkaç golle gelip gitti-
ğini her sene izliyoruz. Geçen
sezon teknik direktörümüz şampiyon-
luk maçında akıl almaz ters hamleler
yapmasa, biz kazanmış olacaktık. Bu
kadar basit mi koca Fenerbahçe tari-
hini silmek, kulübü hırpalamak, küçük
görmek, tüm yönetimi baştan aşağı
suçlamak, sanki iç harp yaşıyor mu-
şuz gibi bir hava yansıtmak?

Madem İslam Çupı’nın o meşhur
cümlesini her yerde kullanıyorsunuz,
bir de bugün okuyun lütfen ama ina-
narak okuyun, laf olsun diye değil:

*“Fenerbahçe büyüklüğü ne şampi-
yonluk büyüklüğü ne kupa büyüklüğü-
dür. Onun büyüklüğü başka bir
büyüklüktür işte, adı konamaz.”*

Mesela o büyüklüğü hissetmek için
27 Aralık 2021’e dönelim; Yargıtay’ın
on yıldır üzerimizde sıçratılan çamur-
lara dur dediği ve bütün kumpası
çöpe attığı tarihe...

Nasıl o kahrolası 3 Temmuz her bi-
rimizin beynine kazandıysa, 27 Aralık

bugünkü gibi.

Ortam sakinleştikten sonra, tarih o
günleri nasıl yazacak çok merak edi-
yorum. Mesela kumpas operasyo-
nunda düğmeye basıldıktan sonra
UEFA sözde müfettişi Cornu’yü birinci
saatten itibaren yakın markajı alan

görüşmesi gerektiği?

Hele ki medyanın bütün etik kural-
ları ve gazetecilik kuralları unutarak
kumpasın başaktörü polislerin ve
sözde yargı mensuplarının çetenin
yönetimi ile hazırladıkları bildirileri
çarşaf çarşaf yayınlamaları nasıl unu-



tulur, nasıl affedilebilir?

27 Aralık Yargıtay onama haberini ne kadar “mütevazı” (!) bir şekilde verdiklerini de biliyoruz. İşte onların adaletinin terazisi bu dengesizlikte. Tarihin vicdanına nasıl yanıt verecekler, nasıl hesap verecekler bilemiyorum.

Tarih aynı zamanda bu büyük direnci gösteren büyük Fenerbahçe camiasını da hatırlayacak. Aziz Yıldırım’ın “**Ne şikesi memleket elden gidiyor**” cümlesi aynı zamanda siyasi tarihimizin göbeğinde yer alıyor. Ne Atatürkçü yazarları olarak bizlerin, ne TSK’nın, ne Aziz Yıldırım’ın ikazlarını dinlemeyen Türkiye ne kadar acı bir bedel ödedi 2016’da, değil mi?

Fenerbahçeli yöneticisinden taraftarına, FBTV’deki programcılardan Fenerbahçe yazarlarına kadar herkes üzerine düşeni yaptı. Fenerbahçe’nin 2018’de göreve gelen yeni yönetimi, 3 Temmuz davasını gün be gün en az eski yönetim kadar yakından ve ciddi şekilde takip etti ve arzu edilen sonuç alındı.

Ben ne isterdim biliyor musunuz? Tabii ki Sayın Aziz Yıldırım ve ekibinin, Sayın Ali Koç ve ekibi ile bir araya gelmesini ve Fenerbahçe’nin tek vücut olarak 27 Aralık kararını hep beraber kutlamasını ve düşman çatlatmasını isterdim. Bu hesaplaşma merakı ve testi kırma arzusu hayırlı ve sürdürülebilir bir düşünce değil...

Ali Koç’un o arzu edilen şampiyonluğa hala ulaşamamış olmasına sevenler veya ortaya konan çabayı görmek istemeyenler gözümde tam Fenerbahçeli kabul edilemezler. Dikkat edin kimse yeni yönetimi eleştiremez diyemiyorum, yapılan teknik direktör veya oyuncu seçim, alım veya satım hatalarını konuşmalıyım demiyorum. Bu hataların didiklenmesini en başta ben yapıyorum. Benim dediğim çok farklı bir şey ve siz ne dediğimi çok iyi anladınız. Takımın başarısızlığını isteyenler, yarın da bu tribünde oturmayı hak etmezler.

İşlerin en kötü gittiğinin düşünüldüğü günlerde, iki yıl önce 0-3’ten 3-3’e gelen Beşiktaş-Fenerbahçe maçında veya Ali Sami Yen’de son 2-1 kazandığımız Galatasaray maçında

veya geçen sene Trabzonspor 3-1 yendiğimiz maçta, Fenerbahçe ruhu yine ayakta idi. *Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Valbuena* artık aramızda değiller ama attıkları goller o muhteşem ateşin yanmaya devam etmesini sağladı. Şimdi sıra Mesut Özil’lerde, İrfan Can Kahveci’lerde, Ferdi’lerde, Mert Hakan’larda, Crespo’larda... Şimdi onların bizi heyecanlandırdıkları anlar Fenerbahçe gururunu sürdürüyor.

İslam Çupı’ye dönüyorum: Artık lütfen anlayın konuyu, o yıl kimin lider olduğu ve ligde her maçın iyi gidip gitmediği değil, bambaşka bir şey. Tribünlerde oturup Fenerbahçeli futbolcuların ve yöneticilerin aleyhine sloganlar atan tempo tutan insanlar korkunç bir hayal kırıklığı yaratıyor bende. Böyle bir Fenerbahçelilik gerçekten olmaz olsun.

Ne arzu edilen performansı veremeyen futbolcular ne yanlış transfer kararları alan yöneticiler böyle bir saldırıyı hak etmiyorlar. Böyle bir intihar mantığı, böyle bir nankörlük, böyle kabul edilemez bir kendi kendini imha etme sendromu sürdürülemez.

Şu satırları yazdığım anda Fenerbahçe’nin yeni hocası belli değildi. Çevreden her kafadan bir ses çıkıyordu. Ben ve başka arkadaşlarım Yılmaz Vural’ı istiyoruz, kimileri Löw diyor, kimileri Biliç kimileri başka isimler sayıklıyor. Halbuki alınacak karar tek bir isme işaret edecek ve dolayısıyla tabii ki herkes aynı anda memnun olmayacak. Öncelikle herkesin bunu kabul etmesi lazım. Kendi istediği seçim yapılamadığı için birinci günden “gördünüz mü yine saçma bir karar aldılar” sayıklamalarına girmeye meraklı olanlar yüzünden Fenerbahçe bu gidişle maalesef güneşe kavuşamayacak! Lütfen artık biraz şükür, biraz birbirine saygı, biraz dinginlik, biraz zarafet ve biraz akıl, mantık ve izan lütfen. İstanbul ve Anadolu takımları arasındaki uçurumun artık giderildiği ve şampiyonluğun herkes için çok daha zor hale geldiği şu günlerde her an kendi takımının puan farkıyla şampiyon olması gerektiğine inanıp huzursuzluk çıkarıcı iyilik yapmıyorlar, takıma zarar veriyorlar ve şımarıklık yapıyorlar. Hiç kimse bizi anlı şanlı

Fenerbahçe çok istedi diye kırmızı halıyla şampiyonluğu getirmeyecek özel ve sıcak teşekkürlerle. Biz bir gün kendi kendimizi imha etmekten vazgeçersek inşallah tekrar sezonun veya dönemin liderlik koltuğunu eskisi gibi devralırız. Ama bu yıkıcılıkla bu negatif beklenti ve gerginlikle bunlar mümkün değil.

Yeni Türkü şarkısının söylediği gibi, “**başka türlü bir şey benim istediğim**”, İslam Çupı’nın tarif ettiği gibi. Bu da birbirini hırpalayarak değil birbirini severek, birbirine sarılarak ve akılları birbirinin üstüne koyarak olur.

Bir çift sözüm de değerli yöneticilerimize: Şunu unutmayalım ki, şampiyonluk ve başarılar birbirini almış muhteşem futbolcularla gelir. 18 ay oynatarak biraz para ettiği zaman hemen sattığımız oyuncularla en fazla ilk beşe girersiniz o kadar. Kalıcı başarı gelmez. Ya da başarı, takımda tutmayı seçtiğimiz olgun futbolcuların fazlalığıyla da gelir; gençler ve onlar arasında denge kurarak... Neredeyse her makalemde yazdığım gibi, yapılan yanlış satışlar, bu takımdan yanlış çıkarmalar bize çok pahalıya mal oluyor. Dayanamadım tekrar yazacağım: Bu takımda hala *Joseph, Ozan Tufan, Valbuena, Vedat* oynuyor olabilirlerdi. Diline pelesenk ettiğim daha eski yıldızlarımıza dönmeyeceğim.

Fenerbahçe’nin büyüklüğü armasında, heykelini diktiği futbolcularında, unutulmaz gollerinde, zorlukların dertlerin karanlık dönemlerin üstesinden gelme dayanışması ve kararlılığında...

Zor günlerde kenetlenebilme kapasitesinin oranında...

Bu kritik gerçekleri ya anlayacağız ve çevremize ve tribünlere anlatacağız ya da kendi kendimizi imha operasyonuna ve bu intihar programına girmek isteyenlerin oyununa gelip iç yıkıcılığa devam edeceğiz.

Ben Fenerbahçeliliğimle gurur duyuyorum ve bunları anlatanlar arasında yer almak istiyorum. Ya siz?



Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı

Teknik direktör ne kadar iyi niyetli de olsa o maya bazen tutmaz

Yaklaşık 70.000 nüfusa sahip Amasya Merzifon Belediye Başkanı. Fenerbahçe, Cumhuriyet ve Atatürk sevdalısı, bir spor aşığı. Aynı zamanda ülkesi için cansiperane çalışan, vatandaşının her türlü derdine çare olmak için seçilmiş, hizmeti kutsal sayan Alp Kargı ile biraraya geldik. Fenerbahçe'yi, sporumuzu ve Merzifonu konuştuk...

■ **Sayın kargo sizin iyi bir Fenerbahçeli olduğunuzu biliyoruz. Nasıl bayladı sarı-laciver aşk?**

■ Hani doğuştan Fenerli derler ya, çok şükür ben de onlardanım. Ama anlamlı olsun diye söylüyorum **rahmetli babamın bana bıraktığı en güzel miras**. En anlamlı ortak değerlerimizden bir tanesi Fenerbahçe aşkı.

Bir o kadarda çocukluğumuzda **Cemil Turan'lar, Alpaslanlar, bizi çok etkilemiştir**. Üzülerek ifade edeyim şimdiki çocuklar sokak kültürü, mahalle kültürü ile büyümüyorlar. Oysa bizler doya doya sokaktaydık ve takım tutmak herkes için bir kimlikti. Fenerbahçe sokağa hâkimdi. Bu durumda bizi etkilemedi desek yalan olur ama fanatik bir aileden doğan çocuk doğal olarak Fenerbahçeli oluyor.

■ **Peki faal olarak hiç spor yaptınız mı?**

■ Lisanslı olarak futbol ve basketbol oynadım, şu anda da



Merzifonspor'un lisanslı sporcusuyum.

■ **Merzifon futbol takımı şu an hangi ligde yarışıyor... Hedefler beklentiler neler?**

■ Futbol takımımız şu an BAL liginde 5. Bölge 1. Grupta lider durumda yarışıyor. Hedefimiz bu yıl 17 sene önce düştüğümüz 3. Lige yeniden çıkmak.

■ **Fenerbahçe'de futbolcu olarak eski ve yeni jenerasyondan kimler favoriniz?**

■ Fenerbahçe de beğendiğim eski oyuncuların Rıdvan, Aykut, Schumacher, Abdülkerim, Bir o kadar da transfer edilmiş yabancıardan Alex de Souza, Pierre Van Hooijdonk, Roberto Carlos, Anelka, Dirk Kuyt gibi efsaneler bunlar bizlere hep şampiyonluklar kazandıran futbolcular oldular.

Yeni jenerasyonda da İrfan Can, Altay Bayındır. Yabancıardan da Ener Valencia, Osayi Samuel, bunlar yüreklerini ortaya koyarak oynayan oyuncular.

TÜM CAMİA EL ELE VEREREK MUTLU SONA ULAŞACAĞIMIZ GÜNLERE KAVUŞACAKTIR

■ **Taraftar, oyuncu, yönetim; kimse birkaç sezondur gidişattan memnun değil. Oyuncular değişiyor, hocalar değişiyor ama birşeyler hep eksik kalıyor. Siz bu durum hakkında neler düşünüyorsunuz?**

■ Fenerbahçe'miz son dört sezondur sıkıntılı günler geçiriyor. Hepimiz şampiyonluğu inanılmaz derecede arzu ediyoruz. Bu aşırı istek bu motivasyon futbolcularımızda olumsuz baskı yaratıyor olabilir. Ama reçete nedir dersanız,

yönetimin transferlerde daha sağlıklı yol izlemesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü burası Fenerbahçe, hata yapmak insana mahsustur ama bir o kadar da elinizde çok güçlü argümanlar var; scout ekipleri ve yardımcı antrenörler gibi imkana sahibiz. Hocalar ne kadar iyi niyetli de olsalar o maya bazen tutmayabilir. Taraftarın bu konuda sabrı gerçekten tükendi. Fenerbahçe taraftarı başarıya alışmış bir taraftardır. Ümit ediyorum ki tüm camia el ele vererek mutlu sona ulaşacağımız günlere kavuşacaktır. Lider ile aramızda puan farkı bu kadar açılmasaydı heyecanımız da devam ederdi diye düşünüyorum...

■ **Fenerbahçe ile ilgili unutamadığınız bir anı var mı?**

■ Sporla uğraştığım için, içinde sporun da olduğu unutamadığım keyifli bir anım var. Hukuk ikinci sınıftaydım, İstanbul'da oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçına rahmetli babam bizi götürdü. Sonuçta çocuk halimle tuvalete gitmek istedim tabii çok kalabalık olduğundan babam bana **"Tut oğlum sabret"** dedi. Devre arası babam beni tuvalete götürdü sonra geldik maçı izledik. Sonra sene içerisinde öğretmenimiz bize verdiği ödevi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Verdiği ödev **" Tutumlu olmak ne demektir sözlük anlamını bulun ve bir cümle ile bunu anlatın** dedi. Eve gelince ben de **"Tutumlu olmak herhangi bir malı idareli kullanmaktır maça gittiğimiz de çişimizi tutmalıyız."** diye yazdım. Annem bu yazımı okuyor ve gülüyor ama bunu öğretmenimle paylaşarak yazıyı anlatıyor ve öğretmenime de **"Bunu Alp'e okutur musunuz?"** diyor. Benim bunlardan habirim yok tabii. Öğretmenim beni





kaldırarak **“Oku bakalım tutumlu olmak için ne yapmak lazım.”** dedi. Bend e yazıyı aynen okuduğumda bütün sınıfın güldüğünü keyifle izledim. Bu hayatın ve sporun içinde unutamadığım bir anı olarak kaldı.

■ Milli takım için düşünceleriniz nedir?

■ Milli takım hepimizin ortak değeridir. Ben inanıyorum ki 84 milyonluk bir ülkede her branşta olduğu gibi futbolda da yetenekli sporcuların çıkmayışı bize yakışmıyor. Son dönemde bir jenerasyon yakaladık, yurt dışında ve Türkiye’de oynayan yetenekli futbolcularla başarı yakalayacağımıza inanıyorum.

PANDEMİ YÜZÜNDEN HAYATIN BU KADAR DURAĞANA GEÇECEĞİNİ TAHMİN EDEMEZDİK.

■ Merzifon da Belediye başkanlığı nasıl bir görev neler yapıyorsunuz?

■ Pandemi sürecinde belediye olarak çok zorlandık. Şöyle ki: Hiç birimiz öngöremezdik bu kadar problemin üst üste geleceğini, hayatın bu kadar durağana geçeceğini tahmin edemedik.

Nihayetinde belediye başkanı olduğumuzdan bu zorlukları aşmak bizim görevimiz. Bu zorlukları aşmak için biz Merzifon’da şunu çok iyi başardık. Kaymakamlıktan ilçe sağlık müdürlüğü çalışanlarına, kolluk güçlerinden belediye çalışanlarına, her ev sokak ve hanede etkili bir uğraş verdik. Sivil toplum kuruluşlarının katkısını görmezden gelemeyiz. Burası çok hareketli bir ilçe gelişmiş OSB’si ile ihracata yönelik ürünler imal ediliyor.

Buraya her gün uçak geliyor; askeri üs, polis okulu sınavları var. Kapanma dönemlerinde bile hayatı durduramadık çok dikkatli olsak da ciddi

kayıplarımız oldu. Sosyo-kültürel düzeyi entelektüel seviyesi yüksek olan bir ilçe. Bu süreç maalesef bitmedi sadece biz alıştık. Ben buradan halkımıza ve bilhassa gençlerimize sesleniyorum aşularını muhakkak olsunlar başka bir çıkış yolu olmadığını düşünüyorum..

SOSYAL ETKİNLİKLERİMİZLE YEDİDEN YETMİŞE HEMŞEHİRİMİZE HİZMET VERMEKTEDİR.

■ Belediyenizin himayesinde ne gibi sosyal etkinlikler yapıyorsunuz?

■ 30 Mart 2014’te yapılan mahalli idareler seçimleriyle bizlere layık görülen görevde 8 yılı geride bıraktık. Göreve başladığımız ilk günden itibaren Merzifon Belediyesi olarak köy, kent ve özellikle de insan ayırımı yapmadan ilçemizin kapasitesini her alanda aktif hale geçirmek için çaba gösteriyor, hizmet veriyoruz. Bunun için gerekli temel belediye hizmetlerini gerçekleştirip altyapı ve üstyapı çalışmalarını yaparken bir yandan da tarih, turizm, tanıtım, kültür, sanat ve spor alanlarındaki boşlukları doldurarak şehrimize layık olduğu kimliği kazandırmaya çalışıyoruz.

Düzenlemiş olduğumuz Merzifon Kitap Fuarları, Tiyatro Festivalleri, çocuklar için sokak tiyatroları, 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenlikleri, Milli Bayram Kutlamaları, büyük konserler, fotoğraf yarışmaları ve Ramazan etkinlikleriyle sadece bölgemizde değil ülkemiz genelinde Karadeniz’in parlayan yıldızı olarak ses getirdik.

Şehrimizde çocuklarımız, gençlerimiz ve hemşerilerimizin vakitlerini verimli ve sağlıklı bir şekilde geçirmelerine katkıda bulunmak, özellikle gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, eğitimlerine destek vermek üzere Merzifon Belediye Konservatuvarımızı, Zübeyde Hanım Kadın Kültür Evimizi, Ana Kucağı Eğitim Merkezimizi, Prof. Dr. A. Haluk Özen Bilgi ve Öğrenme Merkezimizi kurduk, Merzifon Belediye Gençlik ve Spor Kulübümüzü birçok branşla daha aktif hale getirdik. Şehrimiz kadınlarının sağlıklı yaşamlarına katkıda bulunmak üzere ücretsiz aerobik ve pilates derslerimiz yıl boyunca devam etmektedir.

Merzifon Belediye Konservatuvarımız şu an itibariyle Türk Halk Müziği Korusu, Türk Sanat Müziği Korusu, Modern Müzik Gençlik Korusu, Türk Halk Müziği Çocuk Korusu, Tiyatro Kulübü, Halkoyunları bölümleriyle yediden yetmiş hemşehrimize hizmet vermektedir.



BELEDİYEMİZ BÜNYESİNDE 300'E YAKIN

SPORCU FAAL OLARAK MÜSABAKALARA KATILIYOR

■ **Bildiğim kadarıyla spor konusunda da oldukça iddialı bir belediyesiniz. Bu konuda neler yapıyorsunuz?**

■ Merzifon Belediye Gençlik ve Spor Kulübümüz basketbol, voleybol, futbol, wushu, halter, tenis ve judo branşlarında üç yüze yakın sporcusuyla katıldıkları müsabaka ve turnuvalarda büyük başarılarla imza atmaktadır. Hatta 2015-2019 yılları arasında hentbol takımımız Süper Ligde mücadele vermiştir. Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzda da lisanslı sporcularımız ve hemşehrilerimiz kurs ve eğitimlerine devam etmektedir.

Halkımızın hizmetine sunacağımız birçok projeyi gerçekleştirmek için özveriyle çalışmaya ve eksikliğini gördüğümüz her alana Belediyemiz olarak elimizi uzatmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda halkımızın güvenini, desteğini kazanmış olmak, onlardan gelen talepler bizlere her geçen gün daha iyiyi hedeflemek ve gerçekleştirmek konusunda güç veriyor.

■ **Sayın Kargı bu güzel sohbet ve bize vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum...**

■ Ben de size teşekkür ederim...



Odeonses®

PROFESYONEL SES IŞIK SAHNE VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ

www.odeonses.com.tr



TÜRK FUTBOLU DA TÜRK LİRASI GİBİ!

Ne ekonomik bir fırtınaydı ama... Türk Lirası pul oldu, Dolar bile paramızın faizine kefil oldu ya...

Siz, bu sisin pusun arasında paranızla kaç para kazandınız, ya da kaç paranızı kaybettiniz bilemem...

Ama Türk futbolu, 2021-2022 sezonunun ilk yarısında TL ile aynı kaderi yaşamaktan kurtulamamış ve ne yazık ki, değer kaybetmiştir...

Artık ederi, bundan önceki kadar değildir... Ee matematik ortada... Üç büyüklerin içinde olmadığı bir şampiyonluk yarışı, bu ligin ekonomik değerini de alaşağı eder. Nitekim etti de... Ki sizler bunu, naklen yayın ihalesinde yaşanacak kaos, kargaşa ve geri gidişte bizat görecek yaşayacaksınız zaten...

Yani, bu sezonun Türk futbolunda eski değeri yok... Şampiyon olsan da yok, olmasan da yok, düşsen de yok, kalsan da yok!..

Ligde, sadece 2 takımın sıralamadaki yeri doğru... Biri Fenerahce; ki zirvenin 14 puan gerisinde; öteki de ligin en berbat futbolunu oynayan Malatyaspor. O da sonuncu... Bu iki takımın yeri, tam hakettikleri yer...

Ne yazık ki, Türk futolunun çatı katı da, kulüplerimiz de her geçen yıl daha kötü yöneticilik örnekleri sergileyen isimlerce yönetiliyor...

Bunun doğal sonucu da, kaliteyi etkiliyor, rekabeti bozuyor, beklentiyi boşa

çıkartıyor, vs. vs..

Eskiden, federasyonumuz da, kulüplerimiz de işinin ehli isimlere emanet edilirdi... Mesela bir spor yazarı, uzun yıllar futbol federasyonu başkanlığı yaptı bu ülkede...

Ve sadece bir emekli maaşıyla yaşayan nice başkanlar görmedi mi üç büyük kulübümüz...

Ne vardı o zaman... Herşeyden önce, bir iyi niyet vardı... Bir inanmışlık vardı... O inarlarda da vardı o insanlara karşı da vardı...

Ama bir gün uydık ki, tüm bu güzel gül bahçemize sarmaşık gülleri dandanmış...

Türk sanayiinin güçlü holdinglerinin, şirketlerinin veliahtları, "alın bu parayı gidip top oynayın" diye Türk futbolunun içine salınmış... Pardon!.. İçine salınsa iyi, taa tepesine yollanmış...

Yöneticilik, ekip işidir. İyi yönetici, "kendi yapan" değil, "kendisinden daha iyi yapacak olan"ı bulup işin başına oturtandır...

Sevgili kardeşim Haluk Ulusoy Futbol Federasyon Başkanı olurken, senden benden ne farkı vardı...

Hangi üstün futbol

bilgisi, birikimi bu konuda planları programları vardı da geldi o koltuğa oturdu!..

Babası rahmetli Erdoğan Demirören'i

her zaman büyük bir saygı ve sevgi ile andığım Yıldırım Demirören hangi "damarını kesseniz akacak siyah-beyaz kan" sayesinde Beşiktaş Başkanı oldu!.. Ve yetinmeyip Federasyon Başkanlığı'na kadar koştu...

Ali Koç, başka bir düşünceyle mi Fenerbahçe başkanlık koltuğuna oturdu yoksa... Onun da bir farkı mı vardı benim bilmediğim...

Söyleyin... Ben bilmiyorum olabilirim... Sayın Ulusoy, sayın Demirören ve sayın Koç futbol konusunda hangi ilmi edinmişlerdi hepimizden farkı olarak...

Yoksa başarılı yöneticilik yetenekleri gözardı edilip şirketlerin uzağına mı ışınlanmışlardı hamileri tarafından...

Neden uzaklaştırılmışlardı aile şirketlerinin yönetimlerinden?... Ben bilmiyorum. Siz söyleyin.. Neyi çok iyi yaptıklarına inanmıştı bu ikilinin babaları. eğabeyleri, aileleri da evlatlarının yöneti-



FENERBAHÇE ARTIK ÖLDÜRÜCÜ!

Önce midenizde hafif bir sancı hissediyorsunuz... Sanki bir el, midenizi çimdiliyor gibi...
Sonra, bakışlarınızdaki o ışıltı giderek yerini endişeli nazarlara bırakıyor...
Avuçlarınızın içi termeye başlıyor ardından...
Ve avuçlarınızdaki o teri büyük bir olasılıkla, saçlarınızı çekiştirirken saçlarınıza siliyorsunuz...
Tansiyonunuz da hafiften bir tık yukarı çıkmaya başlıyor...
İşte “dayanılmaz” anlar öyle geliyor...
Boğazınız düğümleniyor, tükürüğünüz kuruyor, kalbiniz sıkışmaya başlıyor...
Bu durum, her Fenerbahçe taraftarının maçları izlerken yaşadığı ve artık kanıksadığı bir durum. Tam 45 yıldır spor medyasının resmen ve profesyonel neferiyim, ben daha farklı bir tabloyu hiç görmedim...
Fenerbahçeli, maçlarını asla ayaklarını uzatıp göbeğini kaşıyarak izleyemedi...
Bu dayanılmaz sancıya sarmalanan derin sevdaya biz “Fenerbahçelilik” diyoruz işte...
Her biriniz “Acıların kadını Bergen” gibi olmayı artık kanıksadınız... Tek fark var, biri gelip sizi vurmuyacak, yüzünüze kezzap atmayacak. Bundan eminsiniz ama, bu takımı izlerken kalp krizinden ölmeyeceğinizin hiç ama hiçbir garantisi yok.
Artık Fenerbahçe öldürücü yani...
İnanın buna...
Fenerbahçe, her sezona tek bir parolayla başlar... O da şampiyonluk... Birinci olamıyorsa, kaçıncı olduğu ile ilgilenmez taraftar.
Ali Koç, çok şanslı bir adamdı oysa... Taraftar arkasında, kongre arkasında, deneyimli eski kurtlar arkasındaydı...
Ve o Koç, bu takıma “bir santrfor bile alamadı”...
Bundan daha gerçek birşey var mı!..
Aldıklarına bakın Allah aşkına... Bırakın Fenerbahçe’yi,



hangisi bu ligin oyuncusu...

Crespo mu!.. Berisha mı!.. Köln kovalaması Max Meyer mi!..Diego Rossi mi!..

Hele o Serdar Dursun nedir ya... 3. Ligde en az 20 tane Serdar Dursun bulursun.... Bu mudur Fenerbahçe’ye layık görülen santrafor...
Bir tek Kim Min Jae’dir o formayı hakeden...

Fenerbahçe taraftarı bu sezonu kapattı... Artık tek bir umudu var o da “kalp krizi” geçirmeden yeni ve doğru teknik adam ve transferlerle ligin ikinci yarısı ve yeni sezona başlamak...

cilik yeteneklerinden kendi şirketleri adına yararlanmak dururken onları futolun emrine göndermişlerdi?..

Bilen söylesin! Ne verdiler bize... Ne verdiler futbolumuza, kulüplerimize!..

Süleyman Seba’nın koltuğuna Yıldırım Demirören’i oturtanlar söylesin...

Güngör Sayarı’nın aşkla işini yaptığı koltuğa Haluk Ulusoy’u oturtanlar söylesin...

Şükrü Saracoğlu’nun koltuğunu Ali Koç’un emrine verenler söylesin...

Ve nedenini söylerken, bir zahmet bunların başarılarını da sıralasınlar... Türk futboluna neler kattıklarını nasıl anlacaklarını anlatsın....

Söylesin de hepimiz bu müthiş ger-

çeği görelim artık... Çünkü bu bilinmezle uğraşmaktan karnımız şişti...

Türk futbolu bu hale durup dururken gelmedi yani...

Cengiz Tokgöz aradı, “ligin ilk yarısını bir yorumlasana” dedi... Sözümüz kısa ve öz... Değeri azalmış bir ligden beklenen bir ilk yarı çıktı...

Ligin ilk yarısında gördük ki, 1-2 istisna hariç neredeyse tüm takımların uyguladığı transfer politikası yanlış... Taze meyvedan mis gibi kokulu komposto yapmak dururken çoğu gitmiş, Avrupa’nın kuru meyvelerinden hoşaf yapmış... Trabzonspor’un yıldızı parlıyor mu o bile görünmüyor... Öteki takımların karnılığı arasında.

Altyapıyı unutan, gerektiğinde “feda” demeyi bilmeyenler, başarının yakınına bile ulaşamayacak. Ne bu sezon, ne de gelecekte...

Mehter takımı bile 2 ileri 1 geri gider... Kulüplerimiz ise 1 ileri 2 geri yapıp gelişme peşinde.... Haliyle olmuyor tabii!..

FENERBAHÇE SORUN SARMALINDAN ÇIKMALI

Süper Lig 2021-22 sezonun ilk yarısı Fenerbahçe ve ezeli rakipleri için “**kabus**” oldu. Lider Trabzonspor 46 puan yaparken Fenerbahçe 32 puanda kalıp 4. sırada ilk yarıyı tamamladı. Beşiktaş 28 puan ile 7. Galatasaray 27 puanla 10. sırada yer aldı.

Kısacası 3 büyüklerin ara karneleri çok kötü çıktı. Fenerbahçe 17. hafta teknik direktör

Pereira'yı gönderdi. Beşiktaş **Sergen Yalçın** ile yollarını ayırdı. Lig ve kupada havlu atan, sadece Avrupa'da kalan Galatasaray'da ise **Fatih Terim** koltuğunda kaldı.

Fenerbahçe hala teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Bir ara **İsmail Kartal** olacak gibiydi ama nedense adı konmadı. Bu aralar daha önce Fenerbahçe'yi çalıştıran **Daum** konuşuluyor. Başkan Ali Koç'un Alman hoca ile ilgili bilgi topladığı ve daha sonra karar vereceği duyumları var. Fenerbahçe'nin ligin ikinci yarısına hangi teknik adamla çıkacağını taraftar ve camia dört gözle bekliyor.

Aslında Fenerbahçe'de sorun sadece hoca değil. Futbolcularda 19 maç sonrası meydana gelen 14 puan farktan dolayı **fizik güç** ve **mental** olarak kötü günler geçiriyor. Son haftalarda yönetimi protesto eden tribünler **Mert Hakan** ve **İrfan Can** gibi futbolcuları da hedefe koydu. Taraftarın bu isyanı tüm takımı moral motivasyon açısından vasatın hayli altına çekti. Bu bağlamda ligin ikinci yarısı başlayana kadar Fenerbahçe “**sorunlar**



sarmalından” çıkmak için çok efor harcamak zorunda.

Bu arada Sarı lacivertliler üç kulvarda mücadele edecek tek takım. Süper Lig'deki hedef şampiyonluk uzak olduğu için ikincilik. Bu pozisyon gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmak için çok önemli. Ziraat Kupası'nı kazanmakta Fenerbahçe'nin Avrupa kapısını açar ayrıca Konfederasyon

Kupası da var. Çekya temsilcisi **Slavya Prag** ile eşleşen sarı lacivertliler bu kupada da final oynamak istiyor. Taraftar Başkan Ali Koç ve ekibinin istifasını açık açık istiyor.

Kongre üyelerinin küçümsenmeyecek bir bölümü de olağan üstü kongre kararı alınmasından yana. Ocak ayının son haftasında yüksek divan kurulu toplantısı var. Futbol ve basketbol takımlarının iyi bir sezon geçirmiş olması nedeni ile Fenerbahçe hayli huzursuz. Bu cendereden nasıl çıkılır? Bana göre **iç barışı sağlamak ilk hedef** olmalı.

Başkan Ali Koç ve ekibi, tribünler, eski yönetici ve kongre üyelerine zaman geçirmeden el uzatmalı. Sportif başarıların en kısa zamanda önünün açılması için Fenerbahçe ailesinde barışın sağlanması öncelikle halledilmesi gereken bir sorun.

Futbol takımı ikinci yarıya iyi başlayıp galibiyetler serisi yapar, basketbol takımı da yine Avrupa'da destanlar yazacak bir performansı yakalarsa Fenerbahçe'de gerginlik yüksek ihtimalle azalır.



3,5 yıldır ters giden bir şeyler olduğunun sanırım artık Ali Koç da farkındadır.

ZAYIF ÇOK PEKİYİ YOK!

Bence ilk yarının özetidir bu. O zaman bunu düzeltecek olanlar yine biziz. Daha çok ve bilinçli çalışarak karnemizi düzeltmeye çalışacağız...

Aslında bununla ilgili söyleyeceğimiz çok şey var, Şöyle ki...

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç sahip olduğu tüm araçları devreye soktuğu halde tam 3,5 yıldır ters giden bir şeyler olduğunun sanırım artık kendisi de farkındadır.

Ben genele bakarak yazıyorum şu yanlıştı, bu böyle yapılırdı böyle olurdu, şöyle olurdu demiyorum.

Nedir bu terslikler dersek; baktığımızda Fenerbahçe'nin aleyhine yapılan **hakem hataları** başta olmak üzere, **transferlerde yanlış politikalar**. Özellikle **hoca tercihlerinde yanlış isimlerle** yol almak, ki bu en vahim hata.

Emre Belözoğlu'nun gönderilişi son 3,5 yılın en büyük hatasıydı.

Teknik direktör ve ekibi bir takımın kalbidir. Burada yapılan hatalar zincirleme olarak tüm sisteme etki eder. Teknik direktör kafasında kurduğu sisteme göre futbolcu getirir. Burada kimse müdahil olamaz. Kulaktan dolma tavsiyelerle bu işler bu kadar yürür.

Son iki maçta Fenerbahçe iki zayıf takım karşısında 2-0 kazandı, buna rağmen taraftarların memnuniyetsizliği her şeyi apaçık ortaya koyuyor. Takım sahada ne yaptığını bilmeyen oyuncular silsilesi ile dolu.

Bence kimin fikriydi bilmem ama Emre Belözoğlu'nun gönderilişi son 3,5 yılın en büyük hatasıydı. Bir maçta alınan mağlubiyetle gemiler yakıldı hatta Fenerbahçe'nin geleceği yok oldu.

Kimse benim yorumuma değil Emre'nin Başakşehir'i nereden nereye taşıdığını görmesi yeterlidir. Yazımı yazdığım yeni yılın ilk günlerinde Fenerbahçe yine hocasız, **Okan Buruk** ismi Fenerbahçe'ye ne kadar uygundur belirsiz.

Bu arada tribünlerden gelen istifa seslerini hiç tasvip etmiyorum. Bu bana 2018 seçimleri öncesini hatırlatıyor. Takım şampiyonluğa giderken yine bu sesleri duymuş, o zamanda tepkimi dile getirmiştik.

Fenerbahçe taraftarı, bizler çok sabırsız bir camia'yız. Şampiyonluğa susamışız. 8 yıl şampiyon olamamış bir camia için bu sabırsızlık çok doğaldır.

Yönetimin yaptığı en isabetli iş iyileştirilmiş bir finansal durum.

Şu an seçim, kongre kararı bence çözüm değil. Bu yönetimin en isabetli yaptığı iş iyileştirilmiş bir finansal durum. Bu konu şampiyonluktan da önemlidir bunu da unutmamak lazım. Bunlar yapılmıyorsa bugün oynayacak oyuncu bulmamız bile zor olurdu.

Ülkemizin ekonomik durumu bunların en açık sebebidir. Yönetimler her zaman kulüplerinin iyiliği için çalışırlar. O nedenle seçilmiş bir yönetimi desteklemek, seçenler için görevdir.

Bir tane Fenerbahçe var 3 Temmuz da unutmayalım ve lütfen sahip çıkalım..

Benim yönetime her zaman önerdiğim gibi lütfen Dünya ve Türk futbolunu bilen kişilerden oluşan bir danışma kurulu oluşturun. İnanın bunun faydasını sizlerde bizlerde göreceğiz..

Sezonun ikinci yarısında inşallah kazanan Fenerbahçe olur.





Bülent
ARSLAN

KALEDEKİ AÇI
KİTABI YAZARI



BÜTÜN İŞLERİ BAŞKAN HALLETMEYE ÇALIŞIYOR, BAZI YÖNETİCİLERSE...

Ben Başkanın maç sonrası televizyonda sorulara cevap verirken kafasını kameralara uzatan yönetici değil, kendi yaptıklarını anlatmak için kamera karşısına çıkan yöneticiler istiyorum

Gerçekten dikkatimi çekiyor, bakıyorum başkan her maç sonrası kameralar karşısında soruları cevaplıyor ve bazı yöneticiler televizyonda görünebilmek için kafalarını kameraya doğru uzatarak adeta birbirleri ile yarışıyorlar. Halbuki bir profesyonel takımın yönetilmesi için o kadar çok iş var ki yeterli siz futbolu bilin ve kendi takımının ve hatta ülke futbolunun nelere ihtiyacı olduğunu tesbit ederek o konuda yaptıklarınızı, getirdiğiniz yenilikleri anlatın televizyon karşısında. Gördüğümüz kadar ile bütün işleri başkan halletmeye çalışıyor.



YENERSİN VEYA YENİLİRSİN, AMA FUTBOLUNU OYNARSIN

Dört senedir hemen hemen hiçbir maçtan huzur içinde çıktık diyemeyiz. Çünkü oynadığımız oyun hiç bir sistemi yansıtmıyor bize. Vitor Pereira ile yeni sezona efsane olduğunu dinlediğimiz 3-4-3 sistemi ile başladık ama gene hüsrana ve gene hüsrana. Yani bir takımın benimsediği bir sistem vardır ve bu sistem doğrultusunda göze hoş gelen bir futbol oynanır, yenersin veya yenilirsin, ama



futbolunu oynarsın ve tarafta seni alkışlar. Şayet rakip takım sisteminizi çözmüşse mutlaka bir "B" planınız vardır onu devreye sokarsınız. Yedek kulübenizde yeni plan için futbolcularınız da hazır ve oyunu gene lehinize çevirebilirsiniz. Bunun için sadece teknik direktör olmak yetmez mutlaka oynadığınız maçı veya oynayacağınız maçı çok iyi analiz eden ve rapor hazırlayan analistörleriniz olmak zorundadır. Sezon başından beri maalesef görmedik. Dahada önemlisi takımın yarısı olarak nitelediğimiz kalecileri çok iyi analiz eden analizatörler gereklidir onları da görmedik.



Karagümrük maçında orta sahadan gol yiyen kalecimiz nerede durması gerektiğini bilmediği için golü yiyor ve tanınmış bir yorumcu ise biliyormuş gibi ahkam keserek hatası yoktu diyor. Hele teknik direktör de bunları hiç görmüyor.

YEDIĞİMİZ GOLLERİN EN AZ 15 TANESİ FOTOKOPİ GİBİ

Zira ligde 4. Sıra olduğumuz puan durumuna baktığımız zaman 31 gol atıp 23 gol yemiştik. Yediğimiz gollerin en az 15 tanesi fotokopi gibi goller. Nasıl mı? defan arkasına atılan topları yandan orta yapılarak kale çizgisinde kalan kalecilerimizin yediği goller, yani 3-4-3 sisteminin getirdiği zafiyetler den dolayı çizgide kalıp 7.44'lük kalede yalnız başına olmak.

Bu sezon başladığının 2. Haftasında bunu açık bir şekilde dile getirip defans arkasına sarkan topları toplayacak kalecimiz olmadığını ilgililere bildirmiştim. Bizde maalesef kalecinin kurtardığı toplar konuşuluyor. Hiç bir televizyonda yediği gollerin analizi yapılmıyor. Kalecinin altı pas, onsekiz sahası hakimiyeti olmadığı gibi, yan top zafiyetleri, duran top vuruşlarındaki kalecinin alması gerekli pozisyonlar nelerdir, maalesef bunlar konuşulmuyor.

Karagümrük maçında orta sahadan gol yiyen kalecimiz nerede durması gerektiğini bilmediği için golü yiyor ve tanınmış bir yorumcu ise biliyormuş gibi ahkam keserek hatası yoktu diyor. Hele teknik direktör de bunları hiç görmüyor. Görmediği daha önemli bir konu var ki, rakip takım futbolcusu top ayağında hücum kalktığında bizim futbolcuların bir çoğu topsuz koştuğu halde arkasından nal topluyorlar. Yani yeterli antrenman yapmadıkları gibi kendilerine bakmadıkları açıkça görülüyor.

Yarı sezon bitti biz daha çekirdek takımı saymıyoruz. Mesut gibi olağanüstü bir zekanın yanında İrfan Can gibi mükemmel paslar atan ve defans arkasına kolaylıkla deplase olan Pelkas ve Valencia gibi kabiliyetleri kullanmıyoruz.

Çünkü bir maçta ilk 11'de sahaya çıkan bir diğer maçta kulübe olması moral motivasyonunu minimum düzeye indiriyor, dolayısıyla randıman alamıyorsunuz. Bir diğer önemli konuda kalecinin hatalı bir gol yemesi de ortada oynayan futbolcunun moral motivasyonunu sıfırlamaya yetiyor. Çünkü futbolcu "biz oynayalım diye yırtıyoruz, gol atıyoruz ama yediğimiz

gole bak kardeşim, bu gol yenir mi, olmaz yav" demekten kendilerini alamıyorlar. Zaman zaman bu tavırları da izledik sahada. Ancak bunu futbolun içinden gelen eski futbolcular anlar. Halbuki güzel kurtarışlar yapan bir kaleci takım arkadaşlarını ateşler ve onun iyi oyunu arkadaşlarını da müsabet yönde motive eder.

YÖNETİMLERİMİZE FUTBOLUN İÇİNDEN GELEN EN AZ 3 FUTBOLCU BULUNDURMAMIZ GEREKTİĞİNE İNANIYORUM

Tabii bu anlattıklarım sadece bu sezona ait değil. Sayın Ali KOÇ'un geldiği günden beri süre gelen yanlışlarla dolu. Şöyle bir geriye doğru baktığımızda 4 sezonda 7 teknik direktöre görev verilirken 61 futbolcu transferi yapılmış. Gerek teknik direktör seçiminde gerekse de futbolcu seçiminde ki en büyük yanlış sistemi belirlenmemiş takıma sadece iyi pazarlandığı için alınan futbolcular olmuş. Görev yapmış teknik direktörlere baktığımızda hepsinin ayrı ayrı sistemlerinin olması ve eldeki mevcut futbolculardan sistemine uygun bir takım kurmaya çalışması. Belkide tam kuracakken işine son verilmesi.

Bunların sonucu olarak Kadıköy'de Galatasaray ve Trabzon'a 23, Beşiktaş'a 15 yıl sonra yenilmişiz. Burada yönetim olarak yapılan çok yanlışlar var. Belliki tek başına kararlar alınıyor. Daha önceki yazılarımda defalarca bahsetmiştim. Bu gün Bayern Munich başta onursal başkanları Beckenbauer olmak üzere o kulübün içinden yetişen eski futbolcular tarafından yönetilirken, para da Almanya'nın en önemli beş holdinginin CEO'su tarafından yönetiliyor. Bizimde mutlaka yönetimlerimizde futbolun içinden gelen en az 3 futbolcu bulundurmamız gerektiğine, gerek teknik direktör gerekse de futbolcu seçerken iş birliği içerisinde takımı kurmamız gerektiğine inanıyorum.

Sonuç olarak yönetimde konusuna hakim, futbolun içerisinden gelen bir profesyonel gibi çalışabilecek yöneticilere ihtiyaç olduğu aşikar. Aksi takdirde hep elimiz böğrümüzde dolaşmaktan başka çaremiz kalmayacak.

Boğaz'dan geçen Sovyet gemisinden atlayan iki genç adam görenleri şaşkına çevirmişti. Yüzerek Arnavutköy Akıntı Burnu'na ulaşan ve götürüldükleri karakolda Türkiye'ye iltica etmek istediklerini bildirdiler. Bu kişiler, Arnavutluk millî futbol takımı oyuncularını Süleyman Vafi ve Bahri Kavaya idi. Haber duyulur duyulmaz hem Fenerbahçe hem Galatasaray transfer yarışına başladı. İki futbolcu tercihlerini Fenerbahçe'den yana kullandı ama işler istedikleri gibi gitmedi.



Boğaz'ın serin sularından Fenerbahçe'ye geliş

Olayın detayları iltica talebinde bulunan iki kişinin soruşturulduktan sonra ortaya çıkmaya başladı. Sovyet gemisinin yolcuları arasında Arnavutluk millî futbol takımı da vardı ve gemiden atlayan 24 yaşındaki Süleyman Vafi ile 26 yaşındaki Bahri Kavaya millî futbolcu idi. Buldukları gemi Arnavutluk'un Avlonya limanından hareket etmiş ve Romanya'nın Köstence limanına doğru yola çıkmıştı. Arnavutluk takımı bir turnuvaya katılmak üzere Romanya üzerinden Prag'a gidecekti. Yeni İstanbul gazetesi iki Arnavut futbolcunun o kadar yer dururken Arnavutköy'den kıyıya çıkmalarının hoş bir tesadüf olduğunu yazıyordu.

Süleyman ve Bahri denize atladıktan sonra Sovyet gemisinin sirenleri çalmaya başlamış, kaptan gemiyi Arnavutköy açıklarında demirleyip Sovyetler Birliği Konsolosluğu ile görüşmek istediğini söylemişti. Bu istek kabul edildi ama konsolosluğun iki futbolcunun iadesi talebi reddedildi. Gemi yeniden hareket edene kadar Ankara'dan gelen emirle iltica talepleri kabul edilen futbolcular, Millî Emniyet (eski MİT) tarafından birkaç gün sorgulandılar. Türkiye'de ne iş yapacakları sorusuna, hayatlarını futbol oynayarak kazanmayı düşündükleri yanıtı veren iki genç futbolcu Yeni Sabah gazetesine göre Galatasaray'da oynamak istiyordu. Cumhuriyet gazetesi ise takım ismi vermemiş,

Cehennemden cennete

Hürriyeti seçen iki Arnavut genci

Bu sezon Galatasaray forması altında seyredeceğimiz iki Arnavut futbolcunun anlattıkları

Konuşan : Abdi İPEKÇİ



Arnavut futbolcular arkadaşımıza izahat veriyorlar.

"Türk ırkından ve Arnavut tebaasından" olduklarını belirttiği oyuncuların büyük Kulüplerden birine transfer olacağına kesin gözüyle bakıldığını yazmıştı.

Süleyman ve Bahri'yle ilk söyleşiyi, dönemin genç muhabiri Abdi İpekçi yaptı. Tercüman aracılığıyla konuştuğu futbolcuların siyasi konulara girmek istemediğini ve mecburen "havai sorular" sorduğunu yazan İpekçi, iki oyuncunun dört yıl önce yine Çekoslovakya'ya gitmek için yola çıktıkları

rında kaçmak istediklerini ama başaramadıklarını yazıyordu. Bu kez kararlı olan futbolcular Beşiktaş önlerindeyken geminin burnuna doğru yürümüş, kendilerinden şüphelenen takım kaptanlarını son anda atlatıp Arnavutköy'de denize atlamıştı.

Donemin bir başka genç muhabiri Halit Kıvanç da iki futbolcuyla konuşmuştu. Kıvanç'ın yazdığına göre orta sahada oynayan Süleyman, Sport Club Tirana formasını giyiyordu. 16 kez millî olmuştu ve teknik okul mezunu bir elektrik teknisyeni idi. İşkodra Gençlik takımında oynayan ve makine ustası olan Bahri ise forvet oyuncusu idi ve o da 16 kez millî olmuştu. Gemiden Çanakkale Boğazı'nda atlamayı planlamışlar ama İstanbul limanında durduklarında daha kolay kaçabileceklerini düşünüp vazgeçmişlerdi. Gemi limanda durmayınca mecburen denize atladıklarını

soyluyorlardı. İki futbolcunun da ikinci sporu yüzmeydi. Halit Kıvanç'a göre Boğaz'ın akıntısı en güçlü yerlerinden birinde kıyıya yüzebilmeleri de bunun kanıtıydı.

En çok merak edilen, iki futbolcunun hangi takıma transfer olacağıydı. Galatasaray, Fenerbahçe ve dönemin büyük takımlarından Vefa'nın devrede olduğu söyleniyordu. İlk adımı Galatasaray attı ve iki oyuncuyla anlaştıklarını duyurdu. Galatasaray ca-

miasının önemli isimlerinden olan, bir önceki dönemin kulüp başkanı Muslihittin Peykoğlu iki futbolcuyla bizzat ilgileniyor ve resmî işlemler tamamlandıktan sonra transfer kesinleşene kadar kimseyle görüşmesine izin vermiyordu.

Herkes iki futbolcunun sarı kırmızılı formayı giyeceğini düşünürken beklenmedik bir gelişme oldu ve Fenerbahçe yöneticisi Müslim Bağcılar devreye girince Galatasaray'ın transfer girişimi sonuçsuz kaldı. Kendisi de Arnavutluk göçmeni olan Bağcılar'ın ikna ettiği iki futbolcu tercihlerini Fenerbahçe'den yana kullanmıştı. Böylece Süleyman ve Bahri, 1933-1934 sezonunda sarı lacivertli formayı giyen İranlı Hüseyin Sadakyanî'den sonra Fenerbahçe'nin Cumhuriyet dönemindeki ikinci ve üçüncü yabancı futbolcusu olacaktır.

Ligin başlamasına iki hafta vardı ve takımlar hazırlık maçları yapıyordu. Arnavut oyuncular ilk kez Fenerbahçe'nin 15 Eylül 1950'de İstanbulspor'la oynayıp 2-1 kazandığı hazırlık maçında forma giydi. Fenerbahçe'nin galibiyet golünü, Lefter'in yaptığı ortayı iyi değerlendiren Bahri atmış, Fenerbahçeli taraftarlar maçtan sonra iki yeni transferi omuzlarda taşımıştı. Milliyet gazetesi Arnavut futbolcuların performansını "İyi birer oyuncu olmakla birlikte ağır oyunlarıyla takıma intibak etmekte güçlük çekmişlerdir" diye değerlendirirken, Halit Kıvanç Oz Fenerbahçe dergisinde şunları yazıyordu: "Arnavut futbolcular hakkında tek maçla hüküm vermenin güç olduğunu kabul etmekle beraber bu iki gencin dünkü oyunlarından futbolu bildiklerini anladık. Süleyman ve Bahri top tutmadan, isabetli paslarla oynayarak haklı olarak bir ümit topladılar. İnşallah kendilerinden faydalanmak mümkün olur."10 Bahri ve Süleyman, ertesi hafta Vefa'yla oynanan hazırlık maçında da forma giydi. Ligin başladığı 1 Ekim'deki İstanbulspor maçında



Fenerbahçe'ye giren Arnavut futbolcularının sağıf

Süre - Lefter'in yeni steman- Arnavutlu ağı ve sağıf

ise iki oyuncu da kadroda yoktu. İkinci hafta oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı Vefa maçında Bahri ilk 11'de sahaya çıktı ve güzel bir de kafa golü attı. Bahri bundan sonraki Beykoz ve Kasımpaşa maçlarında oynarken, Süleyman yedek kulübesindeydi.

O yıllarda İstanbul Futbol Ligi'nde az maç olduğu için (1950-1951 sezonunda sekiz takım toplam 14 maç oynamıştı örneğin) lige uzun aralar veriliyor, takımlar bu aralarda özel maçlar yapıyordu. Bahri, ekim ve kasım ayında Fenerbahçe'nin oynadığı altı özel maçtan dördünde oynayıp bir de gol atarken, 26 Kasım'da İzmir'de Göztepe'yle oynanan özel maçta son kez Fenerbahçe forması giydi. Süleyman artık yedek kulübesinde de değildi, kadro dışı kalmıştı.

Bahri üçü resmi, altısı özel dokuz maçta forma giyerken Süleyman yalnızca iki hazırlık maçında oynadı. Beklentilerin aksine, iki oyuncunun performansı da Lefterli Halitli Fenerbahçe için yeterli değildi. Önce yedeğe

çekildiler, daha sonra kadro dışı kaldılar.

O yıllarda Türkiye'de futbolcular henüz profesyonel değildi ve futbol oynayarak geçimlerini sağlayamıyordu. Mesleği olanlar kendi işlerini yaparken birçok futbolcu da kulüp yöneticilerinin şirketlerinde çalışıyordu. Elektrik teknisyeni Süleyman ve makine ustası Bahri Türkiye günlerinde kendi mesleklerini mi yaptılar, İstanbul'un meşhur zenginlerinden olan Müslim Bağcılar'ın ya da başka bir Fenerbahçe yöneticisinin yanında mı çalıştılar, ne yazık ki bilmiyoruz. Kesin olan şu ki, iki futbolcu da Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Türkiye'de başka takımda oynamadı ve 1951 yılında Avustralya'ya yerleşti.

Vefa, Feneri dün 2-0 yendi

Beşiktaş da İstanbulspora hâkim bir oyunla galib geldi



Murat TOKLUCU'nun makalesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yayınlarından İstanbul dergisinden alınmıştır...
www.istdergi.com



LIONEL MESSI, BARCELONA'DAN AYRILDI

2021'DE
BUNLAR
YAŞANDI



2021'e damga vuran en büyük futbol olayı Messi'nin Barcelona'dan ayrılığıydı. Arjantinli efsane çocukken katıldığı ve efsanesi olduğu kulübe 33 yaşında veda etti. Barcelona'da sözleşmesi biten ve kulüpten gözyaşlarıyla ayrılan Messi, kıtanın bir başka devi Paris Saint-Germain'e transfer oldu.

ROBERT LEWANDOWSKI, GERD MÜLLER'İ GEÇTİ

Bayern Münih'in gol silahı Robert Lewandowski formundan ödün vermiyor. Yıldız golcü 2021'de attığı gollerle Alman efsane Gerd Müller'i de geçti ve rekor kırdı. Bundesliga'da bir yıl içinde en fazla gol atan oyuncu unvanı 40 golle Gerd Müller'e aitti. Lewandowski, 49 yıl sonra bu rekorun yeni sahibi oldu ve Bundesliga tarihine adını altın harflerle yazdırdı.



ŞAMPİYONLAR LİĞİ ŞAMPİYONU CHELSEA



Thomas Tuchel ile değişim ve dönüşüm sürecine giren Chelsea meyvelerini erken topladı. İngiliz devi, turnuvanın favorilerini birer birer eleyip finalde Manchester City'nin rakibi oldu. Guardiola'nın rüya takımını deviren Chelsea, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

DUSAN TADIC, LIONEL MESSI'NİN REKORUNU KIRDI

Ajax'ın Sırp yıldızı Dusan Tadic, 2021 takvim yılı içerisinde 37 asiste imza attı. Hollanda ekibinin hücumunda vazgeçilmez isim haline gelen Tadic, Lionel Messi'nin 36 asistlik rekorunu kırarak bir yıl içinde en fazla asist üreten oyuncu oldu.



AVRUPA SÜPER LİĞİ SKANDALI YAŞANDI

EUROPEAN SUPER LEAGUE



Real Madrid, Barcelona ve Juventus'un öncülük ettiği 12 kulüp, UEFA ve FIFA'ya karşısına alarak Avrupa Süper Ligi adı altında yeni bir turnuvaya imza attı. Turnuvanın ilan edildiği gün futbol dünyasında yer yerinden oynadı. Konu futbolun dışına taşdı ve devlet yetkilileri de olaya müdahil oldu. UEFA'nın ağır yaptırım kararı sonrası kulüpler Avrupa Süper Ligi'nden çıktı. Ancak Real Madrid, Barcelona ve Juventus, Süper Ligi'ni tasfiye etmedi. Üç kulüp de gelecekte mutlaka bu projenin gerçekleştirileceğini savunmaya devam ediyor.

EURO 2020'DE ZAFER İTALYA'NIN OLDU



Corona virüs nedeniyle bir yıl gecikmeli oynanan EURO 2020'de İtalya fark yarattı. Türkiye'nin de yer aldığı A Grubu'nu lider bitiren Roberto Mancini'nin ekibi oyunuyla ve mücadelesiyle dikkat çekti. Finalde İngilizler şampiyonluk şarkıları söylediler de İtalya rakibini penaltılarda devirdi ve kupayı kazandı.

CHRISTIAN ERIKSEN ÖLÜMDEN DÖNDÜ



EURO 2020 büyük bir heyecana sahne olsa da tatsız başladı. Danimarka'nın yıldızı Christian Eriksen Finlandiya maçında aniden yere yığıldı. Eriksen uzun bekleyişin ardından hayata döndü. Danimarkalı oyuncunun kariyeri belirsizliğini korusa da futbola devam etmek istiyor.

CRISTIANO RONALDO, OLD TRAFFORD'A DÖNDÜ



Juventus macerasının ardından Cristiano Ronaldo yaz transfer döneminin son anlarında piyasaya damga vurdu. Portekizli efsane, 12 yıllık aranın ardından Old Trafford'a geri döndü ve Manchester United'a imza attı. Hikaye yeniden başladı...

Emre Sakçı'dan Dünya rekoru



Fenerbahçeli milli yüzücümüz Emre Sakçı, 50 metre kurbağalama 24:95'lik derecesiyle Dünya Rekoru kırdı. Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç - Açık Yaş ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden rekortmen yüzücümüz Emre Sakçı, 50 metre kurbağalama finalinde elde ettiği 24:95'lik derecesiyle hem kendisine ait olan Avrupa rekorunu (25:29) geçti hem de 25:25 olan Dünya rekorunu 24:95'e indirdi.

Milli takımımız adına yarışan 1907 Fenerbahçe Espor NBA2K takımı Avrupa Şampiyonu

NBA2K Bitexen Tesfed Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak ülkemizi FIBA Esports Open II Turnuvası'nda temsil etmeye hak kazanan 1907 Fenerbahçe Espor NBA2K takımı, 12-13 Aralık tarihlerinde gerçekleşen bu turnuvada maç kaybetmeden Avrupa Şampiyonu oldu.



FENERBAHÇE OPET KADIN VOLEYBOL TAKIMIMIZ DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ



Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız, Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndaki üçüncülük maçında Brezilya ekibi Minas Tenis Clube ile karşılaştı. Rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Sarı Melekler; 25-18, 25-7 ve 28-26'lık setler sonunda rakibini 3-0 mağlup etti ve Dünya Üçüncüsü oldu.

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 2010 yılında şampiyonluğa uzanan Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız, 2012'nin ardından ikinci kez Dünya üçüncüsü oldu.

Müsabakanın ardından madalya ve plaket seremonisi düzen-

lendi. Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımıza madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Mert takdim ederken; üçüncülük plaketi Kaptan Eda Erdem DüNDAR, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Göksu'nun elinden aldı. Arina Fedorovtseva şampiyonada en iyi smaçör olarak rüya takıma seçildi. Fedorovtseva'ya ödülünü TVF Denetim Kurulu Üyesi Umut Bağlık takdim etti.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Yönetim Kurulu Üyemiz Simla Türker Bayazıt da izledi.



“FENERBAHÇE’Yİ FENERBAHÇE YAPAN KAHRAMANLAR...”

EYÜP KARADAYI’NIN ANISINA SAYGIYLA

MAYIS 2012

15 yılı aşkın futbol hayatında hiç ceza almayan örnek bir centilmen idi

Yaşar MUMCU



Eyüp KARADAYI
eyupkaradayi@gmail.com

Uefa Kupası’nda atılan ilk golün sahibi de Yaşar Mumcu’dur!..

14 Eylül 1971 tarihinde İstanbul Dolmabahçe (İnönü) Stadi’nda oynanan Fenerbahçe-Ferencváros maçında atılan bu gol, UEFA Kupası tarihinin en önemli gollerinden biridir. Zira bu gol, daha önceleri Fuar Şehirleri Kupası (sadece fuar organize eden şehirlerin takımları katılıyordu) olarak düzenlenen, 1971-72 sezonundan itibaren tüm takımların katılabildiği bir statüye kavuşan UEFA Kupası’nda atılan ilk goldür. UEFA, 2009-2010 sezonundan itibaren bu organizasyonun statüsü ve isminde bir kez daha değişikliğe gitti.

UEFA Kupası’nın



adı bundan böyle UEFA Avrupa Ligi olacaktı. Yeni düzenlemeler ışığında Monaco’da kura çekimi yapılacaktı. Kura çekimine futbol camiasından önemli isimler çağrıldı. Ancak

içlerinden biri var ki daveti aldığı hayretini gizleyememişti. Bu kişi ise eski Fenerbahçeli futbolcu Yaşar Mumcu’dan başkası değildi.

1965 sezonunda Ankara’nın güçlü ekiplerinden PTT’de genç bir forvet oyuncusu adeta fırtına gibi esiyordu.

Yaşar Mumcu idi bu gencin adı..

Doğal olarak İstanbul’un büyük kulüpleri hemen kendisine talip olup, transfer yarışına girmişti. Genelde olduğu gibi, bu transfer yarışından da yine Fenerbahçe kulübü galip çıkmıştı. Başkan Faruk Ilgaz’ın ısrarı ve -o dönem asbaşkan olan- rahmetli Başkan Emin Cankurtaran’ın gayretleri ile Yaşar Mumcu Fenerbahçeli olmuştu..

160 bin lirası PTT kulübüne ve 40 bini de Yaşar’a olmak üzere tam 200 bin liraya mal olan bu transfer o günler için “astronomik” sayılabilecek gerçek bir “transfer bombası” idi..

Her genç gibi futbol topuyla mahalle arasında tanışan Yaşar Mumcu, Lise dönemine geldiğinde Trabzon’un Sebatspor takımında forma giymeye başlamıştı. Lise sonrası babasının Ankara’ya tayini sonrası PTT’ye transfer olarak “kurtlar sofrasına” adımını atmıştı. Son derecede süratli ve sprinter stiliyle hücum hattının her mevkiinde başarılı oluyor, attığı gollerin yanı sıra asistleriyle dikkat çekiyordu.

Milli forma ile daha PTT takımında ile tanışan Yaşar

Mumcu, Fenerbahçe’ye transferinden sonra A milli takımının değişmezleri arasına girmişti artık.. Fenerbahçe’de 1965-1973 yılları arasında geçen 8 sezonda tam 295 kez giydiği Fenerbahçe formasıyla 75 gole imza atmıştı.

Sarı-lacivertli forma altında 1967-68 sezonunda yaşadığı ilk şampiyonluk gerçekten çok anlamlıydı. Ülkemizin kazandığı tek Balkan Kupası da dahil olmak üzere, sezonu tam 5 kupa ile kapatan Fenerbahçe’nin 29 maçında forma giyerek takımın en istikrarlı futbolcusu olmuştu. Ankara’da Hacettepe karşısında alınan 3-0’lık galibiyetle, daha ligin bitimine 4 hafta kala 49 puanla -takipçisi Beşiktaş’ın 7 puan önünde- şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe takımı tarihi geçmişti.

Yaşar Mumcu’nun yaşadığı ikinci şampiyonluk da bir başka anlamlı idi. 1969,70 sezonunda Romen teknik direktör İoncu’nun yönetimindeki Fenerbahçe, Türkiye Ligi’nde takipçisi Eskişehirspor’un 7 puan önünde 44 puanla şampiyonluğu kucaklarken, bir başka rekorun da sahibi oluyordu. Fenerbahçe attığı

31 gole karşın, kalesinde devleşen Datcu 32 maçta kalesinde sadece ve sadece 6 gol görerek, Avrupa liglerinde günümüzde dahi kırılmayan bir rekora imza atıyordu..23 maçta forma giyen Yaşar Mumcu da kuşkusuz bu başarıda büyük pay sahibiydi.

Futbolu bıraktıktan sonra iş hayatına atılan Yaşar Mumcu, Fenerbahçe’sinden asla kopmadı. Fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olarak kendisini hemen her maçımızda tribünlerde görmek mümkün..



**"Hoca" değil,
antrenör**

Çok kızdığım bir şey var. Gazeteler özellikle bu yanlışı yapıyor. Fatih Hoca, Sergen Hoca, Abdullah Hoca.

Ne demek hoca?
Perran Kutman'ın dizisindeki gibi **"Hoca camide olur"** diyoruz. Hoca değil, antrenör.

**Cengiz
TOKGÖZ****Mayın Tarlası****Trabzonspor'dan
Koç'a "Geçmiş olsun"**

Trabzonspor Kulübü, covid olan fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç için mesaj yayınladı.

Yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi; Covid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a geçmiş olsun dilekelerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

Koç'un İlk Devre Notu Zayıf

Valla elim Sıfır (0) yazmaya gitmedi. Aslında kibar ve beyefendi biri Ali Koç.

Ancak, aklımdan çıkmayan bu görüntü hala kafamda yerini koruyor.

Seyirci küfür etmiş, eder çünkü terbiyesiz. Vakti zamanında Galatasaraylı Gökmen Özdenak küfür eden bir seyirci için tribüne çıkmış, o iri cüssesine rağmen dayak yemişti.

Korumaların var. İner aşağıya terbiyesize gereken cevabı verirdi.

Yine söylüyorum, **Ali Koç aileden gelen bir beyefendilik** taşıyor üzerinde.

Ama Fenerbahçe Kulübü, **Arçelik değil.**

İşin incelikleri, argoca puşlukları var.

Rahmetli **Mustafa Koç**'u binicilikten tanıdım ve konuşurdum. O kadar teklife rağmen yanaşmadı. Mekanı cennet olsun.

Ailenin duayen ismi **İnan Kırac** Galatasaray'a, Rahmi Koç da **Beşiktaş**'a dışarıdan destek veriyor.

Tamam sen gençsin, bir şeyler yapmak istedin. Ama yapamadın.

10'a yakın teknik adam, 70'e yakın topçu. Hem de **Fenerbahçe formasını giyemeyecek bir yığın kötü topçu.**

Bence yönetim kurulları da iyi değil. Kulübün ağırlığı futbol. Eli ayağı düzgün bir futbolcu var mı yönetimde. Ben bilmiyorum.

Sezonun başlamasına az bir zaman kala antrenör ve transfer.

Olmaz öyle şey. Öteki kulüpler aylar öncesinden araştırıyor ve alıyor.

Sev sevme, bu işi en iyi Trabzonspor yapmaya başladı.

Geçen yılın golcüsü **Sörloth**, bu yılın golcüsü **Cornelius**. leblebi gibi gol attılar.

Biri Norveçli, öteki Danimarkalı.

Fenerbahçe olarak hiç buralara baktınız mı?

Desenize **"Kazık yemek"** varken, neden bakalım.

Şimdi teknik adam aranıyor. Hergün palavracı yazarlar yeni birini getiriyor.

Olmuyor.

Trabzonspor'un arayış açtığı ve de şampiyonluğun en birinci adayı olduğu bu sezon Fenerbahçe'nin sevinecek tek tarafı 7. Beşiktaş ile 9. Galatasaray'ın altta olması. Önde de Konyaspor ile Başakşehir var.

Pereira gittikten sonra takımın başında sahaya çıkana bakın. Kimdir bu? Fenerbahçe gibi bir takımı yönetecek kapasitede mi. Koskoca Fenerbahçe adam bulamadı mı.

Yazık.

Tanımam, kişiliğini ve kariyerini de bilmem. Ama olmaz.

Bu saatten sonra ne olur.

Bence bol masraf olur. O kadar.

Neyse ben daha önce de burada yazmış olduğum **"Yöneticilik nasıl olur"** ile ilgili anımı tekrarlıyorum.

1970'li yıllarda Eczacıbaşı

basketbol ve erkek ile kadın voleybolunda yenilmez armada. Basketbolda en yakın rakip Galatasaray. Birgün Elmadag'daki Spor ve Sergi Sarayı'nda Galatasaraylı yönetici **Tuğrul Demir** (Rahmetli), o zaman adı Şeref Tribünü idi, **Şakir Eczacıbaşı**'na (Rahmetli) **"Şakir Bey saltanatını yıkacağım"** dedi. Çekirdek çitlatan Şakir Bey de **"Nasıl olacak o iş"** karşılığını verdi. Tuğrul Demir **"Çok para buldum"** dedi. Şakir Eczacıbaşı **"Yok olmaz. Yıkamazsın"** dedi. Tuğrul Demir **"Nedenmiş, bu iş para ile değil mi?"** dedi.

Şakir Eczacıbaşı tarihe not düştü:

"Şampiyonluk para ile değil, kafa ile olur."

**28**

Demem o ki;
Yüce Allah bu karda kışta,
evi barkı, yakacağı, yiyeceği,
giyeceği
olmayanlara yardım etsin...

SEYİRCİYE

Tamam anladım, büyük zorluklarla kazandığın paran ile stada gelip gönülverdiğin takımı destekliyor ve galibiyet bekliyorsun.

Ama gelgelelim işler bu sezon ters gitti.

Tamam protezsto senin en doğal hakkın.

Ancak, her şeyin bir zamanı var.

Küfür edip, gol olunca "golllll" diye bağırma o zaman.

Ve en önemlisi de senin için "Para ile bağırırlar" diyenlerin sesini kıs.

Yalnız takımını destekle.



Irkçılık gibi bir şey bu!

Kadın voleybolcularımız çok başarılı. Peki erkekler misket mi oynuyor. Erkekler ayıp etmiş Voleybol Federasyonu.

Irkçılık Böyle Bir Şey



Ancak bu kadar güzel anlatılabildi...

Hayatımız Marka Olmuş

Ahmet Bey, sabah saat 7.00'de *Casio* masa saatinin alarmıyla gözlerini açtı. *Puffy* yorganını kaldırdı. *Hugo Boss* pijamalarını çıkarıp *Adidas* terliklerini giydi. *WC* 'ye uğradıktan sonra banyoya geçti. *Clear* şampuan ve *Protex* sabunuyla duşunu aldı. *Colgate* ile dişlerini fırçaladı. *BRAUN* ile saçlarını kuruttu. *Bill's** gömleğini ve *Pierre Cardin** takımını giydi. *Lipton** çayını içti. *Sony** televizyonda medya özetlerini ve *flash** haberleri izledi. *Citizen** kol saatine baktı. Aile fertlerine *'BYE'** deyip *Hyundai** otomobiline bindi. *Blaupunkt** radyosunu açarak, *rock** müziği buldu!. Ağzına bir *Polo** şeker attı. Şehrin göbeğindeki *Mega Center** 'daki ofisine varınca, *Toshiba** bilgisayarını çalıştırdı. *Microsoft Excel'e** girdi. *Ofisboy** 'dan *Nescafe** 'sini istedi. Saat 10.00'a doğru açlığını yatıştırmak için *Grissini** yedi.

Öğlen *Wimpy's Fast Food** kafeteryaya gitti. Ayaküstü, *Coca Cola** ve **hamburgeri** mideye indirdi. *Camel** sigarasını yakıp *Star** gazetesini karıştırdı. Akşamüzeri iş çıkışı *Image Bar**'a uğrayıp *JB** 'sini yudumladı, sonra köşedeki *Shopping Center** 'a uğradı. Eşinin sipariş ettiği *Ariel** deterjan, *Ace** çamaşır suyu, *Palmolive** şampuan, *Gala** tuvalet kağıdı, *Sprite** gazoz ve *J! ohnson** kolonyayı alarak kasaya yanaştı. *Bonus** kartıyla ödemeyi yaptı.

Hafta sonu eşi Münevver'le *Galleria** 'ya giden Ahmet Bey, *Showroom** 'ları dolaşır *Kinetix** ayakkabı, **Lee Cooper blue jean** satın aldı.

Akşam evde bir gazetenin verdiği *TV Guide** 'a göz atan Ahmet Bey, kanallar arasında *zapping** yaparak, *First Class**, *Top Secret** *Paparazzi** gibi programlar izledi. Aynı anda *Outdoor** dergisini karıştırdı.

Uykusu gelen Ahmet Bey, televizyonu kapatıp yatak odasına geçerken, kendini mutlu hissetti.

** 'Ne mutlu Türk'üm diyene!'** diye gerindi ve uyudu.

***Hâlâ da uyuyor. Ne zaman uyanacağı da belli değil.**



'CEHALET



ÇAĞIMIZIN EN BÜYÜK 6 HASTALIĞI

DOYMAZAN GÖZ



AKIL YOKSUNLUĞU



VİCDAN EKSİKLİĞİ



EMPATİ YOKSUNLUĞU



AŞIRI EGO



Emekli Sucuğu



AYIN GÜZELİ



Fenerbahçe maçlarını ben de tribünlerdeki onbinler gibi soğuk altında izliyorum.

Hadi beni boşverin basın tribünündeyim ve bazen içeri sığağa kaçıyorum.

Ya haftalığını maça ayırıp gelen, takımının galibiyet sevincini yaşamak isteyenler ne olacak.

Hava soğuk olabilir ama hiç olmazsa Fenerbahçe sıcak olmalı.

Global Espor Oyunları 2022'de İstanbul'da!

Esportu geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı amaçlayan, dünya üzerinde 100'ü aşkın federasyonu bünyesinde barındıran Global Espor Federasyonu (GEF) bu yıl tarihteki ilk Global Espor Oyunları'nı (GEG) Singapur'da gerçekleştirdi. Dünyadaki espor paydaşlarının bir araya geldiği etkinlikte, Global Espor Oyunları'nın 2022'de İstanbul'un ev sahipliğinde düzenleneceği açıklandı.



Türkiye'de espor eğitimi veren ilk kurum olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İştiraki Spor İstanbul, küresel bir espor etkinliği düzenlemeye hazırlanıyor. Gençleri merkeze alan yaklaşımı ve yenilikçi vizyonu ile esporun yükselişini yakından takip ederek Türkiye'deki esporcuların gelişimine katkı sunmak için çalışan Spor İstanbul, GEG2022'yi İstanbul'da gerçekleştirmek için başlattığı girişimlerin karşılığını aldı. GEF ile yaklaşık iki yıldır süren görüşmeler olumlu sonuçlandı. GEF, GEG'in ikincisi olarak tarihe geçecek GEG2022'nin gelecek yıl Aralık ayında İstanbul'un ev sahipliğinde düzenleneceğini resmen duyurdu. Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Singapur'da gerçekleştirilen

GEG2021'e Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Ali Kiremitçi-oğlu ve Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir ile birlikte katıldı. GEG2021, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Britanya, Arjantin, Brezilya ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere birçok farklı ülkeden esporcuları buluşturdu.

GEG2021'de eFootball22, Street Fighter ve DOTA 2 turnuvaları yapıldı. GEF, etkinliğin son gününde esporcuların gelecek yıl İstanbul'un ev sahipliğinde bir araya geleceğini bildirdi. GEG, İstanbul'da gerçekleştirilecek etkinliğin ardından 2023'te Riyad, 2024'te Çin, 2025'te BAE, 2026'da ise

ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenecek.

GEF ve GEG Nedir?

16 Aralık 2019'da Singapur'da kurulan Global Esports Federation (GEF), dünyanın espor topluluğu için bir organizasyon oluşturma vizyonundan hareketle dünya çapında 100'den fazla üye federasyonun üyeliğiyle oluştu. 25'ten fazla stratejik ve ticari ortağı olan GEF, misyonunu yerine getirmeye ve espor ve katılımcıları için potansiyeli en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olmak için espor endüstrisinden paydaşları bir araya getiren kapsayıcı bir platform üzerine kurulmuştur. Global Esports Games (GEG), GEF'in en büyük etkinliğidir.

30

Süper Fener

Yerel- Süreli - Aylık Yayınlanır

Bu gazete basın meslek ilkelerine uymakta olup Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı izniyle yayınlanmaktadır. Yayınlanan ilan ve yazıların sorumluluğu sahiplerine aittir.

SÜPER FENER GAZETESİ
OCAK 2022- YIL: 19 – SAYI 217

İmtiyaz Sahibi
Atila BARTIN

Genel Yayın Yönetmeni
Uğur ÖZKAN

Yazı İşleri Müdürü
Yalçın TÜRK

Yayın Kurulu Başkanı
Cengiz TOKGÖZ

Reklam. Legend Futbol
info@legendfutbol.com
Tel. 0551 292 1907

Yönetim. Legend Futbol
İçerenköy Mah. Topçu İbrahim Sk. No. 7/5
Ataşehir/İstanbul

KATKIDA BULUNANLAR

Bedri Baykam, Cemil Turhan,
Jak Benzonana, Numan Atay,
Barış Özkan, Özgün Mert, Harun Ata.

Zeynel Abidin AKKOÇ
Acıbadem Copy Center Acıbadem
Cad. Ekşioğlu Sitesi No:144/B1
Kadıköy/İstanbul Tel: 0216 340 36 30

BASKI

ANKARA
Harun ATA

Sinan Caddesi No: 28/6 DİKMEN
Tel: 0312 230 1907

İZMİR

Aykut OKTAR
fener1907@hotmail.com.tr

İSVİÇRE

Ümit DÜZGÜN
Badstr.3 5722 Graenichen Schweiz
duzgunumit@hotmail.com
Tel: 0041 76 322 45 16

TEMSİLCİLİKLER

U.S.A

Hakan SAYIN
9101 East Bay Harbor Drv. Unit 105
Bay Harbor Islands FL 33154
Tel: +1(305) 467 09 91

AVUSTURYA

Nuri ATARLAR.
BREMENMAHD 16/41 6850
DORNBIERN/AVUSTURYA
Tel:0043.681.815.987.98.

KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
Erçin ÇOBAN
Turgut Arca sok. No: 8 Metehan
Lefkoşe Tel: 0533 8381907



ASİL KATAFOREZ

METAL SAN.TİC.A.Ş.

Dilovası Makine İhtisas ve İmes Organize Sanayii Bölgesi'nin

ilk ve tek
Kataforez Kaplama yapan tesisimiz.

Sektöre katkı sağlayacak teknolojik laboratuvarımızla ve tedarikçimiz Boysis ile birlikte devreye alacağımız tesisimizle Mart 2021'de üretime başlıyoruz...



 asilkataforez

 AKTL ASİL KATAFOREZ

 asilkataforez

 AKTL ASİL KATAFOREZ



Let's Coat the World Together
Dünyayı Birlikte Kaplayalım

Çerkeşli OSB Mahallesi İmes Organize Sanayi Bölgesi 20. Cadde No:11 G23A17D2A Pafta 625 Ada 25 Parsel Dilovası-Kocaeli
info@asiktl.com www.asiktl.com

0216 906 10 10

SIRMAKES

ASIRLARI AŞAN

Doğal Lezzet



444 48 49 | sirmakes.com.tr